



Protestantse Gemeente Ter Holten

Nieuwsbrief

Nummer 17

29 september 2024

17^{de} jaargang

Zondag 29 september
9.30 uur
Oldeholtpade

Voorganger: F. Westermann
Organist: M. Kok

Extra collecte voor Missionair Werk Nederland

Zondag 6 oktober
(Avondmaal)
10.00 uur
Nijeholtpade

Voorganger: G. van den Dool
Organist: H.v.d. Bij

In deze dienst is er de Avondmaalscollecte

Zondag 13 oktober
10.00 uur
Oldeholtpade

Voorganger: Jeroen Knol
Organist: F. Poelman

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 15 september in Nijeholtpade zijn gegaan naar:
Marcel v.d. Voort
De bloemen van zondag 22 september in Nijeholtpade zijn gegaan naar:
Fam. Wever

Verjaardagen:

Dinsdag 1 oktober dhr. F.S. Hamelink, Hoofdweg 242, 8475CE Nijeholtpade
Zaterdag 12 oktober dhr. R. Hornstra, Stellingenweg 26, 8474EA Oldeholtpade

Bedankt:

Bedankt voor de mooie kaart die ik mocht ontvangen van de startzondag.

Antje van Gunst

Kopij Klokkentoren:

De kopij voor de klokkentoren willen we graag binnen hebben voor:

dinsdag 1 oktober

Nieuws vanuit de Out of the Box commissie.

Save the date! Zet in u/jou agenda!

8 December weer een Out of the Box dienst tezamen met Jeroen Knol.
Met de voorbereiding gaan we binnenkort starten, we hopen op weer een volle mooie kerk en dienst met elkaar! Meer informatie volgt later.
Tot 8 December! Geef het door, want iedereen is welkom!

Groeten

Jeroen, Luc-Jan, Nelleke en Marian

Oproep:

Ongeveer twee maanden geleden zijn we ons liedboek kwijtgeraakt in de kerk van Nijeholtpade. We hebben nu even een 'leen' Liedboek, maar het is het mooiste dat we ons eigen Liedboek weer terug krijgen. Er staat fam. Smitstra voorin het Liedboek. Alvast bedankt!

Gevonden

Na de fijne startzondag in Nijeholtpade is het volgende blijven liggen in het MFC
· Taartschep
Mocht deze van u zijn, neemt u dan contact met mij op!

Kwijt

Helaas is er ook wat kwijtgeraakt na de startzondag namelijk:
· Een taartbodem
Mocht u per ongeluk 2 taartbodems mee hebben genomen, of 1 die helemaal niet van u is dan zou het fijn zijn als deze weer teruggaat naar Tineke Mennega.
Dat mag uiteraard ook via mij.
Groeten
Marian van Spengen

4klank

We willen iedereen uitnodigen mee te komen zingen in ons gelegenheidskerkkoor de 4klank.
We beginnen te oefenen op maandag 7 oktober om 19.30 tot 21.30 in het Kerkelijk Centrum en oefenen elke maandagavond tot aan de Kerst toe. Wilt u meer info?
Dit kan via de mail: rinkjesmitstra@gmail.com
Graag tot ziens



VAN DE TIJDELIJKE PREDIKANT

En nu verder We mogen terugzien op een mooie startzondag. Het was prachtig dat in de goed gevulde kerk ook zoveel kinderen en jongeren deelnamen aan de dienst.

Daarin stonden we stil bij de roeping van Mozes in Exodus 3. Hij vindt zichzelf ongeschikt en ziet als een berg op tegen de opdracht om het volk Israël uit het Egyptische slavenhuis te bevrijden. Maar God geeft hem Zijn NAAM mee: 'Ik zal er zijn voor jou'. Dat is een belofte: ga maar op weg, ga maar aan de

slag, en al gaande en doende zúl je merken dat Ik er ben en dat je alles ontvangt om je opdracht te vervullen. In het verlengde daarvan hoorden we het Evangelie in Marcus 3: 13-19, waar Jezus op de berg zijn twaalf leerlingen bij zich roept, allereerst om met Hem te zijn en vervolgens om zich te laten uitzenden. Dat heeft ons veel te zeggen. Christen-zijn is discipelschap: Jezus volgen, 'met Hem zijn', vertrouwd raken met Hem, met de Bijbel, met de woorden van het geloof. Zo ontwikkelen we een zintuig voor wat ons wel en niet te doen staat en raken we toegerust voor apostolaat: Jezus maakt ons tot mensen met een missie. Dat betekent niet dat we allemaal zendelingen moeten worden. Maar wel dat we als gemeente in de samenleving ergens voor staan. In Johannes 13 zegt Jezus bij zijn afscheid, als Hij de leerlingen de voeten heeft gewassen: hieraan zullen de mensen weten dat jullie leerlingen van Mij zijn: dat jullie elkaar liefhebben. Zoals Hij ons heeft liefgehad en zijn leven heeft gegeven voor de wereld en voor ons.

Lees ook het mooie verslag van Rinkje Smitstra, elders in deze editie!

Nieuw: avonden over de Bergrede

In de komende maand beginnen we met een reeks avonden over de Bergrede (Mattheüs 5 t/m 7) Deze Bergrede bevat de eerste van de vijf grote toespraken van Jezus in het eerste Evangelie, met daarin o.a. de Zaligsprekingen en de belofte dat we zout en licht zijn in de wereld. We vinden er troostende woorden (b.v. de hemelse Vader weet wat je nodig hebt, het Onze Vader), maar ook ware uitdagingen (wees niet bezorgd, de rechter- en linkerwang, je vijand liefhebben, en nog veel meer). Al twintig eeuwen lang houdt deze messiaanse Troonrede, deze 'grondwet van het Koninkrijk', christenen en ook niet- en andersgelovigen (Gandhi!) bezig.

Op deze avonden willen we ontdekken hoe Jezus' woorden ons kunnen inspireren tot levend geloof en gelovig leven!

Iedereen is welkom! Op de Startzondag hebben enkelen zich al enthousiast getoond en opgegeven. Ik zou zeggen: sluit je bij hen aan en doe mee!

We zullen vooral gebruik maken van het boekje van ds. W.R. van der Zee 'Uit de Bergrede', tweedehands te verkrijgen. Voor wie niet in het bezit is van dit boekje, is er een gescande tekst beschikbaar.

We komen bijeen in het Kerkelijk Centrum in Oldeholtspade.

Voor opgave, teksten en begeleidend materiaal kun je mij mailen of bellen.

Eerste bijeenkomst: donderdag 17 oktober, 19.30.

Een hartelijke groet aan u, aan jou,

ds. Gerrit van den Dool

e-mail: g.vandendool@terholten.nl

telefoon : 06 20369072

De Startzondag op 22 september, met als thema: Wat wil de Heer vandaag met ons?

De start van het nieuwe seizoen werd ook dit jaar gevierd met een kerkdienst in de kerk van Nijeholtpade, met daarna koffiedrinken, een activiteit en gezamenlijk eten in het MFC. Aan het begin van de startdienst was er een sketch over het belang om gezamenlijk, dus SAMEN, deze dienst en deze dag te beleven.

De kerkdienst werd gemarkeerd door de Bijbellezing uit Exodus 3: 1-14 waarin God zich voorstelt aan Mozes bij de brandende braamstruik: "Ik ben die er zal zijn". Met die Naam als belofte wordt Mozes geroepen om de Israëlieten weg te leiden uit het Egyptische slavenhuis. Ook in de andere Bijbellezing, Marcus 3: 13-19, worden mensen opgeroepen. Nu zijn het de discipelen. Jezus roept hen bij zich om met Hem op te trekken en zo deelgenoot te worden aan zijn missie.

Het was fijn om met kinderen en jongeren en allemaal de liederen te zingen, bv 'Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.'

En door te luisteren en te zingen kon er al een antwoord worden gevonden op de themavraag van deze zondag. Het thema dat ook mooi aansluit bij hun jaarthema 'Samen God ontdekken'.

Na de kerkdienst werd er een groepsfoto gemaakt door Andries van Huizen. Tijdens een bakje koffie werd er nagepraat over de vraag: Wat wil de Heer vandaag met ons? De antwoorden varieerden van: 'ik weet het even niet' tot 'je mag jezelf zijn' en 'er voor elkaar zijn' en ook 'discipel zijn'. De antwoorden worden in de loop van het jaar gebruikt om hier op terug te komen.

Bauke Kuperus trad op als quizmaster bij de Bijbel- en gemeentequiz gemaakt door ds. Gerrit van den Dool. Het was een pittige, leuke quiz. Er werd veel gelachen. Daarna was er eten.

Voor de dienst waren er taarten, grote pannen soep, salades en hartige taarten gebracht. De jeugd bakte hamburgers op de bbq. We lieten het ons goed smaken. Al met al veel gezelligheid en tijd voor een gesprek. En dit met prachtig mooi weer. Er lagen ansichtkaarten klaar om als groet ondertekend te kunnen worden. En na nog enkele liederen te hebben gezongen, o.a. 'Mijn naam is 'Ik ben en Ik zal er zijn' van Sela onder begeleiding van onze predikant op piano, sloot Marian de startzondag af met een dankgebed.

Dank aan allen die een taart hebben gebakken, soep of een salade hebben gemaakt en de catering hebben verzorgd. Dank aan allen die waren betrokken bij de voorbereiding van deze dag en mee hebben gedaan in de kerkdienst. Het was met recht een startzondag die we zoveel mogelijk met z'n allen hebben gevierd.

Rinkje

Tekst van de dag



1 Korinthe 13: 4 en Exodus 34: 5-7

De liefde is geduldig, zij is vriendelijk

In de popmuziek en popcultuur wordt liefde vaak eenzijdig gekoppeld aan primaire Verlangens. Ook is er geregeld sprake van begripsverwarring. Mensen kunnen een Onverschillige uitspraak als 'leven en laten leven' associëren met liefde.

Paulus beschrijft de liefde heel anders. Liefde is niet onverschillig of zo maar een emotie. Nee, echte liefde -Gods liefde- is concreet. In de verzen 4 tot 7 noemt hij 15 kenmerken. Hij begint met twee positieve uitspraken. Liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde laat zich niet opjagen. Liefde is de weg van de lange adem, ze is zachtmoedigheid. Dat is steeds moeilijker in onze tijd. Steeds meer moet snel, snel, snel. Anders worden mensen boos. Onze wereld wordt steeds harder.

Zó is de liefde niet. Liefde kan wachten. Geduldig en vriendelijk wachten. Midden in de hardheid zachtmoedig zijn. Kijk eens naar de Here in Exodus 34.

Met het gouden kalf heeft Israël Hem zeer getergd. Maar in Zijn liefde openbaart Hij Zich daar als de Geduldige.

Geschreven door : ds. J. Domburg , uit Aalst

Tekst is ontleend uit Bijbels Dagboek: Een handvol koren.



Collectes

We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie en wijkkas. Daarnaast is er op onderstaande zondag een collecte bij de uitgang.

Zondag 29 september – Missionair werk

De kerk zoekt jongeren op

Eén van de speerpunten van een toekomstgerichte Protestantse Kerk is samen met jongere generaties optrekken op het gebied van zingevingsvraagstukken. Niet door automatisch te verwachten dat jongeren een kerk komen binnenstappen, maar daar te zijn waar de jongeren zijn. Daarom is de Protestantse Kerk betrokken bij festivals als Graceland en Opwekking. Dit zijn bij uitstek plekken waar jonge zinzoekers elkaar ontmoeten. De Protestantse Kerk wil voor hen een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn.



Zondag 6 oktober – Avondmaalscollecte voor de hersenstichting

Hersenonderzoek belangrijker dan ooit.

Op 6 oktober vieren we het Heilig Avondmaal. De opbrengst van de Avondmaalscollecte is bestemd voor de Hersenstichting. Helaas hebben nu al 4 miljoen Nederlanders een hersenaandoening. Van dementie, parkinson, een beroerte, depressie en migraine tot aan hersenletsel na een ongeluk. Als we niets doen, neemt het aantal mensen met een hersenaandoening alleen maar toe. Dat moet stoppen! Want een hersenaandoening zet je leven op z'n kop. En vroeg of laat raakt het ons allemaal. Daarom is de opbrengst van de Avondmaalscollecte bestemd voor de hersenstichting.

Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.
Namens de diaconie, Froukje Poelman



Donderdag 17 oktober	Avond over Bergrede, in het KC	19.30 uur
Dinsdag 22 oktober	Gesprekskring rond Open Deur bij Gerie Groen	20.00 uur
Woensdag 30 oktober	Bijbelkring bij Meintje Hoekstra	20.00 uur

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt u bellen met: **Telefoonnummer:** 06 31395630 (Tieneke Bosman)

Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)

Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:

Donderdag 10 oktober

