



Protestantse Gemeente Ter Holten

Nieuwsbrief

Nummer 13

7 juli 2024

17^{de} jaargang

Zondag 7 juli
9.30 uur
Oldeholtpade

Voorganger: ds. P. den Hollander
Organist: H. v.d. Bij

Extra collecte voor het Pastoraat

Zondag 14 juli
9.30 uur
Nijeholtpade

Voorganger: mevr. ds. G. de Haan
Organist: F. Poelman

Zondag 21 juli
9.30 uur
Oldeholtpade

Voorganger: dhr. B. van Brug
Organist: F. Poelman

Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 23 juni in Oldeholtpade zijn gegaan naar:
Jan en Jannie de Jong
De bloemen van zondag 30 juni in Nijeholtpade zijn gegaan naar:
Geert Kroes

Verjaardagen/Jubilea:

Vrijdag 19 juli Mevr. J. van Etten-Hoogeveen Stellingenweg 17, 8474 EA
Oldeholtpade

Bedankt:

Zondag 9 juni kreeg ik na de kerkdienst een heel mooi boeket bloemen mee, die waren voor mijn man Jan.
Daarvoor willen wij de gemeente Ter Holten hartelijk bedanken.

Zondagmorgen 23 juni werden wij weer verwent, kregen wij van Pieter en Tienieke, ook weer een heel mooi boeket bloemen.
Omdat wij 21 juni 50 jaar getrouwd waren, dit hebben wij mogen vieren met allen die ons lief zijn. Ook de vele kaarten die wij hebben mogen ontvangen van de gemeente leden, heel fijn en hartelijke dank daarvoor.
Een warme groet, Jan en Jannie de Jong.

Bijdrage ds. P. den Hollander

Wordt in de dienst van zondag behandeld

Ds. Buskes leefde van 1899-1980

Hij was een bekende Evangelisatiepredikant uit Amsterdam. Het gebod "Gij zult niet doden" heeft hij zijn leven lang in ere proberen te houden.

Hij was pacifist, anti- militarist en een enorm sociaal bewogen persoon. In de oorlog werd hij drie keer opgepakt en belandde in St Michielsgestel

Waar de Duitsers prominente Nederlanders opsloten om als gijzelaars te kunnen doodschietsen, als ze dat nodig vonden. Dat was een heel vruchtbare tijd voor veel , gevangenen, kerkelijke leiders ; hier konden ze met elkaar in gesprek zonder verantwoording af te moeten leggen aan diverse kerkelijke instanties en organen.

Het zal u niet verbazen dat hier de eerste aanzet voor wat we later de Oecumene en "Samen op weg" zijn gaan noemen, is gegeven. Buskes zat ook in de redactie van diverse theologische bladen , had een column in de krant en was te horen op de radio ook is er een televisie interview van Mies Bouwman met hem.

Maar ik wil het eigenlijk over de 10 geboden hebben die vroeger wekelijks gelezen werden in de eredienst. Ze werden op de liturgie vaak aangekondigd als "de Wet". De 10 woorden of de 10 leefregels zoals de Mozaïsche wetsregels genoemd worden stammen uit het oude testament ; de periode "vóór Christus" dus . Daar zat voor Buskes het probleem want wij leven "Na Christus" en moeten dus niet doen of Hij niet op aarde is geweest en of Christus niet ons hele geloven "anders" heeft gemaakt . Jezus ontbreekt in de 10 geboden en daar heeft Buskes wat aan willen doen. Voor mijn gevoel is hij daar goed in geslaagd ook al is deze tekst van meer dan 50 jaar geleden.

Het punt dat hij heeft willen maken zien we in de regels : "Gij zult u van Mij geen voorstelling maken buiten Jezus Christus om".

Verder heeft hij toegevoegd wat elders in de bijbel staat : "Uw ja zij ja en uw neen , neen" dat maakt de zaak alleen duidelijker, denk ik.

Het ouderwetse taalgebruik moeten we dan maar voor lief nemen.

Parafrase van de tien geboden

Ds. Buskes

Ik ben de Heer, uw bondgenoot en vriend.

Ik heb u in Jezus Christus bevrijd en tot vrijheid geroepen.

Ik vraag één ding van u: Blijf mijn verbond trouw, bewaar de vriendschap en blijf bij uw bevrijder.

Mij alleen zult gij liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. Niets of niemand van de wereld, die Ik heb geschapen, zult gij vergoddelijken en in plaats van Mij liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. Gij zult u van Mij geen voorstelling maken buiten Jezus Christus om. In Hem heb Ik mij aan u geopenbaard. Ziet Mij in Hem, weest zijn getuigen en belijdt mijn Naam, die Hij u heeft bekend gemaakt.

Gij zult niet leven om te werken, maar werken om te leven. Leeft voor mijn aangezicht en houdt de dag van Christus 'verrijzenis in ere als de dag van de bevrijding en de blijdschap. Leeft uit de Zondag al de dagen van uw leven.

IK BEN DE HEER.

Uw vader en uw moeder, laat hen tot hun recht komen als uw vader en uw moeder, die Ik u gaf. Uw kinderen, laat hen tot hun recht komen als uw kinderen, die Ik aan uw zorg toevertrouwde.

Gij zult eerbied hebben voor het leven van uw naaste. Ook hij behoort Mij toe. Ook hem heb Ik geschapen naar mijn beeld. Ook voor hem is Jezus Christus gestorven en opgestaan. Zijn leven moogt gij niet aantasten en vernietigen. Weet, dat gij geen eigenaars, maar slechts rentmeesters zijt van wat Ik u toevertrouwde. De aarde en haar volheid behoren Mij toe. Gij kunt niet Mij en het geld tegelijk dienen. Gij zult geven en altijd opnieuw geven.

Ik heb u geschapen naar mijn beeld, man en vrouw. Gij zult elkaar in het huwelijk liefhebben en trouw blijven. Gij zult elkaar als jongens en meisjes, als mannen en vrouwen eerbiedigen en elkaar niet tot object verlangen. Gij zult in uw omgang met elkaar de waarheid en het recht liefhebben en in uw spreken over uw naaste oprecht en betrouwbaar zijn. Uw ja zij ja, en uw neen, neen. Gij zult uw naaste geven, wat hem toekomt en in uw hart geen afgunst toelaten. Aan Mij, de God van uw leven, zult gij uw hart en uw leven geven.

Gij zult Mij, uw bondgenoot en uw bevrijder liefhebben met geheel uw hart en geheel uw verstand en met al de kracht, waarover gij beschikt. En gij zult uw naaste liefhebben, want hij is gelijk als gij. IK BEN DE HEER.

Collectes:

We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie en wijkkas. Daarnaast zijn er op onderstaande zondagen collectes bij de uitgang

Zondag 7 juli – Pastoraat

Preken in gebarentaal

Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten. Hun visuele dovenwereld is een totaal andere dan de horende woordenwereld. Daarom is er binnen de Protestantse Kerk categoriaal pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal.

Dovenpastors maken deel uit van het Interkerkelijk Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen.



VAN DE TIJDELIJKE PREDIKANT



We kunnen terugzien op een geslaagde gemeenteavond met een mooie opkomst. Een groot deel van de avond werd in beslag genomen door de bespreking van de voorgenomen renovatie van het interieur van de kerk in Oldeholtgade. De bedoeling is dat het kerkgebouw zo meer mogelijkheden biedt tot gevarieerd gebruik.

Aan het slot van de avond zongen we Lied 971 'Zing een nieuw lied voor God de Here'. Op de melodie van het oude Valeriuslied 'Komt nu met zang' dichtte Jan Wit dit gezang als kinderlied (!) bij het leggen van de eerste steen van de Adventkerk te

Aerdenhout, in de zomer van 1957. Bij de plechtigheid zouden kinderen uit alle vier windstreken stenen voor het gebouw aandragen. Dit verwerkte [Jan Wit](#) in het tweede couplet van zijn lied:

*Kinderen van eenzelfde Vader,
komt nu tesaam van zuid en noord.
Van oost en west treden wij nader
tot dit welaangename oord.
Kracht van de jeugd,
breng nu verheugd
de stenen bij elkaar.
God helpt u wonderbaar.*

In het nieuwe liedboek vinden we deze strofe niet meer terug. Ook al is er – niet alleen in het taalgebruik – veel veranderd, ik vind dat wel jammer.

Niettemin blijft het lied ook zonder dat couplet vanwege de rijke inhoud ruimschoots overeind. Niet in de laatste plaats vanwege de slotregels van het huidige vers 2:

*Maar niet met steen en hout alleen
Is 't grote werk gedaan.
't Zal om onszelve gaan.
Zo is het!*

Inmiddels zijn twee gemeenteleden bereid gevonden mee te doen aan de voorbereiding van de Startzondag op 22 september. Als iemand zich nog bij hen wil aansluiten, laat het me weten!

Het doet goed te merken dat er in lief en leed veel onderling meeleven is. Juist nu velen met vakantie gaan is het belangrijk dat we goed naar elkaar omzien. En bel of mail me gerust als u/jij graag bezoek van de predikant wilt of iemand daarvoor wilt aanbevelen.

Waar dan ook doorgebracht, we wensen elkaar een mooie, heilzame zomertijd!

Een hartelijke groet aan u, aan jou,
ds. Gerrit van den Dool
e-mail: g.vandendool@terholten.nl
telefoon: 06 20369072

Kennismaken met Marian van Spengen

Alweer 14 jaar geleden zijn wij hier als gezin neergestreken in het mooie Nijeholtpade. De tijd vliegt, ook vanuit de gemeente hoor ik dat dikwijls terug; Weet je nog dat Sanne kindje Jezus was en heerlijk in de kribbe lag te slapen tijdens een kinderkerstfeest? En als je haar nu ziet lopen dan is de tijd inderdaad omgevlogen. Maar wat voelde wij ons gelijk thuis binnen deze gemeente, vriendelijke mensen, graag een praatje maken en direct opgenomen worden in allerlei kerkelijke activiteiten. Zelf heb ik 8 jaar lang, kindernevendienst, zondagschool, Enjoy en Connect mogen begeleiden met heel veel plezier. Nu mag ik meedoen met het organiseren van de Out of the box diensten. En ook daar krijg je weer energie van, hoe leuk is het om een dienst een keer anders aan te mogen pakken dan de "traditionele" diensten en dat ik dit mag doen met nog 2 andere enthousiaste mensen!

Maar er is meer dan kerkenwerk.....

14 jaar geleden kochten wij onze huidige boerderij aan de Hoofdweg. Bijna elke avond melk ik daar met plezier onze koeien, in de melkput krijg je de kans om even rustig na te denken en meestal kom je er weer uit met leuke ideeën. Ik verzorg de administratie van de boerderij en verzorg het jongvee tot een leeftijd van 5 maanden. Daarnaast werk ik nog als paraveterinair bij de Dierenkliniek te Wolvega en zit ik in het bestuur van het MFC en van de Nije dames.

We hebben een prachtig gezin, stiekeme trotse moeder hoor! Enorm dankbaar dat Jaco, Mark, Mendy en Sanne aan ons toevertrouwd zijn. We beleven heel wat met ze, vooral heel veel mooie momenten! Heel veel vrije tijd blijft er niet over, des te mooier is het dat je bijna altijd thuis bent en er voor ze kan zijn. Dat we veel samenwerken maakt onze tijd dan ook waardevol. Met twee opvolgers is er nog een hoop werk te verzetten, maar hoe mooi is het dat wat Jaap zijn passie is dit ook doorgaat in onze jongens. Gelukkig hebben we ook heerlijke meiden die van shoppen/kleding en er verzorgt uitzien houden en dat past mij dan weer.....

Een hartelijk groet aan iedereen!

Marian van Spengen-Vermeulen





Protestantse Gemeente Ter Holten

Lichtjesfeest

In overleg met de organisatoren van de Lichtjeswandeling zal de kerkenraad van Ter Holten dit jaar een lichtjesfeest gaan organiseren op 21 december 2024.

Aanleiding van het Lichtjesfeest is dat wij als kerkenraad mensen binnen en buiten de kerk daadwerkelijk stil willen laten staan bij het Kerstverhaal en het belang daarvan.

Elk jaar wordt er in Oldeholtpade een lichtjeswandeling georganiseerd aangezien het dorp door vele inwoners prachtig is verlicht om gedurende de donkere dagen rondom Kerst gezelligheid te brengen in voor vele mensen soms een moeilijke en eenzame tijd.

Wat willen we gaan doen.

Een lichtjeswandeling in Oldeholtpade op zaterdag 21 december 2024 waarbij het Kerstverhaal op straat wordt uitgebeeld en kerstliederen ten gehore worden gebracht. Aandacht is er voor dit feest voor jong en oud;

Een Kerstnachtdienst op 24 december 2024 om 22.00 uur in de kerk van Oldeholtpade m.m.v. een koor;

Op 1^e Kerstdag 25 december 2024 om 09.30 uur een Kerstverhaal van, door en met jongeren.

Hoe willen we het gaan opzetten.

Het betrekken van alle leeftijdsgroepen in de gemeente, zodat het project ook verbindend werkt binnen de eigen gemeenschap. Het betrekken van inwoners van de dorpen bij de organisatie, Ook voor hen werkt het verbindend.

Om dit te realiseren vergt veel tijd, energie en inzet van mensen. We zoeken dit niet alleen binnen de gemeenteleden van Ter Holten. Ook u als dorpsinwoner bent van harte uitgenodigd om mee te doen.

Helpt u ons om het Kerstverhaal aan een ieder te vertellen en te beleven? We stellen het erg op prijs dat u mee gaat doen. Voor meer informatie en het opgeven kan via: info@terholten.nl.

In september willen we starten met de voorbereidingen.





Protestantse Gemeente Ter Holten

Verbouw Stephanuskerk Oldeholtpade

De kerk is een rijksmonument en wordt momenteel actief gebruikt als kerk. We zijn echter ook van mening dat de kerk in de huidige maatschappij meer kan zijn dan alleen een kerk en dat is de reden om de kerk te verbouwen naar een multifunctioneel gebruik.

Huidige situatie:

De kerk is een zaalkerk met driezijdig gesloten koor en een toren aan de westzijde. De karakteristieke structuur is een schip met orgelgalerij en een voorkerk onder de kraak met keukentje en toilet. Centraal aan de zuidwand staat de preekstoel in een dooptuin en daartegenover twee herenbanken. Onderin de toren is een consistoriekamer.

Toekomstige situatie

De maatschappij verandert en ook de kerk zal daarin mee moeten bewegen. Om de kerk geschikt te maken voor meerdere vormen van activiteiten is een andere indeling van het interieur gewenst.

Meer vrije ruimte en meer flexibiliteit in opstelling van het meubilair zullen daartoe de mogelijkheid geven.

Als kerkenraad zijn we bezig met een project dat heet "Toekomstgerichte gemeente.

Dat houdt in dat we als gemeente ons meer in de maatschappij willen begeven.

Een kerkgebouw wat meer door een bredere gemeenschap / dorpsgemeenschap gedragen wordt.

De kerk moet kerk blijven, maar dan voor multifunctioneel gebruik. Voor de toekomstige situatie hebben we een aantal eisen geformuleerd:

- De kerkzaal moet in meerdere opstellingen gebruikt kunnen worden, o.a.:
 - als grote kerkzaal
 - als kleine kerkzaal
 - in een centrale opstelling rond de avondmaalstafel
 - gericht naar het podium voor multifunctioneel gebruik (koren, toneel, voorstellingen)
- Minder kerkbanken en meer stoelen met beter zitcomfort
- De keuken moet vernieuwd worden
- Er moet een goede gelegenheid komen voor het schenken en de uitgifte van koffie
- Er moet een goede garderobefunctie komen
- De sacristieruimte moet in de toren blijven
- De kerk moet meer gelijkvloers worden

Aangezien het een rijksmonument is, heeft vooroverleg plaatsgevonden met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, welstandscommissie Hûs en Hiem en Steunpunt Monumentenzorg, Provincie Friesland en de gemeente Weststellingwerf.



Afbeelding van de toekomstige situatie

Na het vergunningsproces zullen we ons bezig houden met de detaillering en verdere invulling, waaronder ook de mogelijkheid van audio / visualisatie en verdere inrichting van de kerk. U wordt van harte uitgenodigd om mee te denken in de realisatie van deze verbouwing. Interesse, stuur een mail naar info@terholten.nl.

Tekst van de dag

Kinderen van



Galaten 3 : 6 -14

Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn

Op een van de bijbelkringen die ik ooit leidde, zat iemand die veel bijbelkennis had. Regelmatig legde zij vanuit het Oude Testament een mooie lijn naar de komst van Christus. Dat is wat Paulus hier ook doet. Hij moet dat ook wel doen, omdat in de kerk van toen sommige gelovigen met een Joodse achtergrond zeiden dat ook de gelovigen met een heidense achtergrond zich aan de wet van Mozes moesten houden. Paulus laat dan zien dat het bij Abraham al te doen was om gelòðf. God rechtvaardigde hem vanwege zijn geloof. Abraham vertrouwde God op Zijn woord dat in hem alle volken gezegend zullen worden.

Dat betekent dus dat de christenen met een heidense achtergrond niet de wet hoeven te volbrengen, maar dat zij door het geloof kinderen van Abraham zijn geworden. Kinderen van Abraham ontvangen de zegen die aan Abraham is beloofd. Dank God hiervoor.

Geschreven door : ds. J. Overeem, Waddinxveen
Tekst is ontleend uit Bijbels Dagboek: Een handvol koren.

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt u bellen met: **Telefoonnummer:** 0561-689234 (Tieneke Bosman)
Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)

Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:

Donderdag 18 juli



Geniet....

Schoonheid zit in kleine dingen
ook al voel je je soms rot
zie hoe vogels fluiten, zingen
ware blijdschap komt van God.

Hoor hoe vroege ochtendklanken
je vertellen van geluk
ga God voor Zijn grootheid danken
ook al voel je steeds die druk.

Ga genieten van de uren
van de dingen om jou heen
ook al moest je veel verduren
weet in alles is er Eén.

God is bij jou in de zorgen
en Hij neemt jou aan Zijn hand
echt.. je bent bij Hem geborgen
zelfs in ons klein kikkerland.

Ook al ga je door rivieren
ook al reis je door de nacht
wil het kwaad je rust verstieren
God heeft jou Zijn heil gebracht.

En je hoeft niet weg te lopen
niet op reis voor tegenspoed
was je liever weggekropen
doe het niet en luister goed.

Alleen God kan jou bevrijden
vrijheid is wat Hij je biedt
zelfs in deze zware tijden
vind je rust, want God voorziet!

Alie Holman

