



## Gemeenteavond

Als kerkenraad nodigen we u graag uit voor een gemeenteavond waarin we de volgende onderwerpen met u willen bespreken:

### Verbouw van de kerk van Oldeholtpade

We zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met de architect, monumentenzorg van de gemeente, rijksmonumentenzorg en Hûs en Hiem om te kijken naar de voorstellen voor de verbouwing van onze kerk in Oldeholtpade. We zijn nu zover dat we u graag willen bevragen over de voorgestelde ontwerpen. Onze architect zal een presentatie geven van de plannen.

### Lichtjesfeest

Zoals u ongetwijfeld weet is de kerkenraad samen met Kerk & Raad bezig om te kijken naar ons als toekomstgerichte gemeente. Tijdens deze gemeenteavond willen we u graag vertellen welk project we rondom de Kerstdagen willen gaan uitvoeren. Als kerkenraad zijn we enthousiast en willen dit graag met u delen en kijken hoe we in gezamenlijkheid dit project kunnen oppakken. We hopen u te mogen ontmoeten op:

**Datum:** Woensdag 26 juni 2024  
**Tijdstip:** 19:30 uur  
**Locatie:** Kerkelijk Centrum te Oldeholtpade

### Tekst van de dag

#### **Vergeef ons**

Kun jij je fouten gemakkelijk toegeven?



Mattheus 6: 12 en Psalm: 52

Wat doe jij als je erachter komt dat je een grote fout hebt gemaakt? Vertel je eerlijk wat er is gebeurd of hoop je dat niemand erachter komt? Jezus leert ons om eerlijk met onze fouten voor de dag te komen. Hij leert ons te bidden: 'vergeef ons onze schulden'. Volgend de Dikke van Dale is een schuld een verantwoordelijkheid die is ontstaan door een tekortkoming. Je zou dus kunnen zeggen: we zijn schuldig, omdat we verkeerde dingen doen of goede dingen juist niet doen. Dat maakt ons verantwoordelijk voor de schuld; we moeten het oplossen. Door te bidden 'vergeef ons onze schulden', erkennen we dat onze fouten zo groot zijn dat we ze niet zelf kunnen oplossen. We erkennen dat we daarvoor Gods hulp nodig hebben. Jezus leert ons in het Onze Vader deze zin te bidden. Daarmee zegt Hij: jouw schuld is zo groot, die kun je niet zelf oplossen. Maar Mijn Vader kan dat wel!

**Geschreven door : Anneleen Hernandez, Langbroek**  
**Tekst is ontleend uit Bijbels Dagboek: Een handvol koren.**

## VAN DE TIJDELIJKE PREDIKANT



Het was een mooie ervaring om in de goedgevulde kerk in Nijeholtpade met elkaar Avondmaal te vieren. We stonden stil bij Jezus' woorden over de groeikracht van zaad. Kijk maar eens naar dat mosterdzaadje, ZEGT Jezus. Het is niet groter dan een zandkorrel. Maar het kan uitgroeien dat tot een enorme struik van de vogels in kunnen schuilen. Tenminste als je het in de grond stopt. Met zulke gelijkenissen bemoedigt de Heer ons om werk te maken van ons geloof en te vertrouwen op de groeikracht van Gods Koninkrijk. En laten we daarbij niet vergeten: we zijn zelf ook gezaaid in de levens van de mensen om ons heen!

Een aantal jongeren deed examen en is geslaagd. Van harte gefeliciteerd! We wensen jullie Gods zegen en veel wijsheid en succes op jullie verdere weg.

**OPROEP** Graag wil ik hier alvast voorsorteren op STARTZONDAG 22 september. We zoeken naar gemeenteleden die willen meedenken over de invulling van deze gemeentezondag. Het zou mooi zijn als we een voorbereidingsgroep kunnen vormen met deelnemers van alle leeftijden. Als u/jij ervoor voelt mee te doen, laat het me weten!

Een hartelijke groet aan u, aan jou,  
ds. Gerrit van den Dool  
e-mail: [g.vandendool@terholten.nl](mailto:g.vandendool@terholten.nl)  
telefoon: 06 20369072

### De regenboog

Soms is er in de wolken iets van God  
iets wonderlijks en door Zijn hand geschreven  
Als de belofte voor een ander leven,  
Soms is er in de wolken iets van God.

Soms is er op de wereld iets van God  
Soms komt een mens tot onverwachte dingen,  
Soms loopt een kleuter zomaar wat te zingen  
Soms is er op de wereld iets van God.

Soms is er in ons bidden iets van God  
Alsof Hij riep, voordat wij tot Hem kwamen,  
Dan blijft Zijn adem bij ons na het Amen  
Soms is er in het bidden iets van God.

Soms is er in het leven iets van God  
De regenboog staat tot een brug gebogen  
En van de hemel komt een duif gevlogen  
Soms is er in mijn leven iets van God ...

Joke Verweerd

## Collectes:

We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie en wijkkas. Daarnaast zijn er op onderstaande zondagen collectes bij de uitgang.

### Zondag 23 juni - Werelddiaconaat

#### ***Training in thuiszorg biedt werk én hoop***

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan. Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen voor Libanezen en Syrische vluchtelingen. Na hun diplomering kunnen ze vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren. Dat biedt hoop voor de toekomst! Via het programma Werelddiaconaat helpt Kerk in Actie Libanezen en Syrische vluchtelingen op weg naar een baan en bestaanszekerheid



### Zondag 30 juni - Werelddiaconaat

#### ***Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen in Moldavië***

In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel van de overheid. Met steun van Kerk in Actie biedt thuiszorgorganisatie Home Care aan ouderen verpleegkundige hulp en zorgt voor medische hulpmiddelen als krukken en rolstoelen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat. Via het programma Werelddiaconaat biedt Kerk in Actie zieke en kwetsbare ouderen in Moldavië thuiszorg en verpleegkundige hulp.

## Jeugdwerk

Beste gemeente,

Heel graag hebben wij u meegenomen in onze gedachtegang over onze kerk van de toekomst. Onze jeugdconsulent Martin de Groot heeft ons een richtlijn gegeven tijdens heel inspirerende avonden over waar staan wij nu als gemeente welk toekomstperspectief hebben we met onze gemeente .

Van velen van u hebben wij een reactie ontvangen. Het blijkt dat het niet alleen het jeugdwerk betreft maar de hele gemeente. Het waarom hoe, wat en wanneer omtrent ons inleven in elkaar, het samen delen, spelenderwijs ruimte Samen geloven en samen God ontdekken. Voor jong en oud.

Steeds meer sluiten gemeenteleden aan in de versterking voor daadwerkelijk invulling van onze jeugdavonden. U bent van harte uitgenodigd te blijven meedenken en doen voor een actieve inspirerende ontmoeting voor jong en oud. In de vorm van gezamenlijke activiteit samen diensten organiseren. Samen van gedachten wisselen vanuit een inlevend en meelevend karakter.

Wij mogen blij zijn met onze gemeente. Dankbaar voor dat we samen onze gemeente Ter Holten mogen zijn in groei en bloei jong en oud ontmoeten in ons Geloof, ter Eer van God. Samen God ontdekken.



Essentiecirkel



Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc. ) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt u bellen met: **Telefoonnummer:** 0561-689234 (Tieneke Bosman)  
**Per email:** [de.zondagsbrief@live.nl](mailto:de.zondagsbrief@live.nl) (Meintje Hoekstra)

**Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:**

## **Donderdag 4 juli**

