



Protestantse Gemeente Ter Holten

Nieuwsbrief

Nummer 1

21 januari 2024

17^{de} jaargang

Bij de kerkdiensten

En: let goed op naar welk kerkgebouw u gaat, want het is soms anders dan in de Klokkentoren staat.

Kerkdiensten

Zondag 21 januari
10.00 uur
Oldeholtwolde

Voorganger: ds. J. v.d. Mark
Organist: H. v.d. Bij

In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal bediend en is er de H.A. collecte

Zondag 28 januari
10.00 uur
Nijeholtpade

Voorganger: ds. B. van Brug
Organist: M. v.d. Honing

Extra collecte voor jonge generaties in Nederland

Zondag 4 februari
10.00 uur
Oldeholtpade

Voorganger: dhr. J. Knol
Organist: M. Kok

Extra collecte voor het Werelddiaconaat : Bangladesh

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 24 december in Oldeholtpade zijn gegaan naar:
Egbert Kanis

De bloemen van zondag 31 december in Nijeholtpade zijn gegaan naar:
Rein Hettinga en Mark Bosma

De bloemen van zondag 14 januari in Oldeholtpade zijn gegaan naar:
Dhr. F. Blomsma en fam. Wildeboer

Bedankt:

Vanuit de Linde wil ik de gemeente ter Holten hartelijk bedanken voor het prachtige boeket bloemen dat ik heb ontvangen.

Een warme groet van Freek Blomsma

Meditatie.

Kerkelijk jaar

Op een gemeenteavond heb ik al eens wat verteld over het kerkelijk jaar. Allerlei periodes die kerkelijk een betekenis hebben, zoals b.v. advent en de veertigdagentijd. Maar we leven nu in de periode van de Epifanie, ook wel de verschijning van de Heer genoemd.

De periode begint zo'n beetje bij drie koningen, en duurt tot eind januari. Centraal Bijbelverhaal in deze periode is de doop van Jezus door Johannes de Doper. De verschijning van de Heer, als het een onderdeel van het kerkelijk jaar is kan het nog heel ver van je af staan, zeker wanneer je niet echt zo betrokken bent bij de namen van al die periodes van het kerkelijk jaar.

Daarom deze meditatie.

Kerst is weer voorbij, maar er is iemand geboren die niet voorbij gaat maar in de levens van mensen wil verschijnen, of nog iets nadrukkelijker, Hij wil een plek in je leven. Niet omdat Hij dat zo graag wil, nee, daar haat het Hem juist niet om. Hij wil een plek in je leven om heel direct iets te kunnen betekenen in je leven, in jouw bestaan.

Als Hij veraf is, kan Hij niet o snel per plaatse zijn, kun jij Hem niet zo snel betrekken bij de dingen waarbij je Hem nodig hebt.

Maar wanneer Hij dichtbij is, een onderdeel van je leven, dan is dat anders.

Als iemand onderdeel is van je leven dan ga je daar rekening mee houden, dan maak je daar plaats voor, dan maak je daar tijd voor en dan ontstaat er contact wat steeds verder uitgebouwd kan worden, dan kun je zelfs een relatie krijgen met Jezus. Dus Jezus is in je leven gekomen, dat is de komende zondagen aan de orde, maar daarna gaat het verder en kun je Hem steeds beter leren kennen in de verhalen die dan centraal staan op de zondagen die komen.

Dat maakt het kerkelijk jaar ook zo bijzonder. Het is eigenlijk heel goed te begrijpen wat er gebeurt in dat kerkelijk jaar.

Oh ja, voor de zondagen worden meestal Latijnse namen gebruikt waardoor we afstand voelen omdat we de Latijnse taal niet paraat hebben en dat is jammer.

Maar wanneer je daar doorheen prikt dan ontdek je dat elke zondag z'n betekenis heeft, vanuit de traditie vaak ook vaste lezingen zodat het kerkelijk jaar ons meeneemt en we de komende tijd meer en meer mogen ontdekken wie Jezus voor ons wil zijn.

Ik hoop dat het een beetje lukt om de diensten te volgen en onder de indruk te komen van Jezus, die mens werd om bij de mensen te zijn, om dienstbaar te zijn en mensen zo uiteindelijk te kunnen redden uit die vicieuze cirkel waar wij steeds weer in vastlopen. Kijk wat dat betreft maar om je heen, dood en verderf en het lijkt elkaar in sneltreinvaart op te volgen zonder dat iemand het een halt toe kan roepen, of misschien toch. Ik denk dat wanneer Jezus werkelijk verschijnt in de levens van mensen, wanneer je Hem leert kennen in zijn specifieke betekenis voor ons, dat er dan iets kan gebeuren wat de wereld kan veranderen en het begint bij ons, Epifanie, verschijning van de Heer.

Collectes:

Op 21 januari mogen we het Heilig Avondmaal vieren en is er de Avondmaalscollecte. En op 28 januari is er naast de gebruikelijke collecte voor diaconie en wijkkas een extra collecte. Hieronder vindt u wat informatie over deze bijzondere collectes.

Zondag 21 januari ***Stichting Ambulance Wens***

Vandaag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De opbrengst van de Avondmaal collecte is voor de Stichting Ambulance Wens.

Nog één keer de klok thuis horen tikken, de zee zien, of een concert bijwonen. Stichting Ambulance Wens vervult de laatste wens van niet meer mobiele terminale patiënten die niet lang meer te leven hebben. Het gaat soms om hele kleine dingen die voor een terminaal zieke patiënt heel belangrijk, maar eigenlijk niet meer mogelijk zijn. Omdat hij of zij niet meer mobiel is en niet op een gewone manier vervoerd kan worden.

Stichting Ambulance Wens vervult wensen met speciaal voor dit doel ontworpen ambulances voorzien van onder andere een extra comfortabele brancard en ramen rondom. Ook gaat bij elke wens kundig medisch geschoold personeel mee. Per dag vervult de Stichting 5 à 7 wensen en inmiddels zijn er sinds de oprichting in 2007 meer dan 20.775 wensen vervuld.

Alle wensen worden gratis vervuld. De kosten voor iedereen in de ambulance worden door de Stichting gedragen. In de ambulance kunnen in totaal 5 personen namelijk de patiënt, 2 familieleden/vrienden van de patiënt en 2 vrijwilligers van de Stichting (chauffeur en verpleegkundige). Sommige mensen denken dat Stichting Ambulance Wens alleen het vervoer regelt, maar dat is niet zo. De Stichting regelt al jaren de gehele wens van toegangskaarten tot bijvoorbeeld het eten aan toe.

Zondag 28 januari ***Interactief Bijbelspel voor jongeren***

Jongeren betrekken bij de Bijbel, dat doet de Protestantse Kerk met een serie van drie interactieve spellen die door heel Nederland worden gespeeld. Honderden jeugdgroepen spelen dit spel op hun eigen locatie, waarbij ze online met elkaar in verbinding staan. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.

Namens de diaconie, Froukje Poelman



De 4klank zoekt heren.



Als koor zingen we 3 à 4 keer per jaar mee in een kerkdienst, vaak een bijzondere kerkdienst, zoals bij het kerstfeest of straks voor Pasen. Voor zo'n gelegenheid oefenen we 6 keer, op maandagavond van 19.30 tot 21.30. We zingen vaak uit het Liedboek. Voor 1^e Paasdag beginnen we te oefenen op 19 februari in het Kerkelijk Centrum. Iedereen is welkom, ook de dames, maar we zijn deze keer extra blij met heren.

Groetjes Rinkje.

Inleveren kopij voor de klokkentoren

Graag willen wij de kopij voor de Klokkentoren ontvangen voor

donderdag 8 februari!!

U kunt dit sturen naar tiny26@telfort.nl

Alvast bedankt!

Namens de redactie : Jetske, Tiny en Meintje



Woensdag 14 februari Bijbelkring 19.45 uur Antje van Gunst

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt u bellen met: **Telefoonnummer:** 0561-689234 (Tieneke Bosman)

Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)

Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:

Donderdag 1 februari

A vertical photograph of a sunset over the ocean. The sky is filled with dark, dramatic clouds, some of which are illuminated from below by the setting sun, creating a gradient of colors from deep red and orange to a pale, hazy blue. The horizon line is straight and divides the image roughly in half. On the horizon, a small, dark silhouette of a lighthouse is visible. The water in the foreground is dark and textured, reflecting the light from the sky.

De tijd vliegt
dagen, maanden en jaren
nog klinkt een stem
de Herder roept
vlucht naar Hem

De tijd vliegt
als een ogenblik voorbij
moeite, vreugde en verdriet
U bent het
die mij altijd ziet

De tijd vliegt
naar de eeuwigheid
Heere ik bid tot U om kracht
dat ik in het nieuwe jaar
alles van U verwacht.

- Leo Heuvelman -
christelijkegedichten.com