



Protestantse Gemeente Ter Holten

Nieuwsbrief

Nummer 24

24 december 2023

16^{de} jaargang

Kerkdiensten:

Zondag 24 december
(4^{de} Advent)
10.00 uur
Oldeholtgade

Voorganger: ds. B. van Brug
Organist: H. v.d. Bij

Extra collecte voor Kinderen en Jongeren

Zondagavond 24 december
(Kerstdienst)
22.00 uur

Voorganger: Jouke Droogsma
Oldeberkoop

Maandag 25 december
(Eerste Kerstdag)
10.00 uur
Oldeholtgade

Voorganger: Gemeenteleden
Organist: F. Poelman

Met medewerking van de 4 Klank

Extra collecte is voor Kinderen in de Knel

Zondag 31 december
(Oudejaarsdienst)
19.30 uur
Nijeholtpade

Voorganger: ds. H. Procee
Organist: F. Poelman
Gezamenlijke dienst met Oldeberkoop

Zondag 7 januari
10.00 uur
Oldeberkoop

Gospelband Just 4you

Zondag 14 januari
10.00 uur
Oldeholtgade

Voorganger: dhr. J. Knol
Organist: F. Poelman
Koffiedrinken in het KC

De dienst wordt opgenomen door Radio Centraal
Extra collecte voor Binnenlands diaconaat : Armoede

Bij de kerkdiensten

De komende weken staan een aantal bijzondere diensten op stapel. Hieronder een korte impressie.

En: let goed op naar welk kerkgebouw u gaat, want het is soms anders dan in de Klokkentoren staat.

Zondag 24 december

Dit is de vierde zondag van advent en kerstavond. Om 10 uur is er 's ochtends een dienst in Oldeholtgade waarin ds. B. van Brug voorgaat. En 's avond om 22.00 uur zijn we van harte welkom bij de kerstnachtsdienst in Oldeberkoop. Een preek om over na te denken, mooie herkenbare en traditionele kerstliederen en voor de vrolijke noot is er een gelegenheidskoor van dorpsbewoners.

Kerst 25 december

Dan bent u op eerste Kerstdag van harte uitgenodigd voor de Kerstdienst in de kerk van Oldeholtgade. De dienst is voorbereid door een aantal gemeenteleden. We maken er een zangdienst van waarin het Kerstverhaal centraal staat. Natuurlijk zingen we met z'n allen de bekende Kerstliederen, maar ook zal het gelegenheidskoor de 4klank enkele minder bekende liederen laten horen. Dit alles onder begeleiding van orgel, piano, trom en fluit en onze dirigent Inge Joldersma. Met elkaar hopen we de kerstboodschap te beleven in deze dienst.

We beginnen om 10.00 uur, maar kom gerust iets eerder. Dan zingen we voor de dienst alvast wat Kerstliederen met elkaar om in de stemming te komen.

Oudejaarsavond 31 december

Op zondag 31 december is er alleen 's avonds om 19.30 uur een dienst. In deze dienst gaat ds. Hans Procee voor. De dienst is in Nijeholtgade. De gemeenteleden van Oldeberkoop komen de oudejaarsdienst bij ons.

Zondag 7 januari

De eerste zondag in het nieuwe jaar gaan we naar Oldeberkoop. Hier is een bijzondere dienst die verzorgd wordt door gospelband Just4U uit Hoogeveen. Het thema van de dienst is: "WE SING". In een WE SING dienst maakt dit koor niet de dienst uit maar doen we dat zelf, wij hebben het voor het zeggen! Just4U heeft een lijst van samenzangliederen, solo materiaal en een aantal inhoudelijke elementen samengesteld die tijdens de dienst wordt geprojecteerd.

Ze gaan door het publiek en vragen welk lied we zouden moeten zingen en waarom. Je mag dus je persoonlijke verhaal, ervaring of getuigenissen vertellen waarom je voor dit lied gekozen hebt. Zo kunnen we kiezen wat er gebeuren gaat en wordt de inhoud van de dienst bepaald. De lijst met liederen vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief, kunt er alvast eens over nadenken.

Zondag 14 januari

Op zondag 14 januari is de dienst in Oldeholtgade. Voorganger is dan Jeroen Knol en er wordt een opname van de dienst gemaakt door Radio Centraal. Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten bij een kopje koffie of thee.

Graag tot ziens bij één, meer of alle diensten.
Froukje Poelman

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 10 december in Oldeholtpade zijn gegaan naar:
Jan en Zwaantje Dijkstra en Anita Extercate

De bloemen van zondag 17 december in Nijeholtpade zijn gegaan naar:
Tiny Veenstra en Godfried ter Wal

Bedankt:

Wij, Jan en Zwaantje, willen graag Ter Holten bedanken voor de prachtige bloemen die we hebben gekregen. Wat een lief gebaar.



Kerstmis is een feest
maar niet voor iedereen
soms is er verdriet
voel je -je alleen
mis je dierbaren om je heen

er is oorlog en geweld
dagelijks wordt er over verteld
zie je beelden op tv
te erg voor woorden
waarin mensen elkaar vermoorden

wanneer reikt men elkaar
nu eens de hand
waardoor harten
zacht worden aangeraakt
met verdraagzaamheid

laten we blijven geloven
in een betere wereld
voor iedereen
en de hoop niet verliezen
dat er eens vrede zal komen

Paula Hagenaars

Meditatie.

Een kind is ons geboren.....Jesaja 9 vers 5.

Waarom begint God zijn verlossend werk op deze wereld met een kind? Als je met de kerstverhalen bent opgegroeid dan stel je die vraag niet zo op deze manier. Of misschien heb je je dat wel nooit afgevraagd of misschien is het je nooit opgevallen. Een kind is ons geboren, een onschuldig kind die los van alle ervaring van het leven, positief of negatief, blanco het leven in kan gaan. Alle mogelijkheden liggen nog open, een kind is nog niet gevormd door alles wat er om hem heen gebeurt. Het kind heeft nog geen vooroordelen en geeft iedereen het vertrouwen, iedereen krijgt bij het kind dezelfde kansen, of het nu gaat om herders of om wijzen uit het oosten, de tegenstelling kon niet groter, maar zowel herders als wijzen zijn welkom bij dit kind. Want een kind kijkt niet naar de bankrekening of de opleiding, een kind is niet onder de indruk van de manier waarop de mensen zich kleden, een kind maakt niet een selectie op grond van allerlei criteria, bij een kind krijgt iedereen een kans.....

En dat is ontzettend belangrijk, dat iedereen een kans krijgt want iedereen is een schepsel van God, geschapen om tot je recht te komen en niet om op grond van allerlei criteria die wij hanteren op voorhand al met tien nul achter te staan. Aan de éne kant stellen wij zelf die criteria vast waarmee we mensen vaak geen recht doen maar de ontwikkeling van de laatste tientallen jaren brengt zich mee dat we op grond van algoritmen en modellen onze criteria vaststellen, waarvan we ondertussen in vele gevallen hebben gezien dat het compleet mis gaat en uit de hand loopt.

Zo werkt het bij God niet en daarom dit bijzondere accent van kerst. God begint zijn verlossend werk niet met de meest ingewikkelde computer die op grond van allerlei modellen vast stelt wie wel of wie niet mee mag doen. God begint zijn verlossend werk ook niet bij mensen, die in onze ogen hun sporen hebben verdiend en het klappen van de zweep wel kennen maar op grond daarvan ook hun mening hebben over wie wel en wie niet, met alle gevolgen van dien.

Nee God begint zijn verlossend werk bij een Kind en iedereen mag komen van herder tot wijze uit het oosten. Er is geen selectieprocedure, dit kind kijkt niet in het ledenregister van de kerk of naar de hoogte van de kerkelijke bijdrage en ook niet naar de frequentie van je kerkbezoek. Daar weet dit kind nog helemaal niets van, dat hebben wij bedacht, de volwassen mensen die iedereen in een hokje willen plaatsen. Daarom begint God zijn verlossend werk in een kind, daarom stelt Jezus ook een kind centraal en zegt Hij dat het kind de grootste is in het Koninkrijk van God daarom geeft Hij ons het advies om te worden als een kind, als dit Kind.....

Ik hoop dat we onder de indruk mogen komen van de betekenis van dit Kind en dat we daardoor hele bijzondere kerstdagen mogen beleven met degenen die ons lief zijn en dat we in het Nieuwe Jaar weer de uitdaging en de mogelijkheden mogen ervaren om mens te zijn in Gods naam, of misschien om kind te zijn in Gods naam.

Collectes:

We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie en wijkkas. Daarnaast zijn er op 24 december en 14 januari extra collectes.

Zondag 24 december *Kinderen en jongeren*

Jozef, Maria, de herbergier, de herder, de wijzen... Het kerstverhaal kent talloze personages, die elk op hun eigen manier, met hun eigen gedachten en gevoelens, in het verhaal zitten. Met de KerstChallenge, een spel van de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van deze personages uit het verhaal. De opbrengst van de collecte bij de uitgang is voor het jeugdwerk van de PKN.

Kerst 25 december – Kerstcollecte Kinderen in de knel

Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen.

Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land.

Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren. Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Geef in de collecte.

Oekraïne



Zondag 14 januari – Binnenlands diaconaat

Samen tegen armoede

Armoede is een groeiend probleem in Nederland. Een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de Voedselbank.

Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen. Met de campagne Samen tegen armoede draagt Kerk in Actie samen met lokale kerken eraan bij dat mensen in armoede er niet alleen voor staan. Via het programma Diaconaat steunt Kerk in Actie mensen in armoede en organisaties die strijden tegen armoede. Steun dit werk via de collecte.



Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.

Namens de diaconie, Froukje Poelman

'Het kerstverhaal in kindertaal'

Dit is het thema van de kerstexpositie 2023 in de protestantse kerk van Noordwolde, Oldeberkoperweg 1. De expositie biedt een boeiend overzicht van kinderbijbels door tijden en religieuze gezindten heen.

Deze kinderbijbels, verzameld door Jeltje Kramer, beslaan een tijdsbestek van ongeveer anderhalve eeuw. De oudste tentoongestelde kinderbijbel is uitgekomen in 1880, de nieuwste in 2023.

Er wordt tevens een interessant inkijkje gegeven in de ontwikkelingen van de 'kinderbijbel-industrie' die na de Tweede Wereldoorlog een enorme vlucht heeft genomen. In deze tijd is er voor elk wat wils te vinden: van baby tot aan oudere jeugd, van bijbels badboekje tot aan de bijbel in stripverhaal.

Voor de bezoekers zal het hier en daar een feest van herkenning zijn, daarom mogen bijna alle kinderbijbels worden ingekeken.

Vroeger ging het vooral om de tekst met als resultaat een letterlijk en figuurlijk zware kinderbijbel. De afbeeldingen waren bijzaak, om die reden werd de naam van de illustrator soms niet vermeld. In de afgelopen decennia zijn het meer de afbeeldingen die aanspreken en het verhaal vertellen. Er is zelfs een Duitse kinderbijbel te zien met prachtige afbeeldingen van Chagall, die ook nog eens duidelijk worden uitgelegd. Eveneens de moeite waard voor volwassenen.

Verder zijn er zondagschoolplaten te zien en boekjes met het bijbelse kerstverhaal, ook weer prachtig geïllustreerd. Kortom: een expositie die u niet mag missen!

De kerk is open op 9, 10, 16, 17 en 26 december van 13.30-16.30 uur.
Toegang is gratis.



Kerstexpositie

Protestantse kerk Noordwolde
Oldeberkoperweg 1

9, 10, 16, 17, 26 december 2023
13.30-16.30 uur



'Het Kerstverhaal in kindertaal'

Kinderbijbels en bijzondere bijbeluitgaven
Boekjes met het bijbelse kerstverhaal
Zondagschoolplaten

Gratis toegang



Woensdag 17 januari Bijbelkring 19.45 uur Antje van Gunst

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt u bellen met: **Telefoonnummer:** 0561-689234 (Tieneke Bosman)
Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)

Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:

Donderdag 19 Januari

