



# Protestantse Gemeente Ter Holten

## Nieuwsbrief

Nummer 21

12 november 2023

16<sup>de</sup> jaargang

---

### Kerkdiensten:

Zondag 12 november  
(Heilig Avondmaal)  
10.00 uur  
Oldeholtwolde

Voorganger: ds. G. Venhuizen  
Organist: F. Poelman

De Heilig Avondmaalscollecte is bestemd voor Stichting Opkikker

---

Zondag 19 november  
10.00 uur  
Oldeholtpade

Voorganger: ds. W. Hordijk  
Organist: H. v.d. Bij

---

Zondag 26 november  
(Eeuwigheidszondag)  
10.00 uur  
Nijeholtpade

Voorganger: ds. P. den Hollander  
Organist: F. Poelman

Extra collecte voor het Pastoraat.  
Na de dienst is er koffiedrinken in het MFC

---

### Bloemengroet:

De bloemen van zondag 29 oktober in Oldeholtpade zijn gegaan naar:  
Diny Hooisma

De bloemen van zondag 5 november in Nijeholtpade zijn gegaan naar:  
Frans Hamelink en Jeroen Berlemon

### Verjaardagen/Jubilea:

Vrijdag 17 november

G. v.d. Helm, Hoofdstraat-West 102, 8471 HZ Wolvega



## **Bericht van de kerkenraad**

In de Zondagsbrief van 15 oktober hebben we u geïnformeerd over het zieke zijn van onze predikant ds. Jouke Droogsma. Aanleiding hiervoor is de onveilige situatie waarin Jouke en zijn vrouw Anne zich bevinden. Jouke en Anne konden hun draai niet vinden in Oldeholtpade. Dit werd mede veroorzaakt door vernielingen aan hun auto. Voor de zomer waren dit vervelende, maar relatief onschuldige vernielingen. In augustus zijn Jouke en Anne verhuisd. In september was er weer een incident met de auto. Dit was minder onschuldig dan de voorgaande keren. Jouke voelt zich bedreigd en niet veilig en kan en wil in deze situatie niet aan het werk in Ter Holten. Dit heeft geresulteerd in de ziekmelding. De situatie lijkt zich te focussen op Ter Holten. Dit is de reden dat Jouke zijn werkzaamheden in Oldeberkoop nog wel doet.

We leven als kerkenraad mee met Jouke en Anne en willen werken aan een oplossing. We maken ons zorgen om zijn veiligheid en willen graag een predikant die zich met overgave in kan zetten in onze gemeente Ter Holten. We hebben contact gehad met onze classispredikant ds. Riemer Praamsma. Hij heeft geadviseerd om het Classicaal College voor Visitatie (CCV) in te schakelen om deze situatie te onderzoeken. Een eerste kennismaking met de voorzitter van het CCV met het moderamen is inmiddels geweest en vervolgspraken worden gepland.

Dit betekent dat Jouke op dit moment niet in Ter Holten voorgaat. Op 29 oktober is de *Terug in de tijd dienst* verzorgd door gemeenteleden. Voor de diensten in november is er vervanging gevonden. Op 12 november vieren we het Heilig Avondmaal in Oldeholtwolde met ds. G. Venhuizen. Op 19 november gaat ds. W. Hordijk voor, in plaats van ds. Paul den Hollander. Op de eeuwigheidszondag op 26 november gaat ds. Paul den Hollander voor.

We willen Jouke en Anne als kerkenraad en gemeente steunen en we bidden hierbij om Gods hulp.

Namens de kerkenraad,  
Hans Visser, voorzitter  
Froukje Poelman, scriba

## **Het Pastoraat**

Als je naar de website gaat van Ter Holten en je zoekt bij "onze gemeente" naar pastoraat dan vind je belangrijke informatie.

Geruime tijd hebben we niet kunnen beschikken over een pastoraal medewerker, maar met de komst van Jouke Droogsma is er door hem heel veel tijd en energie gestoken om het pastorale werk nieuw leven in te blazen.

Elf maanden ben ik nu betrokken bij dit prachtige werk en het lijkt er op of er steeds meer werk bij komt.

Inmiddels zijn er naast mij twee bezoekmedewerkers: Geertje Hornstra en Loes Bergh, ook is er ruimte voor nog eens twee vrijwilligers.

Zorgen, een luisterend oor, er zijn voor elkaar in moeilijke tijden, maar ook feestelijke gebeurtenissen zijn de moeite waard om te delen met elkaar.

Wordt vervolgd

Hartelijke groet van Heleen Booij  
Tel 0561 688451 of 0623580372

## **Meditatie.**

Tijd is voor ons een ongrijpbaar iets. Natuurlijk hebben we op grond van dag en nacht en op grond van de sterren en de jaargetijden geprobeerd de tijd in kaart te brengen. We hebben een kalender, we hebben een jaartelling, we kunnen terugkijken, we kunnen vooruitkijken.

We kunnen vaststellen hoe laat het is, zelfs afspraken maken voor een ontmoeting of een vergadering. Voor ons gevoel hebben we dus wel wat grip op de tijd maar wanneer we heel eerlijk zijn dan kan eigenlijk niemand met zekerheid iets zeggen over de toekomst.

Maar zelfs m.b.t. het verleden moeten we regelmatig onszelf verbeteren want wij ontdekken heel vaak dat bij nader onderzoek toch blijkt dat dingen wat anders in elkaar steken dan we hadden gedacht.

November is een maand waarin we stilstaan bij het vervliegen van de tijd en dan natuurlijk heel sterk gericht op mensen die het ene ogenblik nog bij ons waren en het andere ogenblik niet meer bij ons zijn.

Voor ons dus ongrijpbaar, de voorgang van de tijd, het ontglipt ons, we geven bepaalde gebeurtenissen een herkenbare plaats in onze beleving, geven daar vanuit een bepaalde regelmaat ook gestalte aan met b.v. een bepaalde gedachtenzondag, maar toch blijkt het allemaal zo relatief en vervagen de betekenissen, van datgene en diegene die voorbij zijn, heel langzaam uit ons bestaan. In vele culturen is dit een belangrijk aspect geweest om er wat mee te gaan doen. Je kunt b.v. denken aan het vernoemen van kinderen, die dan de naam van de grootouders meekregen, zo leefden zij voort in hun kleinkinderen.

Wat dat betreft heeft de naam ook altijd een grote rol gespeeld, God die ons bij name kent. Zeker met betrekking tot God vertelt de bijbel ons dat God aan het begin staat en aan het eind, God omvat de tijden en wij als mensen zijn maar een klein onderdeelje van dat grote geheel van de tijd. En die koppeling van onze tijd met God zien we ook zo mooi in Psalm 31, mijn tijden zijn in uw hand. Oftewel God draagt ons door de tijd heen. Gods hand die nooit loslaat het werk wat Hij is begonnen.

Daar waar wij los moeten laten is Gods hand aanwezig om mensen vast te grijpen zodat ze niet vallen in een tijdloos geheel, maar bij God een naam hebben, dus dat betekent, dat je iemand bent met een naam bij de God van het begin en het einde, daarom klinkt je naam bij je doop, maar ook na je overlijden klinkt nog jouw naam op de eeuwigheidszondag waarmee we tegen elkaar zeggen onze tijden zijn in Gods hand.

## **Collectes: Zondag 12 november – Avondmaalscollecte**

Op 12 november vieren we het Heilig Avondmaal. De opbrengst van de collecte is voor Stichting Opkikker. Als een gezinslid ziek is, kun je als gezin alle kracht gebruiken. Stichting Opkikker organiseert Opkikkerdagen. Het gezin wordt de hele dag ontzorgd met een supergaaf activiteitenprogramma dat helemaal is gebaseerd op de wensen en interesses van alle gezinsleden.

Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Namens de diaconie, Froukje Poelman

## **Herdenkingssamenkomst 25 november 2023 Oldeholtpade**

De maand november staat in het teken van herdenken. Als kerk merken we dat het herdenken van overledenen belangrijk is voor mensen. Daarom is er op zaterdagavond 25 november om 19.30 uur in de Stephanuskerk van Oldeholtpade een herdenking zonder dat dit direct in een Christelijk kader wordt geplaatst.

Natuurlijk zal het ritueel van het aansteken van een kaarsje voor degene die we gedenken niet ontbreken. Maar de rituelen en de symboliek en andere onderdelen van deze viering worden niet gekoppeld aan het Christelijk gedachtengoed, zodat mensen de vrijheid hebben om dit op hun eigen manier en vanuit hun eigen achtergrond te beleven.

De Protestantse Gemeente Ter Holten nodigt u uit om deze herdenkingssamenkomst bij te wonen. Iedereen is van harte welkom.

Op zondag 26 november is de kerkelijke viering van de Eeuwigheidszondag in de kerk in Nijeholtpade.

### Herinneringen

Soms denk ik terug aan vroeger,  
aan alle mensen die ik heb gekend  
En aan de dingen die we samen deden  
of soms aan een speciaal moment.

Soms denk ik terug aan die tijd,  
toen ze hier nog bij me waren.  
Waar in ik ze nog niet miste.  
Of aan alle mooie jaren.

Die we samen mochten beleven.  
Met een lach en met een traan.  
En dan ben ik zomaar even blij  
Dat herinneringen bestaan.

## **Bastiaan Ragas speelt de voorstelling “In Gods naam”**

Op 28 november 2023 speelt acteur en zanger Bastiaan Ragas zijn voorstelling ‘In Gods naam’ in Het Posthuis Theater in Heerenveen. De Protestantse Gemeente Ter Holten nodigt u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Aanvang van de voorstelling is om 20.15 uur.

Persoonlijke reis door de Bijbel

In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering

zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in een

eeuwenoud verhaal. Ragas neemt de bezoeker

mee door de Bijbel met muziek van Bach tot

Presley, humor, ontwapenende kwetsbaarheid en

confronterende dialogen. Hij verweeft zijn herkenbare, persoonlijke levensvragen met

de verhalen uit de Bijbel. Een reis door het meest geciteerde en misschien wel meest

onbegrijpelijke boek ter wereld.



### **Kaarten bestellen**

Kaarten voor PG Ter Holten kunnen worden besteld bij de scriba Froukje Poelman.

Dit kan via: e-mail: [scriba@terholten.nl](mailto:scriba@terholten.nl) of telefoon: 06-83801800. De prijs is € 5 voor een kaart voor 2 personen.

Er zijn nog voldoende kaarten beschikbaar voor Ter Holten. Graag aanmelden uiterlijk zondag 5 november.



Woensdag 22 november Bijbelkring 19.45 uur Antje van Gunst

Woensdag 29 november Gesprekskring rond Open Deur bij Richt van Wijk

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc. ) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt u bellen met: **Telefoonnummer:** 0561-689234 (Tieneke Bosman)

**Per email:** [de.zondagsbrief@live.nl](mailto:de.zondagsbrief@live.nl) (Meintje Hoekstra)

**Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:**

## **Donderdag 23 november**

