



Protestantse Gemeente Ter Holten

Nieuwsbrief

Nummer 20

29 oktober 2023

16^{de} jaargang

Kerkdiensten:

Zondag 29 oktober
10.00 uur
Oldeholtgade

Voorganger:
Organist: M. Kok

Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken in het Kerkelijk Centrum.

Zondag 5 november
10.00 uur
Nijeholtpade

Voorganger: dhr. J. Knol
Organist: F. Poelman

Extra collecte : Zending Colombia

Zondag 12 november
10.00 uur
Oldeholtwolde

Voorganger:
Organist: M. v.d. Honing

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 15 oktober in Nijeholtpade zijn gegaan naar:
Femmy Moes

De bloemen van zondag 22 oktober in Oldeholtwolde zijn gegaan naar:
Geert en Froukje Muurling

Bedankt:

Hartelijk dank voor de bloemen die we gekregen hebben.
Vr. gr. Hans en Ria Reijm.

Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die Heleen namens de kerk heeft
gebracht..
Rein Hornstra

Verjaardagen/Jubilea:

Dinsdag 31 oktober H.M. Vermeulen Lindestede
(voorheen Grote Kamp 2, Oldeholtgade)

Meditatie.

Heel vaak dan denken wij bij mannen als Abraham en David, uit het Oude Testament, aan een soort supergelovigen, die alles deden zoals God dat van hen vroeg. Ook in het Nieuwe Testament, als we bijvoorbeeld denken aan Simon Petrus. Maar misschien leven wij nog teveel vanuit een kinderbijbelbeschrijving van deze hoofdpersonen want zij waren niet van die brave en vrome mannen met heel veel vertrouwen op God. Kijken we b.v. naar Abraham, dan zien we dat hij in een tijd van honger zijn heil zocht bij de Farao in het heidense Egypte en dat zijn vertrouwen op God niet zo groot was. Vanuit angst voor de Farao zegt hij zelfs dat Sara, zijn vrouw, zijn zus is waardoor zij al snel in het harem van de Farao terecht komt. Het is God die dan de boel weer een beetje recht moet breien. En hetzelfde geldt voor David. Hij ziet een prachtige vrouw, Bathseba, die hij van Uria, haar man, afpakt. Als koning kon je dat doen en kon je ook vervolgens haar man Uria naar het front sturen waar hij sneuvelde. Dat was niet zo fraai allemaal. En dan Petrus, haantje de voorste, hij wist het allemaal zo goed en dan toch Jezus verloochenen wanneer het er op aankomt.

We noemen deze drie personen maar er zijn er nog veel meer, hoofdpersonen uit de bijbel, maar let wel, het zijn geen supergelovigen. De bijbel beschrijft ook wel degelijk de missers die ze maken en ik ben daar blij om, want ik maak ook regelmatig missers, sla ook regelmatig de plank mis en doe dingen waar ik later ook wel spijt van heb en misschien herkent u dat wel. Soms heb ik net zo'n klein geloof als Abraham en wil ik zelf mijn zaakjes regelen, soms dan komen er ook verleidingen op mijn weg en soms heb ik ook een heel groot woord, wat ik vervolgens niet waar maak. En dan zou je kunnen denken, met zo'n persoon wil God niets meer te maken hebben. Maar dat is het bijzondere, het zijn juist die mensen die de hoofdrol spelen in het verhaal van God en mensen, iedereen mag er zijn bij God. Om dat duidelijk te maken beschrijft de bijbel op een hele eerlijke manier al deze bijzondere mensen, zodat wij mogen weten dat God niet de foutloze supergelovige zoekt maar gewoon de mens zoals hij is, ook de mens die regelmatig de plank mis slaat.

Collectes

We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie en wijkkas. Daarnaast is er de op 5 november een extra collecte.

Zondag 5 november – Zending Colombia
Sociaal bewogen predikanten opleiden in Colombia

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak?

In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Ze rust deze toekomstige predikanten toe om straks met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.



Namens de diaconie, Froukje Poelman

Terug in de Tijd!!!

Zondag 29 oktober om 10.00 uur in de kerk van Oldeholtpade is er weer een Out of the box dienst voor iedereen!

Wintertijd, we gaan terug in de tijd tijdens deze dienst. We zouden u willen vragen om naar de kerk te komen zoals men dat jaren geleden deed. Vrouwen in een jurk of rok, een hoed op, mannen in het pak met stropdas, neem uw liedbundel van die tijd mee als u die nog hebt. We hopen op een mooie nostalgische aankleding van de dienst, want ook de dienst zal in eerste instantie van start gaan als een dienst van 40 of 50 jaar geleden...Het gaat een leuke dienst worden. Wees welkom en na de dienst is er koffie/thee of fris. Gezellig als je erbij bent!



Oproepje voor de bloemen

Elke zondag staat er een mooi bos bloemen in de kerk dat na afloop van de dienst bezorgd wordt bij een gemeentelid of dorpsgenoot. Mocht u iemand weten die een bloemetje namens de kerk kan gebruiken, geef het door aan Meintje:

meintjekalsbeek@gmail.com.

Namens de diaconie, Froukje Poelman

Bastiaan Ragas speelt de voorstelling “In Gods naam”

Op 28 november 2023 speelt acteur en zanger Bastiaan Ragas zijn voorstelling ‘In Gods naam’ in Het Posthuis Theater in Heerenveen. De Protestantse Gemeente Ter Holten nodigt u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Aanvang van de voorstelling is om 20.15 uur.



Persoonlijke reis door de Bijbel
In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal. Ragas neemt de bezoeker mee door de Bijbel met muziek van Bach tot Presley, humor, ontwapenende kwetsbaarheid en confronterende dialogen. Hij verweeft zijn herkenbare, persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de Bijbel. Een reis door het meest geciteerde en misschien wel meest onbegrijpelijke boek ter wereld.

Kaarten bestellen

Kaarten voor PG Ter Holten kunnen worden besteld bij de scriba Froukje Poelman. Dit kan via: e-mail: scriba@terholten.nl of telefoon: 06-83801800. De prijs is € 5 voor een kaart voor 2 personen.

Er zijn nog voldoende kaarten beschikbaar voor Ter Holten. Graag aanmelden uiterlijk zondag 5 november.



Woensdag 22 november Bijbelkring 19.45 uur Antje van Gunst
Woensdag 29 november Gesprekskring rond Open Deur bij Richt van Wijk

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt u bellen met: **Telefoonnummer:** 0561-689234 (Tieneke Bosman)

Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)

Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:

Donderdag 9 november

Website

Heeft u onze vernieuwde website al bezocht??

Hierop kunt u ook een verslag vinden van ons bezoek aan Camping Polemonium van Appie Wijma.

Dit kunt u vinden onder het kopje Fotoalbum.

www.terholten.nl



De Heere heeft grote dingen gedaan
Hij heeft volken versteld doen staan
wonderen en tekenen voor klein en groot
mensen stonden op uit de dood
de aarde juicht, de volken zingen
dieren stralen, ze rennen en springen
God opende een weg van genade en vrijheid
Jezus brengt ons van hier tot in eeuwigheid

- Leo Heuvelman -
christelijkegedichten.com