



# Protestantse Gemeente Ter Holten

## Nieuwsbrief

Nummer 18

1 oktober 2023

16<sup>de</sup> jaargang

---

### Kerkdiensten:

Zondag 1 oktober  
**10.00 uur**  
Oldeholtwolde

Voorganger: ds. J. Droogsma  
Organist: F. Poelman

Er is een extra collecte voor Kerk in Israël

Zondag 8 oktober  
(Afscheid en bevestigingsdienst)  
10.00 uur  
Oldeholtpade

Voorganger: ds. J. Droogsma  
Organist: H .v.d. Bij

Extra collecte voor het Missionair werk : Pioniersplek

Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken in het KC.

Zondag 15 oktober  
10.00 uur  
Nijeholtpade

Voorganger: ds. P. den Hollander  
Organist: M. Kok

---

### Bloemengroet:

De bloemen van zondag 17 september in Oldeholtpade zijn gegaan naar:

Japke Nolles

De bloemen van zondag 24 september in Nijeholtpade zijn gegaan naar:

Klasien Smitstra en Timon de Vries

### Verjaardagen:

Zondag 1 oktober dhr. F. Hamelink, Hoofdweg 242, 8475CE Nijeholtpade

Donderdag 12 oktober R. Hornstra, Stellingenweg 26,8474 EA Oldeholtpade

### Bedankt:

Na mijn verjaardag werd ik blij verrast met een bezoek van Heleen Booy en een prachtig herfstboeket, vergezeld van een felicitatie! Hartelijk dank voor dit alles!

Met een hartelijke groet voor allen,

Richt van Wijk-Schat

## **Van de kerkenraad**

De kerkenraad laat u weten dat 3 van haar ambtsdragers ontheffing van hun ambt hebben aangevraagd. Dit zijn:

- Henk Ridders als ouderling voorzitter
- Jeannette Zwanenburg als diaken
- Pieter Oenema als ouderling kerkrentmeester

We hebben Henk, Jeannette en Pieter in de kerkenraadsvergadering van donderdag 7 september ontheffing verleend. Pieter zal nog wel een aantal maanden kerkrentmeester blijven voor de overdracht van zijn werkzaamheden, maar hij stopt wel als kerkenraadslid.

We vinden het jammer dat onze 3 collega kerkenraadsleden stoppen met hun ambt en we zullen hun inbrengen in de kerkenraad missen.

De kerkenraad wil Hans Visser uit Oldeholtpade aan u voordragen als nieuwe ouderling voorzitter van Ter Holten. We zijn blij dat Hans onze kerkenraad wil komen versterken. Indien er geen bezwaren worden ingediend, zal de bevestiging zal plaatsvinden in de dienst van 8 oktober in Oldeholtpade. Tijdens deze dienst zullen we afscheid nemen van de 3 vertrekkende ambtsdragers.

En in navolging van Henk heeft Femmie Ridders besloten te stoppen met haar werkzaamheden voor Ter Holten. Een paar jaar geleden is ze al gestopt als diaken en nu heeft ze besloten ook haar andere werkzaamheden over te dragen. Ook Femmie haar inzet zullen we missen.

Via deze weg: Henk, Jeannette, Pieter en Femmie: bedankt! En Hans: welkom!

Namens de kerkenraad,  
Froukje Poelman, scriba

## **Uitnodiging gemeenteavond 4 oktober**

Op woensdagavond 4 oktober willen we onze jaarlijkse gemeenteavond houden. We nodigen u allen van harte uit om deze bij te wonen. De inloop is vanaf 19.45 uur, we willen de vergadering beginnen om 20.00 uur. Plaats is het Kerkelijk Centrum in Oldeholtpade.

De volgende punten zullen voor de pauze op de agenda staan:  
Informatie vanuit de kerkenraad  
Toelichting protocol gedachtenis bij overlijden gemeenteleden  
Mogelijkheid tot het stellen van vragen

Na de pauze zal Jouke ons iets vertellen over het gebruik van liturgische kleuren in de kerk.

We zie u graag op 4 oktober.

Namens de kerkenraad, Froukje Poelman, scriba

## Meditatie.

### Hoe lezen wij de bijbel?

Veel mensen vinden de bijbel een wat moeilijk boek. Velen lezen ook in de bijbel, uit de bijbel, maar wat lees je dan eigenlijk? Je leest dan woorden uit een boek wat opgeschreven is in een periode van ongeveer duizend jaar. Het daadwerkelijk opschrijven begon ongeveer duizend voor Christus en eindigde zo'n beetje 100 na Christus. Oh ja, we weten eigenlijk wel zeker dat er daarvoor ook wel iets is opgeschreven maar het meeste werd mondeling doorverteld. Ook na 100 na Christus is er nog veel opgeschreven maar deze boeken zijn niet in de bijbel terecht gekomen. Dus over een periode van 1000 jaar is de bijbel op schrift gesteld. Dat is natuurlijk een uniek gebeuren, dat is je nu niet voor te stellen, dat we duizend jaar aan een boek zou gaan werken. Dit betekent dat de bijbel een samengesteld boek is, er zijn boeken die stammen uit een hele vroege periode en er zijn boeken die uit een latere periode komen. Er kunnen boeken in het begin van de bijbel staan, die hun oorsprong hebben in een veel latere periode. En daar zit eigenlijk meteen de eerste misvatting m.b.t. de bijbel. Wij lezen de bijbel chronologisch, we beginnen bij het begin, de schepping en we eindigen bij de Openbaring van Johannes die verwijst naar de uiteindelijke toekomst. Zo lezen we het Oude Testament en zo lezen we ook het Nieuwe Testament, maar in beide gevallen gaat er iets mis. Ons Oude Testament is niet van ons maar is van het Joodse volk. En zij lezen het Oude Testament, wat zij de Tenach noemen, niet chronologisch, dus van begin tot eind, nee het Oude Testament is voor hen niet een geschiedenisboek maar een geloofsboek. Voor hen begint hun verhaal met God niet bij de Schepping maar bij de Exodus, de uittocht, daar ligt hun oorsprong, bevrijding uit Egypte. Wij moeten dus leren om het Oude Testament op hun manier te lezen want zo is het bedoeld en ze helpen ons een beetje. Zo hebben zij het eerste deel, de eerste vijf boeken een naam gegeven, de Thora, richtsnoer, vanuit de traditie zeggen wij, de wet. Maar die eerste vijf boeken zijn bedoeld om duidelijk te maken waarom het belangrijk is om volgens de regels die God ons geeft te leven. Dan na die vijf boeken zijn er profetenboeken en dat zijn niet alleen de boeken die de naam van een profeet hebben meegekregen. Bijvoorbeeld het boek Samuel lijkt ons historisch te vertellen hoe het allemaal is gegaan maar dat is niet de bedoeling, het is geen historisch verslag, het is een profetenboek, er ligt een boodschap in, een boodschap van God. En een profetenboek lees je anders dan een historisch boek. Daarnaast zijn er geschriften, maar het belangrijkste zijn de wet en de profeten. Tot zover het Oude Testament.

Nu het Nieuwe Testament. De kerk ontstond al vrij snel na Pinksteren in het jaar 33 na Christus. De toenmalige volgelingen van Jezus vertelden elkaar de verhalen en Paulus hoorde ook de verhalen en ging na zijn bekering op zendingsreis. Hij stichtte overal kleine gemeentes en wanneer hij dan weer verder trok schreef hij nog regelmatig een brief naar die gemeenten, soms omdat er een vraag werd gesteld, soms ook omdat hij iets hoorde waar hij zich zorgen over maakte. Deze brieven zijn de oudste op schrift gestelde boeken in het Nieuwe Testament, denk maar aan de Galatenbrief. Wij moeten ze dan ook lezen vanuit die achtergrond, een brief aan een bepaalde gemeente, waar wij van kunnen leren maar misschien spelen in onze gemeente hele andere dingen en daarbij wij leven ook in een hele andere tijd. Na verloop van tijd gingen de volgelingen van Jezus begrijpen dat de mensen die het aan de lijve hadden meegemaakt, wat Jezus had verteld en wat Hij had gedaan, dat

die mensen ouder en ouder werden en toen besloot men om het verhaal van Jezus op te schrijven, dat was na de brieven van Paulus en soms misschien wel twintig of dertig jaar later. Dan kun je denken aan Mattheüs, misschien Marcus die het waarschijnlijk voor Petrus heeft opgeschreven. Lukas was er zelf niet bij geweest maar had goed onderzoek verricht en zo schrijft hij zijn evangelie en ook de Handelingen der Apostelen. Dus zij zijn van later datum, dan de brieven van Paulus en dat is interessant en men ziet tegenwoordig ook veel discussie ontstaan over de dingen die Paulus zegt in zijn brieven. Daarnaast zijn er ook brieven van anderen, van Petrus en Johannes, waarschijnlijk uit dezelfde tijd of later, zeker die van Johannes en zijn Openbaring is het jongste boek in onze bijbel, dus het laatst geschreven. Toen hij discipel werd van Jezus was hij erg jong en daarom dateren we de Openbaring van Johannes tussen 80 en 100 na Christus.

Vanuit deze achtergrond hoop ik dat u de bijbel eens een beetje anders gaat lezen. Bijvoorbeeld de Uittocht, de oorsprong van het volk Israël, bevrijding vanuit het verbond. Wat betekent dat voor ons, wat betekent het, dat God vervolgens zijn volk met water, brood en bescherming door de woestijn leidt naar het beloofde land. God verbindt zich aan mensen bevrijdt hen niet alleen maar gaat ook met hen mee, kijk maar in die profetenboeken die wij altijd als geschiedenis hebben gelezen.

#### 4klank



De liefhebbers keken er al naar uit en ja er is goed nieuws!

We gaan weer van start.

Onder leiding van Inge Joldersma, gaan we zingen bij de Zaterdagdienst voor de Eeuwigheidszondag om 19.30 en op 1e Kerstdag.

We gaan oefenen op maandagavond vanaf 19.30 tot 21.30 in het Kerkelijk Centrum en beginnen hiermee op 16 oktober.

Heel langzaam wordt ons kerkelijk gelegenheidskoor groter, maar met meer zangers wordt het alleen maar fijner om met elkaar te zingen.

Dus voel je welkom! Zo aanlopen mag, maar aanmelden kan ook bij [rinkjesmitstra@gmail.com](mailto:rinkjesmitstra@gmail.com)

Graag tot 16 okt.

Rinkje.

## Klokkentoren

Begin oktober komt er weer een nieuwe klokkentoren uit,  
De kopij hiervoor graag aanleveren voor 8 oktober via [hfa.raggers@planet.nl](mailto:hfa.raggers@planet.nl)  
Dit is de laatste klokkentoren voor dit jaar, volgende Klokkentoren komt  
begin of half februari 2024 weer uit.

Namens de redactie alvast bedankt.  
Femmie

## Collectes

We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie en wijkkas. Daarnaast zijn er de komende zondagen extra collectes.

### Zondag 1 oktober. Kerk & Israël

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme.

In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap.



### Zondag 8 oktober. Pioniersplekken



In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, een nieuwe vorm van kerk-zijn. Zoals bijvoorbeeld pioniersplek LUX in Den Haag, waar twintigers en dertigers met elkaar in ontspannen sfeer spreken belangrijke levensvragen.

De afgelopen tien jaar ontstonden zo'n 180 pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen voor diverse doelgroepen die nu niet kerkelijk betrokken zijn.

De collectes worden van harte bij u aanbevolen.

Namens de diaconie, Froukje Poelman

## Van de diaconie

### Afronding project Zonnepanelen voor camping Polemonium

Het vorige seizoen hebben we ons prachtige project gehad: zonnepanelen voor camping Polemonium van Appie. De zonnepanelen hebben de afgelopen zomer al goed hun werk kunnen doen. Appie heeft ons uitgenodigd om de zonnepanelen te bewonderen, een kijkje te nemen op de camping en in de kas. Met als afsluiting een barbecue. Met name alle vrijwilligers die ons hebben geholpen bij alle activiteiten zijn uitgenodigd. Maar ook andere gemeenteleden zijn van harte welkom! Appie vindt het leuk om ons te laten zien waar het geld van het project heen is gegaan.

Zet in uw agenda en geef u op: zaterdag 21 oktober vanaf 14.00 uur op camping Polemonium in Opende.

Mocht u ook mee willen: geef u op via de mail: [diaconie@terholten.nl](mailto:diaconie@terholten.nl) of telefonisch of via de app bij Froukje: 06-83801800. Uiterlijk woensdag 4 oktober, dan weet Appie op hoeveel personen hij kan rekenen.

### Bloemen

Elke zondag staat er een mooi bos bloemen in de kerk dat na afloop van de dienst bezorgd wordt bij een gemeentelid of dorpsgenoot. Mocht u iemand weten die een bloemetje namens de kerk kan gebruiken, geef het door aan Meintje: [meintjekalsbeek@gmail.com](mailto:meintjekalsbeek@gmail.com).

Namens de diaconie, Froukje Poelman



Woensdag 25 oktober      Bijbelkring 19.45 uur      Antje van Gunst

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc. ) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt u bellen met: **Telefoonnummer:** 0561-689234 (Tieneke Bosman)

**Per email:** [de.zondagsbrief@live.nl](mailto:de.zondagsbrief@live.nl) (Meintje Hoekstra)

**Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:**

**Donderdag 28 september**

## **Bastiaan Ragas speelt voorstelling 'In Gods naam'**

Op 28 november 2023 speelt acteur en zanger Bastiaan Ragas zijn voorstelling 'In Gods naam' in Het Posthuis Theater in Heerenveen. De Protestantse Gemeente Ter Holten nodigt u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Aanvang van de voorstelling is om 20.15 uur.

### **Persoonlijke reis door de Bijbel**

In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal. Ragas neemt de bezoeker mee door de Bijbel met muziek van Bach tot Presley, humor, ontwapenende kwetsbaarheid en confronterende dialogen. Hij verweeft zijn herkenbare, persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de Bijbel. Een reis door het meest geciteerde en misschien wel meest onbegrijpelijke boek ter wereld.

### **Organisatoren**

Deze theatervoorstelling wordt georganiseerd door:

Protestantse Gemeente Heerenveen

Protestantse Gemeente Oldelamer/Oldetrijne

Protestantse Gemeente Akkrum

Protestantse Gemeente Olde- en Nijeberkoop

Protestantse Gemeente Ter Holten

Met de voorstelling hopen wij dat de aanwezigen geraakt worden door het persoonlijke verhaal van Ragas en de verhalen uit de Bijbel. Naderhand is er onder het genot van een hapje en een drankje de mogelijkheid om na te praten.

### **Kaarten bestellen**

Kaarten voor PG Ter Holten kunnen worden besteld bij de scriba Froukje Poelman.

Dit kan via:

e-mail: [scriba@terholten.nl](mailto:scriba@terholten.nl)

telefoon: 06-83801800

of geef je naam aan me door op een zondag na de kerkdienst.

De kosten van 1 kaart zijn € 5. Dit is een combiticket voor 2 personen.

Bij de opgave graag naam, adres en aantal personen doorgeven. Mocht je van plan zijn om voor 1 persoon een kaart te bestellen, nodig dan een familielid, vriend, kennis, buurman/-vrouw uit om mee te gaan. Zo blijft er geen stoel leeg.

Er zijn 30 kaarten beschikbaar voor Ter Holten, dus ruimte voor 60 personen. Geef je op, zodat we met een onze gemeente Ter Holten en de andere deelnemende gemeenten een mooie avond hebben. De inschrijving sluit 15 oktober. Als er meer dan 60 personen zich aanmelden, gaan we loten. De kaarten worden thuisbezorgd.

Namens de Protestantse Gemeente Ter Holten,  
Froukje Poelman, scriba

