

# Zondagsbrief

Ter Holten



16de jaargang

23 juli 2023

Nummer 15

## Kerkdiensten:

Zondag 23 juli                      Out of the box dienst  
11.00 uur  
Nijeholtpade in het MFC

De dienst wordt verzorgd door New Creation Gospel Choir en Band

---

Zondag 30 juli                      Voorganger: dhr. P. van Engen  
9.30 uur                              Organist: H. v.d. Bij  
Oldeholtwolde

---

Zondag 6 augustus                  Voorganger: ds. J. Droogsma  
9.30 uur                              Organist: H. v.d. Bij  
Oldeholtpade

Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken in het Kerkelijk Centrum

---

Zondag 13 augustus                Voorganger: ds. J. Droogsma  
9.30 uur                              Organist: M. Kok  
Nijeholtpade

Extra zendingscollecte voor Ghana  
Oldeberkoop kerkt ook mee

---

Zondag 20 augustus                Voorganger: ds. J. v.d. Mark  
9.30 uur                              Organist: M. Kok  
Oldeholtwolde

---

Zondag 27 augustus                Voorganger: dhr. R. Schonewille  
9.30 uur                              Organist: F. Poelman  
Oldeholtpade

---

Zondag 3 september                Voorganger: ds. B. van Brug  
9.30 uur                              Organist: M. Kok  
Nijeholtpade

Extra collecte voor het Werelddiaconaat : Israël

## **Bloemengroet:**

De bloemen van zondag 9 juli in Oldeholtwolde zijn gegaan naar:

Jan Lageveen

De bloemen van zondag 16 juli in Oldeholtgade zijn gegaan naar:

Fam. Zwanenburg



## **Verjaardagen/Jubilea:**

Vrijdag 4 augustus	Jannie Vermeulen, Grote Kamp 2, 8474 AC Oldeholtgade
Dinsdag 8 augustus	Coby Schut, Dr. Dreeslaan 28N, 8471 LG Wolvega
Woensdag 16 augustus	J. de Haan, Aylvalaan 12, 8454 KN Katlijk
Dinsdag 22 augustus	Grietje Damstra, Idzardaweg 38a, 8476 EM Ter Idzard
Woensdag 23 augustus	Richt van Wijk-Schat, Hesselingsstraat 7, 8474 CV Oldeholtgade
Zaterdag 2 september	Gerrie Kanis, Idzardaweg 46, 8476 EM Ter Idzard

## **Herstel Predikant en woonsituatie**

Wij zijn blij dat sinds afgelopen maandag 17 juli Ds. Jouke Droogsma weer volledig hersteld is gemeld bij de Arbodienst. In dit bericht brengen we u op de hoogte van 1 onderwerp wat belangrijk heeft bijgedragen aan het herstel van onze predikant en waaraan de komende weken uitvoering zal worden gegeven.

Al eerder is in een zondagsbrief vermeld dat de familie Droogsma haar draai niet kan vinden op de woonplek. Er hebben zich een aantal vervelende incidenten afgespeeld in en bij de huidige pastorie welke helaas op het thuisgevoel van de fam. Droogsma een behoorlijk impact hebben gehad. Hierover is als moderamen en predikant gesproken met de classispredikant. Dergelijke incidenten zijn ongrijpbaar en tevens onacceptabel. Een vertrouwde en veilige woonplek is voor iedereen erg belangrijk en daarom is in overleg in de kerkenraad besloten dat de familie Droogsma op zoek zou gaan naar een andere woning die buiten het werkgebied van Ter Holten valt. De kerkenraad is blij u te kunnen melden dat de familie Droogsma een andere woonplek heeft kunnen vinden en dat zij in augustus zullen verhuizen. Jouke heeft in andere gemeenten ook vaker buiten het werkterrein gewoond en zal zijn werk als predikant in onze gemeente en op onze dorpen gewoon voort zetten op de inmiddels bekende wijze. Wij wensen Anne en Jouke veel sterkte bij de verhuizing en hopen dat zij zich op de nieuwe plek snel thuis mogen voelen.

## **Vervolg**

Naast het hierboven omschreven verhuisbericht zijn er nog een aantal punten waar de kerkenraad en de predikant werkbare oplossingen moeten vinden. Dat zal in de komende tijd geschieden en hiervan zullen we de uitkomst o.a. tijdens een komende gemeenteavond presenteren.

De kerkenraad.

## Meditatie.

In de bijbel staan bijzondere verhalen, soms ook hele persoonlijke verhalen. Wat mij dan altijd opvalt is het feit dat God en ook Jezus altijd heel persoonlijk gericht zijn op mensen. Waar, wat dat betreft, God nog altijd de grote onzichtbare is, werd dat anders toen Hij in de persoon van Jezus naar de wereld kwam en heel dichtbij mensen kwam, zo dichtbij dat mensen Hem zelfs aan konden raken en uit die aanraking ook een stuk genezing mochten ervaren. (Marcus 5 vers 25 – 34) Een vrouw, die door bloedvloeelingen onrein was, van wie je afstand moest houden en zij moest ook afstand van anderen houden, zij heeft zelfs het lef om Jezus aan te raken. Zo'n vertrouwen heeft ze in Jezus. Daar waar anderen met een boog om haar heen gingen, ervaart zij de nabijheid van Jezus. En zo zijn er zoveel voorbeelden van mensen die geen plek hadden in de samenleving, die niet mee mochten doen, die bij Jezus toch een plekje krijgen, in wiens leven Jezus dan vervolgens ook een plekje krijgt. Ook dat is opvallend, het werkt over en weer, kijk maar bij Zacheus, Jezus zoekt hem op, hij komt uit de boom en vervolgens zit Jezus in zijn huis aan tafel. In de ontmoetingen tussen mensen en Jezus ontstaat er altijd een stuk heling waardoor mensen weer verder kunnen. Kijk maar naar melaatse mensen, die worden genezen, kijk naar de overspelige vrouw, de Samaritaanse vrouw, kijk naar de blinden, de doven, de verlamden en de bezetenen, die op Jezus pad komen. Mensen kunnen weer verder wanneer ze een echte ontmoeting met Jezus hebben.

## Extra collecte

We collecteren tijdens de dienst voor diaconie en wijkkas. Bij de uitgang zijn de komende zondag extra collectes.

### **Zondag 13 augustus. Zending Ghana**

Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek  
In het achtergestelde noorden van Ghana is het leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie leidt de Presbyteriaanse kerk van Ghana vrijwillige en betaalde voorgangers en jeugdleiders voor kleine dorpskerken om de dorpsbewoners te ondersteunen. Behalve bijbelkennis, kerkgeschiedenis, christelijke ethiek, evangelisatie en pastorale zorg, leren ze ook over de

Afrikaanse traditie en de islam, en over omgaan met conflicten. Daarnaast zorgt de kerk voor aanvullend onderwijs want de meeste volwassenen kunnen niet lezen, en veel kinderen hebben op school niet goed leren lezen in de eigen moedertaal. Via bijbelclubs leren de kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Ze krijgen de mooi geïllustreerde bijbel mee naar huis, zodat de hele familie in contact kan komen met de Bijbelse verhalen.

Deze extra collecte wordt gehouden bij de uitgang. Van harte aanbevolen!

Namens de diaconie, Froukje Poelman



## **Oproep!!**

Voor Tsjerkepaad in Oldeholtgade zijn we nog op zoek naar:  
Trouwjurken en/of Trouwfoto's van vroeger.

Heeft u nog uw trouwjurk of een trouwfoto en mogen we deze 1 middag ten toon stellen dan mag u een berichtje doen via [diaconie@terholten.nl](mailto:diaconie@terholten.nl) of naar onderstaand telefoonnummer: 0615870771

Marian en Jeanette



## **Tsjerkepaad 2023**

Onze kerken in Oldeholtgade en Nijeholtgade doen ook weer mee dit jaar.  
We hebben geprobeerd leuke activiteiten te organiseren.

- 29 juli** Henk v/d Bij op (kerk) orgel van 14.00 uur tot 15.00 uur en in Nijeholtgade van 15.30 tot 16.30 uur.
- 12 aug** Expositie trouwjurk / trouwfoto's van vroeger
- 26 aug** foto's van Andries van Huizen op beamer van de kerken en omgeving
- 9 sept** als afsluiter tussen kunst en kitsch met Jan Menger

U/ Jullie zijn van harte welkom van 13.30 t/m 17.00 uur.

## Kerktaxi:

Dhr. J. van Etten tel. nummer : 0561 688315 of mobiel 06-40479142  
Wel graag bellen voor zaterdagavond 19.00 uur.

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u nieuws ( verjaardagen, geboorte, overlijden) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt u bellen of mailen met: **Telefoon:** 0561-689234 (Tieneke Bosman)

**Per e-mail:** [de.zondagsbrief@live.nl](mailto:de.zondagsbrief@live.nl) (Meintje Hoekstra)

**De informatie voor de volgende zondagsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:**

# Donderdag 31 augustus

We hebben even een zomerstop, de eerstvolgende zondagsbrief komt uit op Vrijdag 1 september.



