



Protestantse Gemeente Ter Holten

Nieuwsbrief

Nummer 11

24 mei 2026

19^{de} jaargang

Zondag 24 mei
(Pinksteren)
9.30 uur

Voorganger: J. Knol
Organist: F. Poelman
Kindernevendienst

Met muzikale medewerking van Harmanna Dykstra op bugel

Zondag 31 mei
9.30 uur
Oldeholtgade

Voorganger: J. Knol
Organist: F. Poelman
Kindernevendienst

Zondag 7 juni
(Avondmaal)
9.30 uur
Nijeholtpade

Voorganger: J. Knol
Organist: F. Poelman
Kindernevendienst

De Avondmaal collecte is voor de Friese Rijders

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 10 mei in Nijeholtpade zijn gegaan naar: Tiny Veenstra
De bloemen van zondag 17 mei in Oldeholtgade zijn gegaan naar: fam. A. Boek

Verjaardagen\ Jubilea:

Donderdag 4 juni Mevr. J. Kroes-Prakken, Hoofdweg 293 ,8475CC Nijeholtpade



Nieuws uit de pastorie

Bij de diensten

Vandaag, **24 mei**, vieren we Pinksteren. Het feest van de hoop! We lezen deze dienst nog een keer uit de brief aan de Hebreëën. Dezelfde brief waar ik ook uit preekte tijdens mijn bevestigingsdienst. Het is geen makkelijke tekst, maar wel één met een rijke inhoud. Het verwijst naar de Hebreëën (Israëlieten) die eens door de woestijn trokken en daar God in een vuur zagen, en legt uit wat dit betekent voor de eerste Christenen. Wij gaan proberen te ontdekken wat het voor ons nu betekent. Hebreëën 12,18-29. Naast Froukje Poelman op het orgel speelt Harmanna Dykstra op bugel mee in de dienst. Meer weten over wat Pinksteren eigenlijk betekent? Kijk eens op <https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/betekenis-pinksteren-video/>

31 mei vieren we nog een feest: Trinitatis. We vieren dat God drie in één is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat dat betekent willen we samen ontdekken. De preek gaat over 2 Korintiërs 13,11-13.

7 juni zit de feesttijd in de kerk er dan toch echt op. Hoewel, we vieren het Heilig Avondmaal. Een mooie manier om God te ervaren. Uiteraard lezen we ook uit de Bijbel, dit keer Matteüs 9,9-14 over recht doen aan rechtelozen.

Kerkbreed gesprek

Twee weken geleden waren Douwe Smitstra en ik bij een kerkbreed gesprek over financiën en solidariteit met o.a. de scriba van de Protestantse Kerk, Kees van Ekris. Als lokale gemeente dragen we financiën af aan de landelijke kerk. Hoeveel dit is, en hoe je dit verdeelt over de verschillende gemeenten zijn belangrijke vragen. Maar nog belangrijker is de vraag waartoe we dit doen. Wat vinden we eigenlijk belangrijk dat er met dit geld gebeurt? Het dienstencentrum van de PKN ondersteunt lokaal, regionaal (classicaal) en landelijk (en zelfs wereldwijd via Kerk in Actie) de kerk. Wat kunnen gemeenten zelf regelen, en waar is geld van de landelijke kerk voor nodig? Het was waardevol om daar met leden vanuit de breedte van de kerk over te spreken.

Vorming en toerusting

Mij werd gevraagd naar mijn plannen voor 'vorming & toerusting' in het nieuwe seizoen. Die heb ik (nog) niet. Ik wil graag aansluiten bij de vragen en wensen vanuit de gemeente. Waar wilt u, waar wil jij, meer over weten en volgend jaar dus iets over leren? Heb je behoefte aan een leeravond, of juist een filmavond of een goed gesprek? Geef het mij door! Dan kijken we samen hoe we hier volgend seizoen invulling aan kunnen geven.

Een zee van licht – kaarsen verdrijven de duisternis

Kaarsen zijn in de geschiedenis altijd verbonden geweest met de kerkelijke liturgie, als kleine tekenen van hoop. In zichzelf hebben ze vaak geen betekenis, maar ze verwijzen, als symbool, naar de betekenis erachter. Dr. Oane Reitsma (Medewerker Eredienst en Kerkmuziek bij de dienstenorganisatie) schreef hier een interessant artikel over. Het is hier te lezen: <https://protestantsekerk.nl/verdieping/een-zee-van-licht-kaarsen-verdrijven-de-duisternis/>

Ik wens u allen een gezegend Pinksterfeest toe!
Jeroen Knol

Camping Polemonium – een inspirerend bezoek van Appie Wijma

De opbrengst van de Avondmaalscollectes van vorig jaar was bestemd voor **Camping Polemonium** van **Appie Wijma**. Appie staat bekend om zijn creativiteit en enthousiasme, dus toen we hem vroegen of hij al een bestemming wist voor deze gift, hoefde hij daar niet lang over na te denken.

Op **17 mei** was Appie te gast in de kerkdienst in het Kerkelijk Centrum in Oldeholtgade. Op zijn eigen inspirerende manier vertelde hij waar hij op dit moment mee bezig is. Zijn nieuwste project is **een midgetgolfbaan** die hij heeft gekregen. Deze baan wil hij graag verder aankleden met leuke spellen voor kinderen. Denk aan een **groot 4-op-een-rij**. Hij wil ook graag **een bibberspiraal** – zo'n behendigheidsspel met een spiraal en een oogje. Onze collecteopbrengst wil hij hiervoor gaan gebruiken.



Als diaconie gaan we op zoek naar een aantal mooie, stevige spellen die passen bij dit project. Heeft u ideeën of tips? Laat het ons gerust weten. Daarnaast kan Appie ook nog wat **helpende handen** gebruiken bij de aanleg en aankleding van de midgetgolfbaan. Wie wil meehelpen, mag zich melden bij de diaconie.

Het was fijn om Appie weer bij ons te hebben en te horen over zijn mooie werk. Hij vertelde dat hij nog elke dag aan ons denkt – zeker als de zon schijnt. De zonnepanelen die dankzij een eerder project van onze gemeente op zijn camping staan, betekenen nog altijd veel voor hem.

Bij binnenkomst in het Kerkelijk Centrum viel hem meteen de prachtige muurschildering op. Hij kreeg gelijk de gedachte: wat zou dit een mooie kerststal zijn geweest, warm en gezellig en een hoop visite aanwezig. Voor wie Facebook heeft: neem eens een kijkje op de pagina van **Camping Polemonium**. Daar vertelt Appie zelf over zijn bezoek aan ons.



Namens de diaconie, Froukje Poelman

Collectebonnen:

Zondag 7 juni worden er weer collectebonnen uitgedeeld.

Hoe werkt het:

U maakt €10,- over voor 20 bonnen van € 0,50

U maakt €20,- over voor 20 bonnen van €1,-

U maakt €40,- over voor 20 bonnen van €2,-

Op rekeningnummer: NL72RABO3317663375 t.n.v. Diaconie Ter Holten

Graag voor **woensdag 3 juni** het geld overmaken.

De diaconie

Nieuws van sfeer en inrichting

De afgelopen periode zijn er al veel beslissingen genomen over de inrichting van de kerk. Nu zijn we uw mening nodig.

We hebben een keus gemaakt uit een aantal stoelen en daarop kan er zondag 31 mei en zondag 7 juni proef gezeten worden.

Ook kan u een mening geven over de kleur en het materiaal van deze stoelen.

Er worden een paar kleurstalen van de stoffering van de stoel getoond waaruit een keus gemaakt kan worden.

Het kabinetorgel van de Stephanuskerk

In de achttiende en een deel van de negentiende eeuw konden rijke mensen het zich permitteren een pijporgel in hun huis te hebben. Ze verrasten hun vrienden en bekenden extra als het instrument aan de buitenkant niet als orgel herkenbaar was. Zo ontstond de gewoonte de orgels in te bouwen in een kast die eruitzag als een kabinet of een secretaire. Daarom heten zulke orgels kabinetorgels of secretaireorgels.

Het kabinetorgel in onze kerk werd in 1800 vervaardigd door Hendrik Anthonie Meijer, orgelmaker in Amsterdam. Hij maakte het instrument voor Jan Teengs, houthandelaar en burgemeester van Edam. Toen deze overleed, werd zijn inboedel (waarvan meerdere muziekinstrumenten deel uitmaakten) geveild. Het orgel kreeg een bestemming in de Janskerk in Haarlem, waar de orgelmaker Gabry het achter een nepfront plaatste. Toen men in Haarlem in 1883 overging tot de aankoop van een groter orgel, kwamen het kabinetorgel en het nepfront voor aankoop beschikbaar. Misschien was men in Oldeholtgade door mond-tot-mondreclame op deze buitenkans geattendeerd, maar het kan ook zijn dat dat gebeurde door een advertentie die op 12 mei van dat jaar verscheen in "Het Nieuws van den dag". De tekst daarvan luidde:



ORGEL Te Koop, voor matigen prijs, het ORGEL, staande in de Janskerk te Haarlem, bijzonder geschikt voor een niet te groote Kerk of groote Zaal. Informatiën zijn te bekomen bij den Heer E. A. KRUSEMAN, Leidschevaart, te Haarlem.

In Oldeholtgade kocht men het geheel voor 450 gulden. De orgelmaker Willem Hardorff werd belast met de plaatsing op de nieuwe locatie. Hardorff had het in dat jaar druk in de oostelijke Stellingwerven: voor de opnieuw ingerichte kerk van Nijeholtgade maakte hij een nieuw orgel.

Met zijn twee klavieren (één klavier is de norm) was het naar Oldeholtgade overgeplaatste instrument een zeer luxueus kabinetorgel. Precies zoals in Haarlem werd het ook nu weer op de galerij achter het nep-front geplaatst.

Restauratie van het kabinetorgel door Bakker & Timmenga heeft plaatsgevonden in 1972/73. In 1998 werd besloten het orgel door dezelfde firma naar het koor van de kerk te laten verplaatsen; het nepfront is toen bovengebleven.

Met de huidige herinrichting van de kerk wordt het orgel in het koor wat verschoven. Ook wordt het goed nagezien door de firma Reil.

Dat de Stephanuskerk het grootste kabinetorgel van ons land rijk is, is niet bij iedereen bekend. Het is te beschouwen als het topstuk van het interieur. Er zijn nog maar twee van deze orgels over. Eén daarvan is in particulier bezit. Het maakt het orgel in onze kerk extra bijzonder!

De bijzondere klank van het kabinetorgel is te beluisteren in een concert door Theo Jellema op 29 augustus om 19.30 uur. Dit concert staat ook op de agenda van de Friese Orgelkrant.

Na de renovatie van onze kerk zal het kabinetorgel een plaats krijgen naast de preekstoel op het podium. Het is de bedoeling dat het niet alleen een sierstuk gaat worden in de kerk, maar dat er ook door onze organisten op wordt gespeeld in de begeleiding van onze kerkdiensten.

Vanwege de unieke status trekt het orgel mogelijk liefhebbers uit het hele land. Het organiseren van kleinschalige concerten of "orgelmiddagen" (zoals tijdens Tsjerkepaad) is de beste manier om het instrument "levend" te houden. Een orgel dat niet bespeeld wordt, gaat namelijk sneller achteruit.

Het beste wat we met dit orgel kunnen doen, is het koesteren, regelmatig bespelen en de ruimte waarin het staat technisch goed beheren. Het is een "museumstuk" dat toevallig ook nog eens fantastische muziek maakt.

Formele opening van onze vernieuwde kerk!

Beste gemeenteleden,

Achter de schermen is er de afgelopen tijd ontzettend hard gewerkt, maar het moment is eindelijk daar. De renovatie van onze kerk in Oldeholtpade wordt in juni afgerond! Het resultaat mag er zijn: een frisse, hernieuwde plek waar we samen kunnen komen, vieren en ontmoeten. Dit bijzondere mijlpaal willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom vieren we de **formele opening** van de kerk op een heel toepasselijk moment: tijdens de **Startzondag op 13 september 2026**.



Wat kunt u verwachten?

We maken er een feestelijke en verbindende dag van voor jong en oud.

- De feestelijke openingsdienst: Waarin we stilstaan bij het heropende gebouw en de start van het nieuwe seizoenjaar.
- Samen vieren en ontmoeten: Na de dienst is er uitgebreid de tijd om onder het genot van koffie, thee en wat lekkers het resultaat met eigen ogen te bewonderen.
- Gezellig samenzijn: Een perfect moment om elkaar weer te spreken.

Wanneer: Zondag 13 september 2026

Aanvang: 09.30 uur

Locatie: Onze vernieuwde kerk in Oldeholtgade

Of u nu wekelijks betrokken bent, een tijdje niet bent geweest of gewoon nieuwsgierig bent naar het resultaat: iedereen is van harte welkom. Neem gerust burens, vrienden of familie mee om dit feest met ons te vieren.

Laten we er samen een onvergetelijke Startzondag van maken. Tot dan!

Met een warme groet,
De Kerkenraad

Feestelijke culturele opening van de kerk in Oldeholtgade op 26 september!

Beste gemeenteleden en dorpsgenoten,

Na de kerkelijke opening tijdens de Startzondag op 13 september 2026, is het tijd voor de volgende bijzondere mijlpaal. Onze vernieuwde kerk in Oldeholtgade heeft namelijk een prachtige transformatie ondergaan: het gebouw functioneert nu ook als ware als een dorpswuis! Een warme, centrale plek in het dorp waar cultuur, ontmoeting en verbinding samenkomen.

Om dat te vieren, openen we de deuren wijd **voor een feestelijke culturele opening op zaterdag 26 september 2026.**

Het belooft een inspirerende avond en middag te worden waarin we de vernieuwde ruimte en de prachtige akoestiek optimaal gaan benutten.

Wat kunt u verwachten?

We hebben een gevarieerd programma samengesteld om te laten zien én horen wat onze kerk te bieden heeft:

- In de middag is de kerk open voor inloop, voor de **kinderen** zal er een activiteit zijn (wat dat is een verrassing);
- In de avond is er muziek van Vocalinde en een optreden van Kleintje Cabaret uit Oldeholtgade.

Wanneer: Zaterdag 26 september 2026

Middagdeel: Inloop vanaf 13:30 uur en aanvang om 14:00 uur

Avonddeel: Inloop vanaf 19:30 uur en aanvang om 20:00 uur

Toegang: Gratis

Iedereen is welkom!

Juist voor deze avond nodigen we nadrukkelijk het hele dorp en alle geïnteresseerden uit de omgeving uit. Neem dus vooral uw burens, vrienden en bekenden mee om te genieten van cultuur in een prachtig nieuw jasje.

Kom kijken, luisteren en ontmoeten. We zien u graag op 26 september!

De Kerkenraad en Plaatselijk Belang Oldeholtpade

Een gedicht

Gebaseerd op de belofte van rust, vertrouwen en de nabijheid van God (geïnspireerd op onder andere Psalm 23 en Jesaja 43).

De Herder van mijn hart
Wanneer de storm de nacht regeert,
en angst mijn rust verstoort,
is er een stem die mij herinnert
aan Uw eeuwenoud beloofd woord.
Je hoeft de weg niet zelf te banen,
Ik ga je voor, wees niet bevreesd.
Ik tel je stappen en je tranen,
Ik ben er altijd al geweest.
Als een Herder langs de diepe dalen,
brengt U mij naar het groene land.
U laat mij niet verdwalen,
U houdt mij vast met sterke hand.
Uw genade is mijn vaste grond,
Uw liefde heft mijn zonden op.
U spreekt de vrede in mijn mond,
en brengt mij naar de bergtop.
Dus leg ik stil mijn zorgen neer,
en rust ik aan Uw trouwe borst.
U bent mijn God, mijn Schild, mijn Heer,
die alle diepe dorst herstelt.



Tsjerkepaad 2026

Dit jaar willen we (ook) de gerenoveerde kerk Oldeholtpade tijdens Tsjerkepaad weer openstellen voor iedereen.

Een mooie kans voor de dorpsbewoners van Oldeholtpade en omliggende dorpen om de kerk te komen bekijken.

Bij de entree van de kerk is de aannemer, in overleg met de commissie stijl en interieur, de kleine keuken aan het vorm geven.

Zo kunnen we komende zomer bezoekers tijdens Tsjerkepaad eenvoudig thee en koffie aanbieden.

Tsjerkepaad is op zaterdagmiddag tussen 13.30 en 17.00uur en er zijn altijd 2 gastvrouwen/gastheren aanwezig.

Lijkt het u leuk om als gastheer/gastvrouw mee te helpen om de kerk open te stellen?

Dan zijn we op zoek naar u 😊

Het gaat om de volgende zaterdagen, 's middags vanaf 13.30uur -17.00uur :

4-juli

18-juli

1-aug.

15-aug

29-aug.

12-september => monumentendag

U kunt zich opgeven bij:

Meintje Hoekstra en Hans van der Hout.

Voor vragen kunt u Hans bellen op 06-1018 7781

Alvast bedankt!

Agenda:

Zondag 7 juni

Uitgifte collectebonnen in Nijeholtpade

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt u bellen met: **Telefoonnummer:** 06 31395630 (Tieneke Bosman)

Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)

Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:

Donderdag 4 juni

