



Protestantse Gemeente Ter Holten

Nieuwsbrief

Nummer 9

26 april 2026

19^{de} jaargang

**Zondag 26 april
9.30 uur
Oldeholtpade**

**Voorganger: ds. G. v.d. Dool
Organist: A. Koekoek**

Aan deze afscheidsdienst van ds. v.d. Dool wordt muzikale medewerking verleent door de 4klank.

Tijdens deze dienst is er een extra collecte voor het Missionair werk Nederland: Kliederkerk

Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken in het KC

**Zondag 3 mei
9.30 uur
Nijeholtpade**

**Voorganger: ds. G. v.d. Dool / dhr. J. Knol
Organist:**

Aan deze bevestigingsdienst van dhr. J. Knol wordt muzikale medewerking verleent door Bernike Kanis en Jitzke Elshof

Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken in het MFC

**Zondag 10 mei
9.30 uur
Nijeholtpade**

**Voorganger: ds. F. Westermann
Organist:
Kindernevendienst**

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 12 april in Nijeholtpade zijn gegaan naar:

Ds. de Haan

De bloemen van zondag 19 april in Oldeholtpade zijn gegaan naar:

Remmelt en Meintje Hoekstra

Verjaardagen\ Jubilea

Dinsdag 28 april fam. Kanis/Pelleboer, Idzardaweg 46 , 8476EM Ter Idzard
62 jaar getrouwd.

Donderdag 7 mei fam. van Etten, Stellingenweg 17, 8474EA Oldeholtpade
63 jaar getrouwd.

Bedankt:

Hartelijk bedankt voor alle gelukwensen die wij mochten ontvangen voor ons 40 jarig huwelijksjubileum. En de bloemen die na de kerkdienst werden gebracht gaf ook nog een feestelijk tintje hieraan.

VAN DE PREDIKANT



Na twee jaar 30 april zal de laatste dag zijn dat ik in dienst ben van deze gemeente. Zondag 26 april nemen we afscheid, in de dagen daarna zal ik ook nog in de gemeente te vinden zijn. Terugblikkend op de afgelopen twee jaar denk ik aan de diensten waarin ik mocht voorgaan; aan de filmavonden, waar ook mensen 'van buiten' op afkwamen, met na afloop open uitwisseling van gedachten; aan de avonden rondom de Bergrede en de woorden van de Geloofsbelijdenis, die door de deelnemers al verdiepend en verbindend werden ervaren; aan de mooie samenwerking met de kerkenraad en het pastorale

bezoekteam. En last but not least: aan de talrijke gesprekken waarin echte ontmoeting was, van hart tot hart. Wat bijzonder, dacht ik telkens weer, dat er een gemeente is, ook hier, waar het Evangelie ruimte schept voor waar het om gaat: leven in betrokkenheid op de Heer, op elkaar en samen op de wereld om ons heen. En zo gestalte te geven aan de Naam die God in de Bijbel krijgt: 'Ik zal er (voor je) zijn'. Zo oefenen we elkaar in wat ons diepste wezen behelst: dat we Zijn beeld dragen. Dat is niet zozeer een gegeven maar telkens weer een opdracht.

Zo willen we antwoord geven op de stem van de Goede Herder, die we in de afscheidsdienst ook willen beluisteren (Johannes 10).



De donderdagmorgen-koffiegroep verraste me met een fraai boeket en een tegel met een afbeelding van de Stefanuskerk en het Kerkelijk Centrum. Een prachtige, blijvende herinnering aan twee mooie jaren. Dank daarvoor!

Ik ontving een hartelijke mail van een kringdeelneemster, die er een bekend Frans gezegde boven had gezet: 'Partir c' est mourir un peu'. Inderdaad, afscheid nemen is een beetje doodgaan. Zo zal het nu ook voor mij zijn. Op velerlei wijze zijn we met elkaar verbonden geraakt en dat was heel waardevol. Tegelijk geldt: dit afscheid is onvermijdelijk en schept ruimte voor een prachtig vervolg. Want op zondag 3 mei zullen we Jeroen Knol mogen bevestigen in het ambt van ouderling en hem zo installeren als kerkelijk werker.

Dat wordt een mooie dag, waarbij we met veel vertrouwen naar de komende jaren mogen vooruitzien.

Ook hier wil ik Jeroen Knol, met zijn gezin, alvast veel zegen en vreugde toewensen bij zijn aantreden en in het werk dat hem te wachten staat.

Dit is mijn laatste stukje dat ik 'in functie' voor de Zondagsbrief schrijf.

Of we elkaar op 26 april al dan niet zullen zien, in franciscaanse stijl groet ik u en jou met de woorden 'vrede en alle goeds'! Onder de zegen van de Eeuwige.

En laten we, nu er zoveel akeligs gaande is in de wereld, blijven bidden om vrede, niet vergeten zelf mensen van vrede te wezen, en als gemeente een vindplaats van vrede te zijn!

Tot besluit een gebed van Toon Hermans dat ik, bladerend in een gedichtenbundeltje, vond:

Ik sla mijn ogen op naar Hem,
vanwaar wij komen en waarheen wij gaan,
maar kan niet kijken in Zijn ogen
zonder mijn ogen neer te slaan.

Gelukkig staat tussen die Grote God
en Zijn ontzaglijk licht
Zijn Zoon, die met een menselijk gezicht
mij aankijkt, ook al zijn mijn ogen dicht.

ds Gerrit van den Dool
g.vandendool@terholten.nl
tel. 06 20369072

Vanuit het Pastoraat:

In Oldeholtgade, Ter Idzard en Oldeholtwolde hebben we al enige tijd iemand die voor de pastorale zorg alert is op gebeurtenissen die onze aandacht behoeven. Na enig zoeken hebben we dit nu ook voor elkaar in Nijeholtgade in de persoon van Nelleke Berlemon. Haar telefoonnummer is 0633666182

Namens het Pastorale team, Heleen Booij

Collectebonnen:

Zondag 3 mei worden er weer collectebonnen uitgedeeld.

Hoe werkt het:

U maakt €10,- over voor 20 bonnen van € 0,50

U maakt €20,- over voor 20 bonnen van €1,-

U maakt €40,- over voor 20 bonnen van €2,-

Op rekeningnummer: NL72RABO3317663375 t.n.v. Diaconie Ter Holten

Graag voor **woensdag 29 april** het geld overmaken.

De diaconie

Vrijwilligersavond Ter Holten

Op vrijdagavond 10 april werd de vrijwilligersavond gehouden. De vrijwilligers werden ontvangen met koffie/thee en wat lekkers. Daarna startte de muziekbingo die was samengesteld door Bernike en Froukje. We kregen allemaal een (verschillende) kaart met de titels van muzieknummers. Als er een lied klonk dat op de kaart stond kon je het aan kruisen. Net zolang je een afgesproken rij (-en) had.

Er werd fanatiek geluisterd en aangestreept. Al snel bleek dat de ene meer en eerder nummers herkende dan de andere. Gelukkig mochten we elkaar wat helpen. Aan de bingo waren prijzen verbonden. Maar de jury was streng, bij een valse bingo moest je een liedje zingen! Voor een aantal reden om vooral geen bingo te roepen. We speelden in twee rondes en daarmee vloog de avond om.

In de pauze werd de vrijwilliger van het jaar bekendgemaakt. Dit jaar viel de keuze op Pieter Oenema, voor zijn langjarige werkzaamheden voor Ter Holten, als kerkrentmeester en penningmeester daarvan, koster, beheerder van de nieuwe begraafplaats, aanvoerder van de groenploeg, helper bij de restauratie van de kerk enz. Hij was zelf nogal verbaasd over zijn benoeming en gaf bij zijn dankwoord aan dat hij alleen wat kon doen in teamverband. Hem vielen de bokaal en een dinerbon voor 2 personen ten deel. Voor Rita was er een bos bloemen.



Verbouw van het interieur van de Stephanuskerk.

23 – 04 – 2026.

Wanneer je, na het vorige verslag gelezen te hebben, nu de kerk binnenloopt dan denk je vast; gebeurt hier wel wat? Want het lijkt wel een schaakspel: de beide herenbanken, het kabinetorgel en het doophek staan dan weer hier en dan weer daar. En het lijkt soms al is er nog niks gebeurd.

Maar het valt mee. Als je verder kijkt dan zit het podium, voorin de kerk, er al in. Het podium is gemaakt van dikke balken waartussen 17 cm dik steenwol is geplaatst. Dit om te voorkomen dat de ruimte onder het podium een klankkast wordt. Hier overheen zijn 28 mm dikke vloerdelen van 185 mm breed vast gespijkerd. De houtsoort van deze vloerdelen is Yellow Poplar. Deze houtsoort geeft het podium een mooi licht gemêleerde uitstraling. De schilder heeft het inmiddels twee keer in de lak gezet zodat het goed beschermd blijft en tevens de kleur behoud.

Doordat de vloer naar beneden is gehaald moest er een extra trede aan de preekstoeltrap gemaakt worden. De houtenvloer is al in de verf gezet. De schilder is nu bezig met het imitatie schilderwerk van de brede plint langs de lambrising, de pilaren naast de ingang en ander herstelwerkzaamheden. Bij de werkzaamheden van de stukadoor zijn de muren vochtig geworden. Als deze muren weer droog genoeg zijn dan worden de zuid- en oostmuur opnieuw wit geschilderd.

De hal krijgt de kleuren waar de interieurcommissie lang over gediscussieerd heeft.

En dan nu de keuken nog. Dit loopt enige vertraging op, door ziekte bij het personeel in de werkplaats van de aannemer.

De installateur heeft orde in de meterkast gebracht, zodat de bediening van de verlichting weer overzichtelijk is geworden. Ze zijn nu bezig met de bekabeling van het licht, beeld en geluid, wat ook een hele klus is.

Het sanitair is in de toiletruimtes geplaatst. En nadat de schilder hier ook klaar is, wordt het alarmsysteem in het minderinvalide toilet gemonteerd.

Om de kerk na de verbouwing weer schoon te krijgen zijn er offertes aangevraagd bij een paar schoonmaakbedrijven. Hier is nu het wachten op. Deze schoonmaakbedrijven maken ook het orgelfront schoon.

Inmiddels heeft het beamerteam de eerste bijeenkomst gehad om bekend te worden met het programma van kerkbeamer. Met dit programma kan de liturgie digitaal op een scherm worden vertoond, aangevuld met passende beelden.

Nu de einddatum van de verbouw inzicht komt, kunnen we ook een datum van de heropening van de kerk vast stellen. Deze zal na de vakantieperiode plaatsvinden.

Vriendelijke groet Douwe.



Tsjerkepaad 2026

Dit jaar willen we (ook) de gerenoveerde kerk Oldeholtpade tijdens Tsjerkepaad weer openstellen voor iedereen.

Een mooie kans voor de dorpsbewoners van Oldeholtpade en omliggende dorpen om de kerk te komen bekijken.

Bij de entree van de kerk is de aannemer, in overleg met de commissie stijl en interieur, de kleine keuken aan het vorm geven.

Zo kunnen we komende zomer bezoekers tijdens Tsjerkepaad eenvoudig thee en koffie aanbieden.

Tsjerkepaad is op zaterdagmiddag tussen 13.30 en 17.00uur en er zijn altijd 2 gastvrouwen/gastheren aanwezig.

Lijkt het u leuk om als gastheer/gastvrouw mee te helpen om de kerk open te stellen?

Dan zijn we op zoek naar u 😊

Het gaat om de volgende zaterdagen, 's middags vanaf 13.30uur -17.00uur :

4-juli

18-juli

1-aug.

15-aug

29-aug.

12-september => monumentendag

U kunt zich opgeven bij:

Meintje Hoekstra en Hans van der Hout.

Voor vragen kunt u Hans bellen op 06-1018 7781

Alvast bedankt!

Agenda:

Zondag 3 mei

Zondag 3 mei

Bevestiging J. Knol

Uitgifte collectebonnen in KC Oldeholtpade

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt u bellen met: **Telefoonnummer:** 06 31395630 (Tieneke Bosman)

Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)

Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:

Donderdag 7 mei

