



Protestantse Gemeente Ter Holten

Nieuwsbrief

Nummer 16

14 september 2025

18^{de} jaargang

Zondag 14 september
(Startzondag)
9.30 uur
Nijeholtpade

Voorganger: ds. G. v.d. Dool

Organist: M. Kok
In MFC de Nij Stienze

Verderop in deze zondagsbrief meer informatie over de startzondag

Zondag 21 september
9.30 uur
Nijeholtpade

Voorganger: ds. F. Westermann
Organist: F. Poelman
Kindernevendienst

De deurcollecte is voor het Werelddiaconaat : Libanon

Zondag 28 september
(Avondmaal)
9.30 uur
Oldeholtpade

Voorganger: ds. G. v.d. Dool

Organist: M. v.d. Honing
Kindernevendienst

In deze dienst is er de Avondmaalscollecte

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 31 augustus in Oldeholtpade zijn gegaan naar:
Jannie de Jong

De bloemen van zondag 7 september in Nijeholtpade zijn gegaan naar:
Fam. Hoekstra uit Nijeholtpade

Bedankt:

Hartelijke dank voor de mooie boeket bloemen die ik namens de kerk mocht
ontvangen voor mijn verjaardag.

Met vriendelijke groet,
Mevr. G. Damstra





VAN DE PREDIKANT

Startzondag 14 september

In de vorige editie is hier al uitvoerig gewag van gemaakt. We komen samen in het MFC Nijeholtpade, waar we de dienst houden en daarna een mooi programma hebben, waarbij we – dat hoort er natuurlijk ook helemaal bij! – samen eten. Ik zie uit naar al die heerlijke soepen, taarten en broodjes, ingebracht door gemeenteleden! Maar bovenal hoop ik dat we met velen het samen-gemeente-zijn beleven en door te komen en mee te doen elkaar daarin krachtig stimuleren. In de dienst hebben we inspirerende lezingen, waaronder Ezechiël 47, dat prachtige visioen van de tempelbeek die almaar verder stroomt en uitgroeit tot een rivier. Overal waar die rivier stroomt komt leven. Een sprekend beeld voor wat de Heilige Geest doet, ook vandaag. Vandaar het thema van de dienst: Tegenwoordigheid van (de) Geest!

Avonden rondom de Bergrede en verder

Donderdag 18 september komen we voor de eerste keer in het nieuwe seizoen weer bij elkaar. We maken een begin met Mattheüs 7, waar Jezus ons zegt dat we niet moeten oordelen. Een spannende uitspraak in een gepolariseerde wereld waar mensen elkaar in de politiek en op de social-media neersabelen zonder te luisteren naar wat de ander echt te zeggen heeft. De balk en de splinter hebben ons ook vandaag nog veel te zeggen! En met zijn positieve verwoording van de Gulden Regel ('Wat jij niet wilt dat u geschiedt....') blijft Jezus ons uitdagen tot creatieve humaniteit: Doe zo aan een ander als jij zelf zou willen worden behandeld. Naar aanleiding daarvan schreef Bert ter Schegget in zijn prachtige boek over de Bergrede 'Een hart onder de riem': 'Jezus wil van ons, dat we ons verplaatsen in de ander en in zijn huid kruipen. Dat is nu precies wat God in Jezus gedaan heeft: God nam in Christus het menszijn aan In de mens Jezus kroop God in ons aller huid. Hij is ons daarin voorgegaan. Het is het wonder, het diepste geheimenis waarvan wij leven.' Zo is het! Rondom dat wonder worden we iedere zondag in de kerk bij elkaar gebracht.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

Plaats: het Kerkelijk Centrum te Oldeholtpade. Tijd: van 19.30 tot plm. 21.15 uur.

Voor info en materiaal kun je terecht bij mij,

ds. Gerrit van den Dool

Antependia

In de afgelopen maanden zijn we met een kleine commissie op zoek geweest naar antependia: kleden die tijdens de kerkdienst worden gehangen over de liturgietafel en eventueel aan de kansel.

Er zijn vier kleuren, die aangeven waar we ons in het kerkelijk jaar bevinden.

Paars is de kleur van inkeer, boete en (be)rouw. Deze kleur is bestemd voor periodes van voorbereiding: de weken van Advent en de Veertigdagentijd. Het feestelijke wit is bestemd voor Kerstmis en Pasen en de weken daarna. Als het Pinksteren is hangt er rood in de kerk: de kleur van (Geestes)vuur en van de liefde. Rood is er ook als we ambtsdragers bevestigen: de Geest zorgt ervoor dat er in de kerk telkens weer

mensen worden geroepen om een taak op zich te nemen. Groen tenslotte hangt in de kerk tijdens de zogenaamde 'feestloze' (een eigenlijk onmogelijke term) zondagen: na Epifanie en in de 'zomertijd' tot Advent. De kleur groen vertelt van hoop en ook van groei: wat op de feesten van Kerst, Pasen en Pinksteren gevierd is, wil in ons (gemeente)leven vruchtbaar verder groeien.

Dankzij bemiddeling door classispredikant ds. Praamsma ontstonden er contacten die ertoe hebben geleid dat we mooie antependia konden overnemen die werden gebruikt in de kapel van het ziekenhuis te Sneek. Het is de bedoeling dat we die showen op Startzondag. Verder zijn er nog verschillende gemeenten die vanwege samenvoeging van wijkgemeenten antependia ter beschikking stellen die zij niet meer gebruiken. We onderzoeken welke het meest geschikt voor ons zijn. Naar het zich laat aanzien hebben we zo binnen afzienbare tijd voor onze beide kerken passende antependia, die extra kleur zullen geven aan onze diensten.

Tot slot

We hopen elkaar te ontmoeten in de Startdienst en bij het daarop volgende programma. Het zou mooi wezen als het MFC te klein zou zijn.

Met een hartelijke groet,

ds. Gerrit van den Dool
g.vandendool@terholten.nl
tel. 06 20369072

Collectes:

We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie en wijkkas. Daarnaast is er een collecte bij de uitgang op onderstaande zondag.

21 september. Geef jongeren in Libanon een toekomst

De economische crisis in Libanon treft jongeren hard. Door de hoge werkloosheid zien velen geen andere mogelijkheid dan hun land te verlaten, op zoek naar werk en zekerheid elders. Kerk in Actie wil hen helpen om een toekomst op te bouwen in hun eigen land. Samen met de partnerorganisatie Lutheran World Relief ondersteunt Kerk in Actie jongeren met vaktrainingen en kleine leningen. Zo kunnen zij een eigen bedrijf starten of uitbreiden en krijgen ook anderen kans op werk. Petra bouwde bijvoorbeeld een gastenverblijf bij haar boerderij en ontvangt nu toeristen. Georges kon een vrachtwagentje kopen om zijn landbouwproducten zelf naar de markt te brengen. Hij bespaart nu kosten, betaalt zijn personeel op tijd en biedt in het oogstseizoen zelfs extra banen aan.



Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.

Namens de diaconie, Froukje Poelman



Protestantse Gemeente
Ter Holten



Nieuws vanuit de beroepingscommissie.

We willen u graag informeren over de huidige stand van zaken binnen het beroepingsproces.

Naar aanleiding van de tweede advieslijst die wij van het Mobiliteitsbureau hebben ontvangen, hebben wij alle voorgestelde predikanten zorgvuldig bekeken en beluisterd. Vervolgens hebben wij een aantal predikanten persoonlijk benaderd met een brief en telefonisch contact. Helaas hebben wij van geen enkele predikant een positieve reactie mogen ontvangen.

Onze voorzitter heeft hierover contact gehad met de classisvoorzitter Dhr. Praamsma. Hij bevestigde dat het momenteel niet eenvoudig is om een predikant te vinden: er is veel vraag, maar de spoeling is dun.

Als commissie hebben wij ons de vraag gesteld of we opnieuw samen met een naburige gemeente een beroepingsprocedure zouden moeten opstarten. Toch hebben wij besloten om eerst opnieuw de gemeente zelf te vragen om namen aan te dragen. Daarom doen wij een dringend beroep op u:

Kent u een predikant waarvan u denkt dat hij of zij goed zou passen bij onze gemeente? Dan horen wij dat graag! U kunt uw suggestie doorgeven aan Andries Hornstra (a.hornstra@terholten.nl)

Wij blijven ons, samen met de kerkenraad, onze consulent ds. G. van den Dool en Utrecht, inzetten om de juiste stappen te zetten en bidden om Gods leiding in dit proces.

Met vriendelijke groet,

Uw beroepingscommissie



Collectebonnen.

De eerste uitgifte van de collectebonnen is zondag 7 september geweest. Er waren al diverse aanmeldingen om een volgende keer hier ook aan mee te doen.

Dan graag het geld hiervoor overmaken voor 2 oktober. We delen de bonnen weer uit op zondag 5 oktober voor de kerkdienst.

Hoe werkt het:

U maakt € 10,- over voor 20 bonnen van € 0,50

U maakt € 20,- over voor 20 bonnen van € 1,-

U maakt € 40,- over voor 20 bonnen van € 2,-

op **rekeningnummer NL 72 RABO 3317663375 tnv. Diaconie Ter Holten**

Een combinatie van vellen is ook mogelijk, u zet dat bij de omschrijving.

De diaconie van Ter Holten.

Muziek Meezing Festijn

De stichting KMVH-Friesland (Kerken & Mensen met een Verstandelijke Beperking) organiseert zaterdagmiddag 4 oktober een muzikale middag voor iedereen.

Er zijn verschillende groepen en mensen die optreden, waarbij iedereen mee kan zingen. U en jij kunnen genieten van het keyboard-orkest "Melodica", van Sjirk en Berend (zang en keyboard), van Aron Veninga (band) en als klap op de vuurpijl van Elly Zuiderveld, Jolien Damsma en Jan Borger.

De middag begint om 13.30 uur in het kerkgebouw De Arke te Drachten. Het adres is Flevo 161. De sluiting is rond 16.30 uur.

Er is koffie, thee, fris met wat lekkers. En niet te vergeten: Alles is gratis!

U en jij zijn van harte welkom.

Zie ook onze website: www.kmvhfriesland.nl

Namens de KMVH-Friesland,
ds. Piet Hulshof (secretaris)



Agenda:

Donderdag 18 september

**Avond rond de bergrede
K.C. Oldeholtpade**

19.30 uur in het

Zaterdag 4 oktober

Muzikale middag

Drachten

Zondag 5 oktober

Uitgifte collectebonnen

Nijeholtpade

Woensdag 8 oktober

Bijbelkring bij Gerkje v.d. Wal

20.00 uur



Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt u bellen met: **Telefoonnummer:** 06 31395630 (Tieneke Bosman)

Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)

Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:

Donderdag 25 september