



Protestantse Gemeente Ter Holten

Nieuwsbrief

Nummer 6

16 maart 2025

18^{de} jaargang

Zondag 16 maart

(2^{de} zondag 40 dagen tijd, Biddag)

10.00 uur

Oldeholtpade

Voorganger: dhr. J. Knol

Organist: F. Poelman

Kindernevendienst

Collecte bij de uitgang is bestemd voor: Missionairwerk: Kliederkerk

Zondag 23 maart

(3^{de} zondag 40dagen tijd)

10.00 uur

Nijeholtpade

Voorganger: dhr. J. Knol

Organist: M. Kok

Kindernevendienst

Zondag 30 maart

(4^{de} zondag 40 dagentijd)

10.00 uur

Oldeholtpade

Voorganger: ds. F. Westermann

Organist: F. Poelman

Kindernevendienst

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 2 maart in Oldeholtpade zijn gegaan naar:

Fam. Reijm

De bloemen van zondag 9 maart in Nijeholtpade zijn gegaan naar:

Diane Ponne

Verjaardagen:

Vrijdag 21 maart Mevr. G. Groen-Oosting, Idzardaweg 94a, 8476ER, Ter Idzard

Zaterdag 29 maart Mevr. G. Hamelink, Hoofdweg 242, 8475 CE Nijeholtpade

Bedankt:

Mag ik u bedanken voor de mooie bloemen na een wat mindere periode!

Verrassend dat op een zondag na de dienst Jetske op de stoep stond met een mooie bos bloemen.

We hebben een leuk gesprek gehad over het zingen in de 4 klank en de rol van de kerk in de onze eigen gemeente met onder andere het doel om te verbinden, waar ik persoonlijk blij van word.

Met vriendelijk groet, Bert Hermsen

Op zondag 2 maart kregen wij een mooi boeket. Hartelijk dank hiervoor!

Vriendelijke groet Hans en Ria Reijm.

VAN DE PREDIKANT



Gemeenteavond Afgelopen woensdag hadden we een goede gemeenteavond. Op zo'n bijeenkomst komt veel aan de orde dat het functioneren van onze gemeente raakt. Zo kwam naast de begrotingen de aanstaande verbouwing van het kerkinterieur aan de orde en het beroepingswerk. We realiseerden ons weer dat ons gemeentelieven gedragen wordt door de inzet van velen. Dat is heel waardevol. Om het met de apostel Paulus te zeggen: samen vormen we het lichaam van Christus in de samenleving. Als één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden allen mee. En zo delen we ook in elkaars vreugde.

Meeleven met elkaar In de afgelopen weken zijn me geen ziekenhuisopnames gemeld. Als daarvan sprake is, of van wat dan ook - zorgelijk of juist blij makend - waarin we iets kunnen betekenen en/of wat de moeite waard is om in de Zondagsbrief met elkaar te delen, laat het me weten!

Met een hartelijke groet,
Ds. Gerrit van den Dool
g.vandendool@terholten.nl
tel. 06 20369072

LAAT MIJ NIET LOS.....

Laat mij niet los, laat mij
niet los, mijn God, mijn Heer,
al leef ik U voorbij,
al zie ik U niet meer.

En zie ik U niet meer,
dan is het nacht, dan gaat
de angst in mij tekeer
alsof Gij niet bestaat.

Alsof Gij niet bestaat,
alsof een blind heelal
mij blind verdwalen laat
en ik uw hand ontval.

Eer ik uw hand ontval,
spreek tot mij, zeg mij aan
dat ik U vinden zal,
waarheen ik ook moet gaan.

Michel van der Plas

OPNIEUW EEN AVOND RONDOM DE BERGREDE

Op donderdag 27 maart, 19.30 uur, gaan we in het Kerkelijk Centrum Oldeholtgade weer verder in gesprek over een deel van Jezus' Bergrede. Ditmaal komt het slot van Mattheüs 5 aan de orde en maken we een begin met Mattheüs 6. Nieuwe deelnemers blijven welkom!

Voor info en materiaal kun je terecht bij mij,
ds. Gerrit van den Dool

GEBED

Ik sla mijn ogen op naar Hem,
vanwaar wij komen en waarheen wij gaan,
maar kan niet kijken in zijn ogen,
zonder mijn ogen neer te slaan.

Gelukkig staat tussen die grote God
en zijn ontzaglijk licht
zijn Zoon, die met een menselijk gezicht
mij aankijkt, ook al zijn mijn ogen dicht.

Toon Hermans

Agenda

Zondag 23 maart	Out of the boxdienst	Nijeholtpade
Dinsdag 25 maart	Gesprekskring rond open deur fam. Zwanenburg	20.00 uur
Donderdag 26 maart	Avond rondom Bergrede	19.30 uur Kerkelijk Centrum
Woensdag 2 april	Bijbelkring	20.00 uur Bij Gerkje vd Wal

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt u bellen met: **Telefoonnummer:** 06 31395630 (Tieneke Bosman)

Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)

Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:

Donderdag 27 maart

RELAX



Het thema van de out of the box dienst is Relax. In het woordenboek wordt dit woord als volgt beschreven;

*Ontspanning is een belangrijk deel van je gezondheid. **Je ontspant wanneer je lichaam en geest tot rust komen.** Dat is nodig om je te laten herstellen van inspanning. Het is de kunst om de goede balans te vinden tussen inspanning en ontspanning.*

In onze tijd ervaren veel mensen stress omdat men ook het gevoel heeft alles te moeten en kunnen doen. Tijdens deze relaxed kerkdienst willen we met elkaar hierover nadenken. Wat geeft jou rust? En wat zegt de bijbel over rust? God gaf ons de sabbat maar wat doen we met deze sabbat, welke invulling geven wij hieraan.. wat maakt deze 'vrije'dag tot een ontspanning voor jou?

Komen jullie ook?

Wanneer: 23 maart 2025
Waar: MFC de Ni'je Stienze in Nijeholtpade
Aanvang: 10.00 uur

Na de dienst is er tijd voor koffie/thee/limonade en iets lekkers daarbij!

Graag tot dan!

Groeten
Jitske, Nelleke, Luc-Jan, Jeroen en Marian



