



Protestantse Gemeente Ter Holten

Nieuwsbrief

Nummer 2

19 januari 2025

18^{de} jaargang

Zondag 19 januari
10.00 uur
Oldeholtpade

Voorganger: ds. G. Venhuizen
Organist: F. Poelman
Kindernevendienst

Collecte bij de uitgang is bestemd voor: Interactieve Bijbelspellen voor jongeren

Zondag 26 januari
10.00 uur
Nijeholtpade

Voorganger: ds. F. Westermann
Organist: M. Kok
Kindernevendienst

Zondag 2 februari
10.00 uur
Oldeholtpade

Voorganger: J. Knol
Organist: M. Kok
Kindernevendienst

Collecte bij de uitgang is voor Werelddiconaat Ethiopië : aanpassen aan klimaat verandering

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 5 januari in Oldeholtpade zijn gegaan naar:
Eddy Boek, Pieter Bosman en Jetske van Beem

De bloemen van zondag 12 januari in Nijeholtpade zijn gegaan naar:
Hans en Amanda Hoekstra

Verjaardagen:

Zaterdag 1 februari

mevr. K. Nell-Molenaar, Hoofdweg 250 E
8475CE Nijeholtpade



Bedankt:

Eerste Kerstdag kreeg ik van de kerk, gebracht door Hans een mooi kerststuk, gemaakt door Femmie. Daarvoor hartelijk bedankt en zo ook voor de lieve kaartjes die ik heb mogen ontvangen. Het gaat goed, maar voorlopig zit mijn voet nog in het gips.



Verrassing!!!!

Maandagavond 30 dec., onze dochter Carla was ook thuis, Jan was een poosje achter, (zaten ook in het complot) maar kwam zo rond 20.00 uur binnen met mij jas en das. Wij trekken je de jas aan, de das om en zetten je in de rolstoel, ik?, wat gaat er gebeuren, Jan, dat zie je wel.

Werd naar de schuur gereden en..... kon m`n ogen niet geloven, daar stond `t 4Klank koor!!!! Ik helemaal van slag en perplex, zij allemaal lachen, omdat zij mij zo hebben kunnen verrassen!!!

O,o,o,oo, een beetje bijgekomen, kreeg ook nog een mooi boeket bloemen.

Inge vroeg, kom je erbij, gaan we inzingen en daarna hebben wij nog een aantal kerstliederen gezongen.

Wij zijn naar binnen gegaan, Carla had koffie/thee gezet en de kleindochters hadden ook nog cake gebakken en er waren oliebollen.

Het was gezellig om weer even bij te praten en er werd ook nog gelachen, omdat ik nog zo van slag was en verbaast, dat zij dit voor mij hebben gedaan.

Ik wil jullie nog een keer hartelijk bedanken voor deze onvergetelijke avond, als ik er nog aan terug denkt, komt de glimlach op mijn gezicht en het warme gevoel, weer terug.

Wat een verrassing!!!!

Liefs, Jan en Jannie.

Afgelopen zondag werden wij blij verrast met een mooi boeket bloemen, dit kwam Froukje ons namens de kerk aanbieden voor de geboorte van onze dochter Yara. Bedankt hiervoor!

Via deze weg willen we ook iedereen bedanken die ons op wat voor manier ook gefeliciteerd heeft met de geboorte van onze dochter.

Volledig herstel na deze bevalling, gaat voor mij als moeder iedere dag vooruit, al is het met kleine stapjes. Yara is drie weken te vroeg geboren, maar doet het nu al fantastisch!

We zijn dankbaar dat ons gezin nu uitgebreid is met de komst van onze mooie dochter. En we genieten iedere dag volop van en met elkaar.

We zien elkaar graag spoedig weer. Mocht u ons in de tussentijd een bezoekje willen brengen, wilt u ons dit dan van tevoren laten weten.

Groetjes, Amanda en Hans Hoekstra

VAN DE PREDIKANT



De jaarwisseling ligt inmiddels al weer ruimschoots achter ons. De journaals meldden dat er voor 118 miljoen aan vuurwerk was verstookt. Ik vrees dat dat niet voldoende was om oude en nieuwe kwade geesten te verdrijven.

Er is veel gaande in ons land en in de wereldpolitiek waar we ons hart bij vasthouden. Temidden van dat alles is er een Gemeente die gelooft dat er een Rijk is dat komt en waarin we elkaar oefenen in hoopvol samenleven. Sleutelwoord daarbij is 'roeping'.

Als Jezus onder de mensen komt met het Koninkrijk van God dat hoger, groter, sterker en duurzamer is dan wat al die machten in deze wereld kunnen aanrichten, dan is één van de dingen die Hij doet: mensen roepen. Daarbij gaat Hij verrassend te werk. Gezien hun achtergronden kun je de kring van Jezus' leerlingen gerust een "zootje ongeregeld" noemen. Onder hen vinden we een man die uitdrukkelijk "Mattheüs de tollenaar" wordt genoemd. Maar ook Simon "de zeloot". We moeten ons dat even voorstellen: de een had als belastinginner samengewerkt met de Romeinse bezetter, de ander was betrokken geweest bij een guerilla-strijd tegen diezelfde bezetter! Verder waren er onder anderen eenvoudige vissers uit Galilea, en ook Thomas, de naar zwaarmoedigheid neigende twijfelaar. Zo verschillend en zelfs tegenstrijdig hun achtergrond ook moge zijn, dít hebben ze gemeenschappelijk: ze zijn door Jezus gezien, Hij zag iets IN hen en Hij heeft hen geroepen.

Daarbij valt op dat Hij mensen niet ziet naar hun verleden maar naar hun toekomst. In de tollenaar, in de mens met bloed aan zijn handen, maar ook in de mens die niet hoog opgeeft over wat hij kan, of in de mens die klein denkt van zijn geloof, ziet Hij een bondgenoot in de komst van het Koninkrijk. En als die geroepenen dan een gemeenschap gaan vormen, kan er zomaar al iets van dat Rijk zichtbaar worden. Zijn we niet daarvoor gemeente?

Jezus roept mensen. Wat het Evangelie daarvan vertelt gaat ook over ons.

Dat betekent twee dingen. Allereerst: als Hij roept, dan *neemt* Hij ons mensen zoals we zijn. "Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars", zegt Hij bijvoorbeeld. Hoe ver heen een mens ook kan wezen, in welke zin dan ook, ook hem/haar heeft Hij op het oog.

Om dat duidelijk te maken houdt Jezus maaltijd met de "verloren schapen van Israël". Jezus roept. Zo neemt Hij ons mensen zoals we zijn.

Maar Hij *láát* ons niet zoals we zijn.

Hij zegt: volg MIJ!

Hij roept Simon en Andreas van de visnetten wég: "Ik zal jullie tot vissers van mensen maken".

Hij roept Levi út zijn tolhuis.

Hij roept Natanaël weg van de vijgenboom.

Bij ieder gebeurt het weer anders.

Maar állemaal gaan ze Jezus volgen en laten ze zich inschakelen bij zijn werk.

Een nieuwe bestemming ligt vóór hen.

Soms krijgt die ook vorm in een nieuwe naam. Simon wordt Petrus, rotsman. Levi wordt Mattheüs, Godsgeschenk.

De Heer had hen 'gezien en onverwacht waren zij opnieuw geboren en getogen' (naar Liedboek 1973 gezang 487:1; jammer dat dit lied niet meer in ons nieuwe Liedboek staat!)

Door stug door te gaan met het lezen van het Woord en met bidden, thuis en in de kerk, houden we ons leven open voor Hem die ons leven vernieuwt.

Het zou heel goed kunnen dat de Heer ook in óns meer ziet – en soms ook: iets heel anders - dan wijzelf voor mogelijk hadden gehouden.

Denk daar eens aan als je voor een ambt of een andere taak in de kerk wordt gevraagd!

Met een hartelijke groet,
Ds. Gerrit van den Dool
g.vandendool@terholten.nl
tel. 06 20369072

De vergeten watersnood van 1825

In 2025 is het 200 jaar geleden dat tweederde van Friesland werd getroffen door een overstroming. Op zondagavond 2 februari, de vooravond van de ramp destijds, wordt de watersnood herdacht met het luiden van kerkklokken en klokkenstoelen. Net als in 1825 zullen er in het hele Friese overstromingsgebied klokken te horen zijn. Ook in Ter Holten zullen de kerkklokken luiden.

Het klokluiden is de aftrap van een jaar met activiteiten om de watersnood van 1825 – de grootste natuurramp van de negentiende eeuw in Nederland – uit de vergetelheid te halen . Zie voor meer informatie en activiteiten op de website: 1825.frl.



Collectes

We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie en wijkkas. Daarnaast is er op onderstaande zondag een collecte bij de uitgang.

Zondag 19 januari – Proefplekken

Proefplekken: de nieuwe kerken

Proefplekken, dat zijn initiatieven die bouwen aan een inclusieve missionaire gemeenschap of kerkplek. Dit zijn bijvoorbeeld pioniersplekken, presentieplekken en kliederkerken. Kortom: initiatieven waar mensen, die niet of nauwelijks in de 'reguliere' kerken komen, het geloof kunnen verkennen en iets van God kunnen ontdekken. Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om jonge generaties of mensen uit verschillende culturen bij hun activiteiten te betrekken. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk deze proefplekken, als nieuwe kerken, van harte.

Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.

Namens de diaconie, Froukje Poelman



Agenda

Woensdag 22 januari	Bijbelkring bij Gerkje v.d. Wal,	20.00 uur
Dinsdag 28 januari	Gesprekskring rond Open Deur bij fam. Zwanenburg	om 20.00 uur.

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt u bellen met: **Telefoonnummer:** 06 31395630 (Tieneke Bosman)

Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)

Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:

Donderdag 30 januari

Verbouw Kerk Oldeholtpade

Al een aantal jaren speelt er een wens vanuit de gemeente om de Kerk in Oldeholtpade gebruiksvriendelijker en flexibeler in het gebruik te maken.

We werken nu als kerkenraad Ter Holten aan een project dat heet : toekomst gericht gemeente zijn. Dit maakt ons nog meer bewust van het feit dat willen we een aantrekkelijke gemeente zijn voor alle leden en dorpsbewoners, dan moet er meer komen dan de huidige zondagviering in de Kerk. We willen graag ruimte bieden voor hen die een andere beleving hebben bij het “kerk zijn”.



We willen de kerk graag geschikt maken voor grotere activiteiten zoals bijzondere diensten met muziek, optreden van koren of orkesten in een grote kerkzaal. Maar ook voor bijeenkomsten in kleinere kring. Voor een stukje rust en bezinning. Dit vraagt van de kerkenraad om er voor te zorgen dat er meer verscheidenheid in aanbod aan activiteiten komt.

Onze wens is: De toegang tot de Kerk laagdrempelig houden, door een verscheidenheid in aanbod te kunnen bieden, zodat het gebouw een permanente plaats in de gemeenschap kan innemen.

Inmiddels loopt het vergunningstraject en willen we voorbereidingen gaan treffen om te kijken naar o.a. de kleuren binnen de Kerk (schilderwerk), welke stoelen wensen we, hoe zit het met het media gebeuren, denk aan licht, beeld, geluid en de wijze van presentaties geven.

Dit vergt dat we met werkgroepen willen werken die voor de Kerkenraad voorstellen gaat maken hoe de inrichting van de Kerk er uit kan komen te zien.

We vragen dan ook aan inwoners binnen de gemeente Ter holten of zij willen meewerken en meedenken binnen de werkgroepen. Uiteindelijk is de Kerk van ons allen en vraagt dit ook mede inzet vanuit onze inwoners. Indien u het leuk lijkt om mee te denken of dat u ervaringsdeskundige bent op het gebied van inrichting van een Kerk geef u dan op om deel te nemen aan een werkgroep. We denken aan twee werkgroepen, namelijk “licht, beeld en geluid” en “interne uitstraling en sfeer”. We stellen het erg op prijs dat zowel jong als oud gaat meedenken aan de toekomst gerichte Kerk, zodat deze toegankelijk gaat worden voor vele doelgroepen.

Wilt u meer weten of wilt u mee doen, neem dan contact op met Douwe Smitstra, gsm: 06-11226796 of stuur een e-mail naar: d.smitstra@terholten.nl

Nijkleaster Jongerenweekend 7 – 9 februari

Op adem komen. Een weekend voor jongeren van 18 – 30 jaar.

Je herkent het vast: je hebt het druk met je studie of je werk, met het halen van deadlines, met het onderhouden van sociale contacten, met internet en social media, met het voldoen aan allerlei druk van buiten... Waar en wanneer vind je tijd en rust voor jezelf? Voor je binnenwereld, voor de zaken van het hart, voor uitwisseling met anderen waarin je (h)erkenning ervaart.

In 2025 organiseren we drie weekenden speciaal voor jongeren. Het eerste weekend is van 7 - 9 februari. Meer informatie en aanmelden voor het weekend van 7-9 februari of een van de twee andere weekenden: <https://nijkleaster.frl/jongeren-weekend/>



**Jongeren
Weekend**

Een weekend voor jongeren van
18-30 jaar in het ritme van
Klooster Westerhûs (Hilaard)

7-9 februari

**Rust en ruimte voor jezelf
Verdieping en uitwisseling met elkaar**