



Protestantse Gemeente Ter Holten

Nieuwsbrief

Nummer 1

5 januari 2025

18^{de} jaargang

Zondag 5 januari
10.00uur
Oldeholtpade

Voorganger: ds. G. v.d. Dool
Organist: F. Poelman
Kindernevendienst

Afscheid en bevestigingsdienst van ambtsdragers.
Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken in het KC

Zondag 12 januari
10.00 uur
Nijeholtpade

Voorganger: ds. W. Hordijk
Organist : H. v. d. Bij
Kindernevendienst

Collecte bij de uitgang is bestemd voor: Binnenlands Diaconaat: samen tegen armoede

Zondag 19 januari
10.00 uur
Oldeholtpade

Voorganger: ds. G. Venhuizen
Organist: F. Poelman
Kindernevendienst

Collecte bij de uitgang is bestemd voor: Interactieve Bijbelspellen voor jongeren

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 22 december in Oldeholtpade zijn gegaan naar:
Egbert Kanis en Margreet ter Schure
De bloemen van zondag 29 december in Nijeholtpade zijn gegaan naar:
Antje van Gunst

Geboren:

Maandag 30 december is geboren Yara Hoekstra, dochter en zusje van Hans, Amanda en Hylke Hoekstra. (Hesselingstraat 6, Oldeholtpade)

Van harte gefeliciteerd!

Bedankt:

Zondag 22dec. kreeg ik na de kerkdienst, voor mijn verjaardag een hele mooie bos bloemen. Wat schetst onze verbazing. Op 2de kerstdag staat Douwe aan de deur met een heel mooi kerststuk, gemaakt door Femmie. Heel, heel hartelijk dank ook namens Gerrie.

Egbert Kanis

Hartelijk bedankt voor het prachtige kerststuk dat Meintje ons op eerste kerstdag kwam brengen namens de kerk. Wij hebben er enorm van genoten.

Lieve groet van Jan en Zwaantje

Wat een verrassing. Ik kreeg zondag de bloemen uit de kerk. Heel erg bedankt.

Antje van Gunst

Opbrengst collecte Kerstnachtdienst voor Metakids

De opbrengst van de collecte van de Kerstnachtdienst voor Metakids bedroeg: € 437,70

Collectes

We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie en wijkkas. Daarnaast is er op onderstaande zondag een collecte bij de uitgang.

Zondag 12 januari – Samen tegen armoede

De armoede in Nederland neemt toe. Ruim een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen. Met de campagne Samen tegen armoede draagt Kerk in Actie samen met lokale kerken eraan bij dat mensen in armoede er niet alleen voor staan.

Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.

Namens de diaconie, Froukje Poelman



VAN DE PREDIKANT



Pastoralia Dankbaarheid en blijdschap is er bij Amanda, Hans en Hylke Hoekstra-Remmerswaal (Hesselingstraat 6) vanwege de geboorte van hun dochter en zusje Yara. Yara kwam enkele weken eerder dan verwacht, maar alles is goed gegaan, Amanda is weer thuis en hoe klein de boreling ook nog is, ze is gezond ter wereld gekomen. Onze hartelijke gelukwensen voor dit gezin en ook voor grootouders Meintje en Remmelt Hoekstra. Dat Yara gelukkig en tot zegen van velen mag opgroeien!

Bij mevr. Jannie de Jong – Jochemsen heeft de enkeloperatie in Nijmegen inmiddels plaatsgevonden. Zij en haar man Jan waren blij verrast toen koor de Vierklank in hun achtertuin de kerstliederen zongen die Jannie in de kerstnachtsdienst niet kon meezingen. Over drie weken mag, zo is de verwachting, het gips eraf. We wensen haar sterkte en een voorspoedig verder herstel. Dhr. Geert Kroes wacht nu op de laatste van een reeks operaties die tot nu toe voorspoedig zijn verlopen.

We leven mee Ook buiten kerkelijke grenzen weten we ons in de dorpssamenleving met elkaar verbonden. Zo leven we mee met dhr Wim Kemper, die afscheid moest nemen van zijn vrouw Maria. Zij was al langere tijd ernstig ziek. In het afgelopen jaar zijn er vanuit onze kerkdienst ook bloemen naar haar gegaan. We denken ook aan de kinderen en kleinkinderen. Eveneens denken we aan de gebroeders Hornstra, die zo kort na hun moeder Koosje eerder in het afgelopen jaar nu ook zo plotseling van hun vader Chiel afscheid moesten nemen.

Terugblik De lichtjesticht was, denk ik, in onze gemeente een hoogtepunt in het afgelopen jaar. Velen hebben zich ingezet, de organisatie was uitstekend, de belangstelling was groot, er waren talrijke enthousiaste reacties. Dank aan de studentes en aan allen die dit gebeuren hebben voorbereid en opgezet en eraan hebben meegewerkt!

Uitgedost als volkstellings-oproepambtenaar van het Romeinse Rijk mocht ik bezoekers vragen naar hoe ze dachten over vrede op aarde en hoe we daar zelf een rol bij konden spelen. Mooi dat zij ervoor open stonden die vraag als 'huiswerk' mee te nemen voor de kerstdagen.

Naar ik begreep was het voor het eerst dat er in Oldeholtspade een kerstnachtsdienst plaatsvond. De kerststal stond nog in volle glorie opgesteld. Het was prachtig de komst van Christus in onze wereld te vieren met zovelen in een volle kerk, met mooie muzikale bijdragen van koor de Vierklank o.l.v. Inge Joldersma, saxofoniste Doreanne Tigchelaar, slagwerker Hidde Heida op zijn cajun en niet te vergeten 'onze' organiste Froukje Poelman. Voor de komende Kerstmorgendienst wordt het een inspirerende uitdaging de kerk even feestelijk-vol te krijgen.

Zondag 5 januari, de eerste in het nieuwe jaar, nemen we afscheid van de diakenen Eddy Boek en Pieter Bosman. We danken hen voor de door hen betoonde trouw en inzet in de afgelopen acht jaar. Ze krijgen nu weer de gelegenheid om, net als wij allemaal, als 'gewone' gemeenteleden betrokken te blijven bij het gemeentelieven. We zijn blij dat Jetske van Beem diaken wil worden. Haar willen we in deze dienst in dat ambt bevestigen.

Avonden rondom de Bergrede Op donderdag 16 januari om 19.30 is er weer een gesprek over de Bergrede (Mattheüs 5 t.m 7). Nieuwe deelnemers blijven welkom. Voor info en materiaal kunt u/ kun je bij mij terecht.

Een nieuw jaar tegemoet In de Oudejaarsdienst stonden we stil bij woorden uit Jesaja 55. In dat hoofdstuk worden Joodse ballingen opgeroepen om, nu zich de kans daartoe aandient, een drempel over te gaan, namelijk weg uit het heidense Babel terug naar Jeruzalem, hun ware bestemming. Het is een appèl om zo dat oude verhaal van de Uittocht opnieuw te realiseren en zo tot ook hun eigen verhaal te maken (zoals eigenlijk de hele Bijbel bedoeld is). In het vertrouwen dat God niet alleen van vroeger is, maar ook hier en nu de Levende, wiens gedachten en plannen de onze te boven gaan. Dat is niets minder dan een belofte.

In dit vertrouwen dichtte Dietrich Bonhoeffer, Duits anti-nazi predikant, in de gevangenis 'Door goede machten', dat als lied 511 ook in ons Liedboek te vinden is. Hierbij de verzen 1,2,5 en 7:

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemmt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Ik wens u en jou een gezegend 2025 toe.

En ook dat we als gemeente, met alle generaties, mogen groeien en bloeien en er verdere verdieping zal mogen zijn op de weg van geloof, hoop en liefde.

Met een hartelijke groet,
Ds. Gerrit van den Dool
g.vandendool@terholten.nl
tel. 06 20369072

Van de Kerkenraad Ter Holten

Het nieuwe jaar 2025

Als Kerkenraad Ter Holten wensen we iedereen een gezegend, gezond en gelukkig 2025 toe. Dat je gezegend mag zijn met succes in alles wat je gaat ondernemen en dat vrede en geluk je dagelijks mag vergezellen. Laten we samen genieten van alles wat dit nieuwe jaar te bieden heeft.

Bij het afscheid van 2024 kijken we vaak terug. Wat hebben we bereikt, geleerd, of juist verloren?

Dit moment van reflectie nodigt ons uit om dankbaar te zijn voor de mooie momenten, maar ook om de uitdagingen te zien als kansen voor groei. Tegelijkertijd mogen we vooruitkijken, met een open hart en een nieuwe energie.

Neem de tijd om mensen die belangrijk zijn voor je, te laten voelen hoe veel ze voor je betekenen.

Laten we dit nieuwe jaar gebruiken om het licht dat we vinden met ons mee te dragen in het nieuwe jaar. Een licht van hoop, liefde en vertrouwen. Want elke dag is een nieuw begin.

Het Lichtjesfeest

In samenwerking met Plaatselijk Belang en de VVV Oldeholtgade hebben we zaterdag 21 december 2024 het Lichtjesfeest georganiseerd. Als Kerkenraad zien we terug op een geslaagd evenement waarbij we het Kerstverhaal aan vele belangstellenden mochten laten zien en vertellen. Wist u dat we in totaal 514 bezoekers mochten ontvangen, dat circa 70 vrijwilligers hebben meegedaan om dit evenement tot een succes te laten zijn. We mochten als organisatie veel complimenten ontvangen en dat heeft ons goed gedaan. Vanaf deze plaats willen we iedereen bedanken voor zijn of haar aanwezigheid, want mede door de bezoekers en vrijwilligers kon dit een succes worden. En heeft u gezien hoeveel energie de bewoners van Oldeholtgade hebben gestoken in de verlichting van hun tuinen en huizen. Het was een prachtig gezicht dat er overal zoveel lichtjes konden zijn.





Kerstdienst

Met warmte in het hart kijken we terug op de kerstdienst van afgelopen jaar. De kerk was prachtig versierd, de sfeer was intiem en sereen, en de gezangen vulden de ruimte met een gevoel van vrede en hoop.

De samenkomst een moment van stilte en bezinning dat ons eraan herinnerde waarom we samenkwamen: om het licht van Kerstmis te vieren, het licht dat zelfs in de donkerste tijden schijnt.

De muziek en het koor de 4Klank speelde een centrale rol in de viering. Traditionele kerstliederen zoals *Stille Nacht* en *Komt allen tezamen* brachten een gevoel van verbondenheid.

De boodschap van de voorganger ging over hoop, liefde en de kracht van gemeenschap.

Hij herinnerde ons eraan dat Kerstmis niet alleen een feestdag is, maar een uitnodiging om liefde te verspreiden en om te zien naar elkaar, vooral naar hen die het moeilijk hebben.

Met een hart vol dankbaarheid verlieten we de dienst, vastbesloten om het kerstgevoel van vrede en liefde voort te zetten in de dagen en maanden die komen in het nieuwe jaar.

Agenda

Donderdag 16 januari	Bergredeavond	19.30 uur	In het KC
Woensdag 22 januari	Bijbelkring bij Gerkje v.d.Wal,	20.00 uur	
Dinsdag 28 januari	Gesprekskring rond Open Deur bij fam. Zwanenburg	om 20.00 uur.	

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt u bellen met: **Telefoonnummer:** 06 31395630 (Tieneke Bosman)

Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)

Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:

Donderdag 16 januari



*Het nieuwe jaar - een boek
nog ongelezen.
De inhoud aan de Schrijver
slechts bekend.
Voor wie door 't licht van Hem
wordt onderwezen,
wordt 't nieuwe boek een
kostbaar document.
Het nieuwe jaar - sla 't boek
maar rustig open.
Want blad voor bladzijde
wijst Hij ons aan.
En wie met Hem het jaarboek
wil doorlopen,
die zal de inhoud nimmer
misverstaan.
Het nieuwe jaar - geloven,
bidden, hopen.
En elke bladzij achter
Jezus aan.*

