



Protestantse Gemeente Ter Holten

Nieuwsbrief

Nummer 22

8 december 2024

17^{de} jaargang

Zondag 8 december
(2^{de} Advent)
10.00 uur
Oldeholtpade

Voorganger: J. Knol
Out of the boxdienst
Organist: M. Kok

Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken in het KC

Zondag 15 december
(3^{de} Advent)
10.00 uur
Nijeholtpade

Voorganger: J.Knol
Organist: H.v.d.Bij
Kindernevendienst

De collecte bij de uitgang is voor het Werelddiaconaat : Palestina

Zondag 22 december
(4^{de} Advent)
Oldeholtpade

Voorganger: ds. F. Westermann
Organist: M. v.d. Honing

De collecte bij de uitgang is voor Jonge generaties in Nederland

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 24 november (Eeuwigheidszondag) in Oldeholtpade zijn
gegaan naar: Fam. Prakken, fam. de Jong en fam. de Haan

De bloemen van zondag 1 december in Nijeholtpade zijn gegaan naar:
Heleen Booij

Verjaardagen

Zaterdag 21 december dhr. E. Kanis, Idzardaweg 46, 8476 EM Ter Idzard



Van de predikant



Ditmaal een kort bericht van mij, omdat mijn vrouw Henriette en ik nu in Zuid-Afrika verblijven. Daar waren we in Franschhoek, een plaats met veel indrukwekkende geschiedenis. Toen de Hugenoten in Frankrijk hevig werden vervolgd en massaal vermoord, vonden velen van hen een veilig toevluchtsoord in Nederland, waar enkele honderden in dienst traden bij de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, en zo in Zuid-Afrika terechtkwamen. Daar stichtten ze een gemeenschap die uitgroeide tot de Franse Hoek en uiteindelijk tot de prachtige stad Franschhoek. Daar bezochten we het Hugenotenumuseum, zie de foto, waar alle stambomen van Frans-protestantse immigranten zijn te vinden. Op de poort staat de Latijnse tekst 'POST TENEBRAS LUX', 'na de duisternissen: licht'. Daar ligt dus een heel verhaal achter, gevuld met veel angst en onnoemelijk lijden, maar ook met hoop en de genade van een nieuw begin. 'Na de duisternissen: licht!' - een prachtig woord ook voor ons, nu we in deze weken van Advent op weg zijn naar het Kerstfeest, de viering van de komst van Christus, het grote Licht, in een wereld waarin nog vele duisternissen moeten worden overwonnen. Om te beginnen vaak ook in onszelf.

We hopen elkaar na 17 december weer te zien!

Vanuit de Weskaap een hartelijke groet aan u, aan jou,

Ds Gerrit van den Dool

Tekst van de dag

Vrede op aarde?

We zingen binnenkort met Kerst 'Vrede op aarde'. Kwam Jezus alleen voor vrede?



Mattheus 10 : 16-22 en 34 - 40

Een schokkende tekst vandaag. Kwam Jezus om een zwaard op aarde te brengen? Jezus stuurt Zijn leerlingen op pad. Namens Hem mogen ze mensen vertellen over het Koninkrijk van God. En laten zien wat daar bij hoort: genezing en bevrijding. Jezus zegt er wel wat bij: de leerlingen moeten er op bedacht zijn dat mensen daar niet altijd positief op reageren. Ze kunnen eruit worden gegooid. Zelfs in hun eigen familie kunnen ze alleen komen te staan. Dat is heftig..... Jezus kwam voor redding, herstel en vrede met God. Zijn doel is niet verwijdering tussen mensen. Maar juist omdat Hij komt voor redding, komt het er ook op aan: Accepteer je dat? Of wijs je Hem af? Jezus volgen is niet alleen maar mooi en gemakkelijk. Soms is het ook moeilijk, omdat mensen niet snappen dat je gelooft in Jezus. Heb jij zoiets wel een mee gemaakt? Dat mensen je niet accepteren omdat je gelooft in Jezus? Kijk er niet raar van op!!

Geschreven door: Mirjam Zwiggelaar, Veenendaal

Tekst is ontleend uit Bijbels Dagboek: Een handvol koren



Protestantse Gemeente
Ter Holten



Nieuws vanuit de beroepingscommissie.

Het beroepingswerk is een proces dat veel aandacht en inspanning vraagt, wij als commissie zijn dankbaar dat wij dit proces met elkaar mogen doen. Gezamenlijk gaan wij ons inzetten om voor onze gemeente de juiste predikant te mogen vinden.

In november zijn wij als commissie voor het eerst bij elkaar geweest. Wie nemen er deel aan de beroepingscommissie:

Andries Hornstra (voorzitter)
Eddy Boek (secretaris)
Ellen Bos
Jeanette Zwanenburg
Jetske van Beem
Egbert Kanis
Pieter Bosman
Marian van Spengen
Gerrit van den Dool (consulent)

Tijdens de eerste bijeenkomst heeft Hans Visser het proces en taak toegelicht van de beroepingscommissie. De tweede bijeenkomst zijn we daadwerkelijk van start gegaan.

Allereerst is er een profielschets van de gemeente gemaakt, deze is afgeleid van de beschrijving van onze gemeente en het beleidsplan. Wij koppelen deze terug aan de kerkenraad en wachten op hun goedkeuring. Er zijn twee soorten profielschetsen

1. Profielschets gemeente (wie zijn wij? wat willen wij met ons geloof?)
2. Profielschets predikant

In de profielschets van de predikant staat bijvoorbeeld omschreven; Op welk onderdeel in het werk de nadruk komt te liggen; welke vaardigheden/kennis wij wensen; gewenste specialisme, typerende zaken zoals leidinggeven, leraar of herder, samenwerken etc.

Aan de profielschets van de predikant wordt hard gewerkt.

Het opvragen van de advieslijst met namen is de volgende stap. Voordat wij als beroepingscommissie een advieslijst gaan opvragen met namen van predikanten bij het Mobiliteitsbureau, willen wij u vragen/uitnodigen om namen in te dienen van predikanten die voor een beroep in aanmerking zouden kunnen komen. Graag naast de naam ook de woonplaats vermelden en een korte toelichting opnemen waarom u denkt dat de predikant geschikt is voor onze gemeente. U kunt dit door geven aan

onze voorzitter Andries Hornstra (a.hornstra@terholten.nl) graag voor 25 december inleveren.

In januari gaan wij als commissie een training volgen. In deze training wordt gewerkt aan het verkennen van de gehele procedure. Dit geeft ons nog meer inzicht.

Via de nieuwsbrief proberen wij u/jou zoveel mogelijk op de hoogte te houden van dit proces. Niet alles kunnen wij aan u openbaar maken. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met Andries Hornstra.

Met vriendelijke groet,

Uw beroepingscommissie

Van de kerkenraad

De diaconie van onze gemeente Ter Holten bestaat uit 5 diakenen. Maar.....Eddy Boek en Pieter Bosman stoppen eind van dit jaar. Ze zijn beide 8 jaar diaken geweest en het is nu tijd om het stokje over te dragen. We zijn blij dat we Jetske van Beem bereid hebben gevonden om diaken te worden. We zijn nog op zoek naar een 5^e persoon die het team wil komen versterken.



Wij doen met veel plezier en enthousiasme onze diaconale taken. Het woord diaken komt van het Griekse woord diakonos, dat dienaar betekent. Diakenen worden nogal eens 'de doeners' van de kerk genoemd: mensen die de handen uit de mouwen steken en zich inzetten voor mensen die hulp nodig hebben. Diakenen geloven in delen. Mocht je nu denken: dat is net wat voor mij: aarzel niet en neem contact op met de scriba: Froukje Poelman (scriba@terholten.nl of 06-83801800). Het is ook mogelijk om een naam door te geven die we als kerkenraad kunnen vragen als diaken.

Afscheid en bevestiging van de diakenen zal plaatsvinden tijdens de dienst op zondag 5 januari.

Namens de kerkenraad (en diaconie in het bijzonder), Froukje Poelman

Lichtjesfeest Oldeholtpade



De Kerkenraad Ter Holten organiseert op **zaterdag 21 december 2024** in samenwerking met Plaatselijk Belang en VVV Oldeholtpade het Lichtjesfeest.

Tussen **18.00 en 21.00 uur** kunt u langs een gemarkeerde route van waxinelichtjes wandelen, waarbij onderweg het Kerstverhaal uitgebeeld wordt.

We willen u het Kerstverhaal tonen en dit wordt uitgebeeld door diverse figuranten.

Zo kunt u tegenkomen:

- Jozef en Maria onderweg
- De herders in het veld bij de schapen
- De drie wijzen uit het Oosten
- De Engel
- De Herbergiers voor warme chocolademelk
- Ambtenaren voor een volkstelling
- Romeinse soldaten
- Een Kerststal in de Kerk van Oldeholtpade.

Naast de scènes is er ook muziek te beluisteren, zoals:

- Koor de 4Klank
- Koper ensemble van Euphonia
- Orgelspel in de Kerk
- Een DJ die Kerstmuziek ten gehore brengt

Voor de kinderen wordt een speurtocht georganiseerd langs de route en na afloop en inleveren van de antwoorden ontvangen de kinderen een surprise. Wat dat wordt is en blijft een verrassing.

Het Kerstfeest komt voort uit de geboorte van een kind, genaamd Jezus.

Het gaat over liefde, hoop en vreugde. Die boodschap is door de eeuwen heen niet verandert. Als er zoveel slecht nieuws en verwoesting in de wereld is, is dit goed nieuws en zeker waard om te vieren!

Kerstfeest is het feest van licht. Het brengt warmte, brengt mensen om ons heen en het brengt ons dichterbij elkaar.

Het Lichtjesfeest is een prachtige gelegenheid om het Kerstverhaal te zien, te horen en te beleven. Komt u ook?

Puzzeltocht



Op **zaterdag 21 december 2024 tussen 18.00 uur en 21.00 uur** wordt er tijdens het **Lichtjesfeest** in Oldeholtgade een puzzeltocht georganiseerd voor de kinderen in de leeftijdscategorie van de Basisschool, dus tot en met groep 8.

De opzet van de puzzeltocht is als volgt:

- De kinderen lopen langs de route van het Lichtjesfeest;
- De bedoeling is dat de kinderen letters gaan verzamelen tijdens de route;
- De letters zijn te vinden bij de verschillende scènes langs de route;
- Van de letters moet een woord worden gemaakt;
- De kinderen kunnen het woord inleveren in het Kerkelijk Centrum;
- Bij het inleveren van het woord ontvangt elk kind een surprise.

Op deze wijze kunnen de kinderen actief meedoen tijdens de route langs het Kerstverhaal. Wanneer een kind een letter niet ziet kan zij het altijd vragen aan één van de figuranten in de verschillende scènes.

Kerstdienst



Op dinsdag 24 december 2024 om 22.00 uur houden we een Kerstdienst in de Kerk van Oldeholtgade. Voorganger in deze dienst is Ds. G. v.d. Dool en medewerking wordt verleend door het koor de 4Klank.

Een Kerstdienst is voor iedereen, van jong tot oud. Op Kerstavond zoeken we de warmte van elkaar, het omzien naar elkaar en het toegankelijker worden.

We staan stil bij de gebeurtenissen in de wereld, waarbij we over "Vrede op aarde" zullen zingen. Het lied herinnert ons eraan wat al duidelijk is: de enige manier waarop we vrede in onze wereld kunnen hebben, is door te beginnen met vrede in onszelf.

We hopen u op deze avond te mogen begroeten.

Collectes

We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie en wijkkas. Daarnaast is er op onderstaande zondag een collecte bij de uitgang.

Zondag 8 december – Kerk in Actie, Ghana

Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen

In het noorden van Ghana is het te droog om een heel jaar van de eigen oogst te leven. Sheabomen zijn een belangrijke bron van extra inkomen. Vrouwen verzamelen en verkopen de noten en verwerken een deel tot sheaboter. Ieder jaar kunnen 20.000 vrouwen leren om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Door goed samen te werken krijgen ze een betere prijs voor hun producten. Na een aantal jaren kunnen de vrouwen op eigen kracht verder.



Zondag 15 december – Kerk in Actie, Palestina

Het ontbreken van ieder perspectief ontnemt veel Palestijnse jongeren alle moed om iets van het leven te maken. De christelijke organisatie YWCA Palestine wil de kracht van jonge mensen aanwakkeren en biedt hun trainingen in ondernemerschap en mediavaardigheden.

Jongeren schrijven een bedrijfsplan en maken kans op een startbedrag voor een eigen onderneming. Anderen mogen zelf programma's en podcasts ontwikkelen voor een landelijke radiozender. Door dit eigen geluid vergroten jongeren hun stem in de samenleving.

Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.

Namens de diaconie, Froukje Poelman



Zondag 8 december	Out of the boxdienst in het KC	10.00 uur
Zaterdag 21 december	Lichtjesfeest	
Dinsdag 28 januari	Gesprekskring rond Open Deur bij fam. Zwanenburg	om 20.00 uur.

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt u bellen met: **Telefoonnummer:** 06 31395630 (Tieneke Bosman)

Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)

Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:

Donderdag 19 december