



# Protestantse Gemeente Ter Holten

## Nieuwsbrief

Nummer 20

10 november 2024

17<sup>de</sup> jaargang

---

Zondag 10 november  
10.00 uur  
Nijeholtpade

Voorganger: ds. G. v.d. Dool  
Organist: M. v.d. Honing  
Kindernevendienst

De collecte bij de uitgang is voor : Werelddiaconaat Bolivia

---

Zondag 17 november  
10.00 uur  
Oldeholtpade

Voorganger: J. Knol  
Organist:  
Kindernevendienst

Met medewerking van ons eigen kerkkoor de 4Klank

---

Zondag 24 november  
(Eeuwigheidszondag)  
Oldeholtpade

Voorganger: G. v.d. Dool  
Organist: F. Poelman  
Kindernevendienst

Collecte bij de uitgang is voor het Pastoraat

En na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken in het KC.

---

### Bloemengroet:

De bloemen van zondag 27 oktober in Oldeholtpade zijn gegaan naar:

Henk en Femmie Ridders

De bloemen van zondag 3 november in Nijeholtpade zijn gegaan naar:

Dhr. Van Brug (voorganger)

### Bedankt:

Bedankt voor het prachtige bos bloemen die ik mocht ontvangen via Hans van Hout.

En Hans bedankt voor de mooie gesprekken. Ook namens mijn vrouw.

Een hartelijke groet: Geert Kroes



## VAN DE PREDIKANT



Zondag 24 november is de laatste van het kerkelijk jaar. Als vanouds gedenken we dan hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvielen.

Wij noemen de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn. Vanuit onze gemeente vond de uitvaart plaats van

Jeltje de Haan-Peereboom (16 augustus 1927 – 12 januari 2024)

Geertje de Jong – Heinen (17 oktober 1940 – 10 maart 2024) en

Antje Prakken – Schaap (25 februari 1949 – 27 juli 2024).

Bij iedere naam krijgen familieleden gelegenheid een licht aan te steken. Hierna kan ieder naar voren komen die een niet-genoemde wil gedenken en ook een licht wil ontsteken.

*Onze namen staan geschreven  
in de holte van uw hand  
als een teken dat ons leven  
in U, Heer, is ingeplant.  
Steeds als Gij uw handen opent  
zien uw ogen ons weer aan  
en gedenkt Gij uw belofte:  
een volkomen nieuw bestaan.*

*Laat ons in de stilte groeien  
totdat op de jongste dag  
onze namen openbloeien  
op uw goddelijk gezag.  
Dan gebeurt wat wij nu dromen  
dat wij in uw louter licht  
tot U nader mogen komen:  
aangezicht tot aangezicht.*

(Hans Mudde, in Zingend Geloven 8, lied 19)

In het licht van deze woorden kunnen we beter niet, zoals vroeger nogal eens gebeurde, van “dodenzondag” spreken. ‘Eeuwigheidszondag’, zoals deze zondag bij ons heet, is passender.

Onze Heer Jezus zegt van hen die ons ontvielen: “voor God leven zij allen” (Lucas 20:38). Gods verbond houdt niet op bij de dood. Ondanks de weemoed die we bij de herinnering aan onze geliefden kunnen voelen, zal het laatste woord zijn aan de dankbaarheid en aan de hoop.

**Advent** Op zondag 1 december gaan we de weken van Advent binnen. Deze tijd heeft een eigen karakter. Advent betekent 'komst' en onderscheidt zich duidelijk van Kerstmis. We doen niet vier weken alsof Jezus nog moet worden geboren, maar doorleven met elkaar het uitzien naar zijn toekomst, naar een nieuwe schepping, en leren opnieuw dat geloven alles te maken heeft met wachten en verwachten. Een afzweren ook van de dingen waar we valse verwachtingen aan hechten. Met de huidige ontwikkelingen in het wereldgebeuren en ook in onze vaderlandse politiek is dat actueler dan ooit!

Met de Advent breekt een nieuw kerkelijk jaar aan.

**Pastoralia** Mevr. Jannie de Jong - Jochemsen zal op 18 november in Nijmegen een operatie aan haar enkel ondergaan. Met het oog daarop wensen we haar veel zegen en een goed herstel!

**3 weken afwezig** Vanwege familiebezoek n.a.v. een komend huwelijksjubileum in Zuid-Afrika zal ik van dinsdag 26 november tot en met dinsdag 17 december afwezig zijn. Indien contact met een predikant dringend noodzakelijk is, kunt u contact opnemen met onze scriba Froukje Poelman of ouderling Heleen Booij.

Een hartelijke groet aan u, aan jou,  
Ds Gerrit van den Dool  
[g.vandendool@terholten.nl](mailto:g.vandendool@terholten.nl)  
tel. 06 20369072

### Tekst van de dag

#### Een teken van boven



Richteren 6 : 33-40

*Zie, ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen.*

Blijkbaar heeft Gideon toch een beetje moed gevat. Op de dorsvloer waar hij, uit angst voor de Midianieten, zijn tarwe niet durfde uit te kloppen, durft hij nu wel een vacht neer te leggen. Gideon verlangt een teken. Een 'teken' is iets wat God laat gebeuren om daarmee Zijn belofte te bevestigen. Zo kreeg Noach, bij de belofte dat de aarde nooit meer door het water verzwolgen zou worden, een regenboog. En voor de wijzen uit het Oosten was de ster een teken aan de hemel waarmee God de belofte van de komst van Zijn Zoon bevestigde.

Mogen wij de Heere ook om zo'n teken vragen? Vast en zeker. Maar de richter Gideon geeft daarbij misschien niet het allerbeste voorbeeld. Na het eerste teken vraagt hij meteen weer een nieuw teken. Wanneer is het eigenlijk genoeg? Wanneer weet je het wél zeker? Bovendien: eigenlijk zouden tekenen overbodig moeten zijn. Want Gods beloften staan vast. In Christus zijn ze allemaal 'ja' en 'amen'.

**Geschreven door: ds. G. van Zanden, Katwijk aan Zee**  
**Tekst is ontleend uit Bijbels Dagboek: Een handvol koren**



## Kindernevendienst



Als Kerkenraad zijn we gestart met het vorm geven van de Kindernevendienst. We willen elke zondag weer ouders met kinderen de gelegenheid bieden om naar de Kerk te komen.

De kindernevendienst wordt geleid door vijf enthousiaste vrijwilligers uit de gemeente en heeft als doel om kinderen op een speelse en begrijpelijke manier kennis te laten maken met geloofsverhalen en waarden.

De leiding van de Kindernevendienst zal gebruik maken van de methode uit Bijbelse Basics. Bijbel Basics is dé kindernevendienstmethode waarin de Bijbel centraal staat! In deze gratis methode zijn gemeenteleden en de kinderen gelijkwaardige gesprekspartners en ontdekken ze samen wat de Bijbel te zeggen heeft.

De kinderen zullen na het gebed om de Heilige Geest en dus voor de lezingen naar de Kindernevendienst gaan. Symbolisch zullen ze een kaars aansteken en die meenemen naar de Kindernevendienst. De kinderen komen tijdens de collecte weer terug in de Kerk.

We hebben afgesproken dat tijdens de schoolvakanties de 1<sup>e</sup> zondag van de vakantie er geen Kindernevendienst is en de laatste zondag van de vakantie wel. We verwijzen graag naar onze website waarin altijd wordt aangekondigd of er wel of geen Kindernevendienst is.

We hopen als Kerkenraad en leiding van de Kindernevendienst dat de ouders met hun kinderen weer naar de kerk komen.

Kindernevendiensten zijn meer dan alleen een opvang voor kinderen tijdens de kerkdienst; ze bieden een fundamentele basis voor de geloofsontwikkeling, morele en sociale vorming. De kindernevendienst heeft als doel om kinderen op een speelse en begrijpelijke manier kennis te laten maken met geloofsverhalen.

## **Beleidsplan 2020 – 2025**

Het beleidsplan 2020 – 2025 is geactualiseerd naar de huidige tijd. We moesten dit doen in het kader van de beroepingsprocedure voor een nieuwe predikant.

Het beleidsplan is alleen tekstueel aangepast en er hebben geen inhoudelijke wijzigingen plaatsgevonden.

U kan het geactualiseerde beleidsplan downloaden vanaf onze website: [www.terholten.nl](http://www.terholten.nl).

### **Wist je dat:**

- bij de startzondag veel mensen zich hebben ingezet om de startzondag te organiseren, hebben gebakken of gekookt en dat onze jeugd een mooie barbecue hebben verzorgd;
- er gemeenteleden zijn die anderen meenemen naar de kerk wanneer ze hulp behoeven;
- we commissies hebben die zich inzetten en bespreekbaar maken van onderwerpen vanuit de bijbel en dit soms doen in relatie tot maatschappelijke vraagstukken of persoonlijke ervaringen;
- dat we nu een Kindernevendienst hebben met enthousiaste leiders voor deze dienst;
- er om de twee weken een jeugdgroep bij elkaar komen om te leren en te ervaren wat geloof inhoudt en dat zij dit samen doen met jeugd vanuit de PKN gemeente Wolvega;
- we kosteren hebben in beide kerken die zich met volle overgave elke week weer inzetten voor het kerkelijk werk en zorgen dat we tijdens de kerkdiensten er warmpjes bij zitten;
- dat we een pastorale groep vrijwilligers hebben die zich inzetten voor het wel en wee van onze gemeenteleden;
- dat veel gemeenteleden en anderen onze website Ter Holten weten te vinden en dat dit zelfs in oktober in totaal 1135 unieke bezoekers waren;
- we nu een beroepingscommissie hebben die aan de slag gaat om voor onze gemeente om een vaste predikant te gaan zoeken;
- we als kerkenraad enorm blij zijn met de inzet en betrokkenheid van onze tijdelijke predikant G. van den Dool;
- dat elke twee weken vrijwilligers zich inzetten om een nieuwsbrief te maken en 4 keer op jaarbasis de Klokkentoren verzorgen;
- de kerkrentmeesters druk doende zijn om tot een ontwerp te komen voor de interne verbouwing van onze Kerk in Oldeholtpade;
- we een Lichtjesfeest in samenwerking met Plaatselijk Belang en VVV Oldeholtpade gaan organiseren en de uitvoering daarvan op 21 december 2024 is tussen 18.00 uur en 21:00 uur;
- wij als kerkenraad de gemeenteleden zoveel als mogelijk vrijwillig willen betrekken bij het gemeente-zijn.

Als Kerkenraad zijn we verheugd over zoveel betrokkenheid bij onze gemeente.

## **10 november 2024 – Dag van de Mantelzorg**

Op deze dag laten we zien dat heel Nederland mantelzorgers waardeert. Ruim twintig jaar geleden nam Mantelzorg NL het initiatief voor de Dag van de Mantelzorg.

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde 'gebruikelijke hulp'.

### **Beste mantelzorger!**

Op deze dag bedanken we je voor alles wat je doet voor je naaste. Want jouw zorg en liefde zijn onmisbaar, ook al is het soms zwaar. Jouw inzet verdient een groot applaus!

Maar we zeggen niet zomaar 'dank je wel'. Nee, we zeggen:

### **VIJFMILJOENMAAL DANK.**

Met deze boodschap zetten we jou in de spotlight. Landelijk hebben ze een prachtig campagnebeeld gemaakt dat je overal zult tegenkomen. Soms met alleen de woorden 'VIJFMILJOENMAAL DANK', soms met een langere tekst waarin ze vertellen waarom jij zo belangrijk bent. We staan stil bij alles wat je doet: je bent chauffeur, kok, verzorger en de steunpilaar voor je dierbaren. Jij maakt echt een verschil in hun leven.

Als Kerkenraad willen we dat onze gemeente Ter Holten weet hoe waardevol jij bent. We zijn ontzettend dankbaar voor het werk van de 5 miljoen mantelzorgers in ons land en specifiek voor onze mantelzorgers binnen onze gemeente Ter Holten. Het is niet altijd gemakkelijk om als mantelzorger intensief voor een naaste te zorgen.

Als mantelzorger kan en mag u rekenen op emotionele, geestelijke en praktische ondersteuning vanuit onze gemeente Ter Holten.

Hiervoor kunt u contact leggen met onze predikant: G. v.d. Dool ([g.vandendool@terholten.nl](mailto:g.vandendool@terholten.nl))

of bij onze pastorale ouderling Heleen Booij ([h.booij@terholten.nl](mailto:h.booij@terholten.nl)).

### **Gemeente Weststellingwerf**

Misschien ten overvloede. Ben je mantelzorger? Meld je dan aan bij de gemeente Weststellingwerf! Als aangemelde mantelzorger ontvang je veel voordelen: je krijgt de [mantelzorgwaardering](#), de mantelzorgnieuwsbrief, je kunt meedoen aan ontspannende activiteiten, komt makkelijk in contact met andere mantelzorgers, en kunt bij het gebiedsteam van de gemeente terecht voor al je vragen en voor advies. Zie voor meer informatie: <https://www.weststellingwerf.nl/mantelzorg>.

Namens de Kerkenraad Ter Holten



**Protestantse Gemeente  
Ter Holten**

## **Gedenken in de kerk in Oldeholtgade op zaterdagavond 23 november**

De maand november staat in het teken van herdenken. Als kerk merken we dat het herdenken van overledenen belangrijk is voor mensen. Daarom doet de Stephanuskerk van Oldeholtgade op zaterdagavond 23 november haar deuren open. U bent dan van harte uitgenodigd om tussen 19.00 en 20.00 een kaarsje aan te steken. Dit kan zijn voor een overleden dierbare, maar bijvoorbeeld ook voor een zieke. Het is een moment van reflectie, troost en saamhorigheid. Op de achtergrond zal orgelmuziek te horen zijn. U kunt vrij in- en uitlopen tussen 19.00 en 20.00 uur.

Op zondagochtend 24 november om 10.00 uur is de kerkelijke viering van de Eeuwigezondag in de kerk in Oldeholtgade.

## **Collectes**

We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie en wijkkas. Daarnaast is er op onderstaande zondag een collecte bij de uitgang.

### Zondag 10 november – Werelddiaconaat Bolivia

#### **Duurzame landbouw in de hoge Andes in Bolivia**

Door klimaatverandering valt de regen in het hoge Andesgebergte steeds grilliger. Boeren en boerinnen gaan samenwerken in coöperaties. Dankzij waterreservoirs kunnen ze hun land irrigeren.

Ze leren inheemse groenterassen weer waarderen en biologisch verbouwen.

Jongeren zien weer toekomst op het platteland. Stadsbewoners leren stadslandbouw en scholieren gaan aan de slag in schooltuinen. Het geeft hoop dat zelfs op 4.000 meter hoogte landbouw mogelijk is.

Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat onder andere de boeren en boerinnen in Bolivia.



Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.

Namens de diaconie, Froukje Poelman



Dinsdag 26 november      Gesprekskring rond Open Deur bij fam. Zwanenburg  
om 20.00 uur.  
Woensdag 27 november      Bijbelkring bij Meintje Hoekstra                      20.00 uur

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc. ) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt u bellen met: **Telefoonnummer:** 06 31395630 (Tieneke Bosman)  
**Per email:** [de.zondagsbrief@live.nl](mailto:de.zondagsbrief@live.nl) (Meintje Hoekstra)

**Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:**

## **Donderdag 21 november**

### **Jongerenweekenden op klooster Westerhûs**

“Ik ben tot rust gekomen. En het heeft veel in beweging gezet.” Aldus een van de deelnemers na een jongerenweekend op klooster Westerhûs.  
Van 29 november - 1 december staat er weer één op het programma.

Een weekend op adem komen op een prachtige plek, speciaal voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Het ritme van het kloosterleven ontdekken, ruimte voor jezelf nemen en leeftijdgenoten ontmoeten. Dat is wat je kunt verwachten.

Van harte welkom! Ken je iemand in je omgeving voor wie het misschien iets is? Geef het door. Voor meer info <https://nijkleaster.frl/jongeren-weekend/>. Ook de data in 2025 zijn bekend: 7-9 februari, 23-25 mei en 17-19 oktober.





## **Gods dagboek**

**Bladzijde één ligt al reeds open  
op de eerste dag van 't nieuwe jaar,  
Jezus als de Alpha en Omega  
staat ook dit jaar weer voor jou klaar!**

**Ga met Hem door alle dagen  
maar neem niet meer dan deze dag,  
Hij geeft je steeds voldoende Manna,  
zodat je vredig leven mag!**

**Luister aandachtig naar Zijn woorden,  
vandaag geeft Hij je troost en kracht,  
het nieuwe jaar ligt in Zijn handen,  
je wordt beschermd door Jezus macht!**

**Bladzijde één van Gods dagboek,  
begint met Zijn goedheid en Zijn trouw  
en elke dag mag je lezen  
Zijn diepe woorden: "Ik hou van jou!"**

Els Hengstman  
van Olst

