



Protestantse Gemeente Ter Holten

Nieuwsbrief

Nummer 16

15 september 2024

17^{de} jaargang

Zondag 15 september
9.30 uur
Nijeholtpade

Voorganger: ds. W. Hordijk
Organist: M. v.d. Honing

Extra collecte voor het Werelddiaconaat, Colombia
De dienst wordt opgenomen door Radio Centraal

Zondag 22 september
(Startzondag)
9.30 uur
Nijeholtpade

Voorganger: ds. G. van den Dool
Organist: F. Poelman

Zondag 29 september
9.30 uur
Oldeholtpade

Voorganger: F. Westermann
Organist: M. Kok

Extra collecte voor Missionair Werk Nederland

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 1 september in Nijeholtpade zijn gegaan naar:

Bauke en Anneke Kuperus

De bloemen van zondag 8 september in Oldeholtpade zijn gegaan naar:

Fam. Reijm

Jubilea:

Woensdag 18 september Fam Wever, Wilfried Berrystraat 11,
8474CM Oldeholtpade 60 jaar getrouwd

Kopij Klokkentoren:

De kopij voor de klokkentoren willen we graag binnen hebben voor:

dinsdag 1 oktober

Bedankt:

Bedankt voor het bloemetje ter ere van mijn verjaardag

Groetjes Jannie Vermeulen



“Deze week (verstuurd op 7 sept.) werd ik nog verrast met een prachtig boeket ter gelegenheid van mijn verjaardag en een heel gezellig bezoekje van Els Boonemmer. Ik voelde me opnieuw weer jarig. Twee keer per jaar jarig zijn, gaat me echter te vlug, dan ben je nog sneller oud!

Heel hartelijk dank voor de mooie bloemen! Ik geniet ervan!”

Richt van Wijk- Schat

Graag wil ik de gem. Ter Holten bedanken voor de prachtige bos zonnebloemen. Die mij met een gezellig bezoekje van Rinkje gebracht werden.

Hartelijke groet, Grietje Damstra

Tekst van de dag

Toeval?



Ruth 2 : 1-3

En het overkwam haar dat zij op een deel van de akker van Boaz terechtwam.

‘Dit is geen toeval hoor, de Heere heeft je gestuurd’, zei de man die zichtbaar gestrest hulp nodig had, terwijl ik juist aan kwam lopen. Nooit ben ik dat vergeten. De leiding van de Heere is zo tastbaar aanwezig in de dingen van het dagelijks leven. Hebben wij daar oog voor? De schrijver van het boekje Ruth wijst ons daar op: ‘En het overkwam haar dat zij op een deel van de akker van Boaz terechtwam’. Nee, niet toevallig, hier zit de Heere achter, de God tot Wie Ruth de toevlucht nam. Hij zorgt voor haar en Naomi. Wie God in Christus als zijn of haar Vader mag kennen, mag zich verzekerd weten van dezelfde zorg. Die hulp bij datgene waar ik zo mee in mijn maag zat en wat ik in gebed bij de Heere had gebracht, is geen toeval, maar de hand van de Heere! Om zo te mogen ervaren: Zijn oog is op mij. Wat is dat bemoedigend en wonderlijk tegelijk.

Geschreven door : ds. J.J. van de Meulen, Nieuwer ter Aa

Tekst is ontleend uit Bijbels Dagboek: Een handvol koren.



VAN DE TIJDELIJKE PREDIKANT

Weer aan de slag Met mijn vrouw Henriette mag ik terugzien op een prachtige zonnige vakantie, die we doorbrachten in het Oostenrijkse Karinthië. Het is dan altijd ook weer bijzonder om in het buitenland kerkdiensten te bezoeken. Een treffende ervaring was dat in één van die diensten, in een Evangelische Kirche in Villach, de jarigen van de vorige maand werden uitgenodigd naar voren te komen om ieder van de predikant een mooie tekst uit de Bijbel met een persoonlijke zegen te ontvangen. Een prachtige, inspirerende manier om onderlinge aandacht en betrokkenheid vorm te geven!

Startzondag Op zondag 22 september is het zover: STARTZONDAG! Ditmaal in Nijeholtpade. In de dienst zullen meerdere gemeenteleden, van alle leeftijden, een bijdrage leveren. Na de dienst komen we in het MFC bij elkaar voor de koffie, gezamenlijke activiteiten en samen eten. De maaltijd wordt, evenals de taarten bij de koffie, verzorgd door gemeenteleden.

Door allemaal mee te doen zullen we er een feestelijk(e) dienst en samenzijn van kunnen maken! Daar wil ik, mede namens de andere leden van de Werkgroep Startzondag, Rinkje Smitstra en Marian van Spengen, u en jou graag toe uitnodigen. Het thema voor deze zondag is: Wat wil de Heer vandaag met ons? Een actuele vraag die ons wil aanzetten tot persoonlijke en gezamenlijke betrokkenheid.

In het Nederlands Dagblad las ik een mooi stuk over hoe we na de vakantie de kerkgang er weer in krijgen. Wat bij mij bleef hangen was de volgende zin: het gaat niet in de eerste plaats om 'Ga naar de kerk' (al zal ik, zo zult u begrijpen, daar trouwens niet heftig tegen protesteren), maar: 'wéés de kerk!' Daar willen we ons op Startzondag ook weer bij laten bepalen.

Overleden Tot ons kwam het bericht dat dhr. Minne Krikke op 10 september is overleden. Hij woonde in Nijeholtpade en was getrouwd met Margje, die hem in 2007 ontviel. Samen waren ze jarenlang koster. Bovendien droeg hij bij aan de zorg voor de begraafplaats in Nijeholtpade. De laatste maanden van zijn leven verbleef hij in Berkenstede te Wolvega. Ons meeleven gaat uit naar zijn kinderen Gerben met Jacoba en Piet met Renske en de kleinkinderen. Minne Krikke werd 93 jaar. Moge zijn gedachtenis gezegend voortleven onder allen die hem hebben gekend.

Omzien naar elkaar In Nijeholtpade hebben Geert en Jollie Kroes met bloemen en anderszins altijd veel pastorale aandacht gegeven. We zijn blij dat nu ook Ina Nell en Janny Vogelsang mede een aandeel in die taak op zich willen nemen.

Een hartelijke groet aan u, aan jou,
ds. Gerrit van den Dool
e-mail: g.vandendool@terholten.nl
telefoon: 06 20369072



Voor in uw of jouw agenda;

WAT WIL DE HEER VANDAAG MET ONS?

*Startzondag/Gemeentezondag PKN Ter
Holten*

Zondag 22 september 2024

*Aanvang dienst in de kerk van Nijeholtpade
om 9:30 uur.*

Na de dienst in het MFC

Samen koffiedrinken met iets lekkers!

Samen activiteiten

Samen eten

Samen zingen

Samen het nieuwe seizoen in!

Een dag voor ons allemaal!

Wellicht is het aan uw aandacht onttrokken maar achterin de kerk staat er ook deze zondag nog een flipover met kaartjes daarop waaruit u zelf kunt kiezen wat voor lekkers u wilt maken voor deze startzondag. Er is nog genoeg keuze in wat u kan klaarmaken een lekkere taart, heerlijke soep of salade! Wij hopen van harte dat de flipover straks leeg is en dat onze magen 😊 met de startzondag gevuld mogen worden. Wilt u ook iets klaar maken? Dat zou hartstikke fijn zijn.

Indien er nog Dieetwensen zijn, geef het door! (bij Rinkje of Marian)

Graag tot volgende week!

*Ps u kunt uw klaargemaakte taart/soep of salade op 22-9-24 vanaf 9:00 uur in het
MFC brengen.*

Collectes:

We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie en wijkkas. Daarnaast is er op onderstaande zondag een collecte bij de uitgang.

Zondag 15 september – Werelddiaconaat (Colombia) **Seksueel misbruik van jongeren stoppen in Colombia**

In Colombia komt veel seksueel misbruik voor, omdat Colombianen het normaal vinden dat mannen meer macht hebben dan vrouwen. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen lopen extra risico. Misbruik begint vaak via online contacten of toerisme. Met steun van Kerk in Actie kunnen sociaal werkers kinderen die slachtoffer zijn van (seksueel) geweld, psychische en juridische hulp bieden. Een aantal jongeren zonder onderdak kan terecht in een opvanghuis. Om nieuw misbruik te voorkomen geven medewerkers kinderen en opvoeders voorlichting via scholen.



Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.

Namens de diaconie, Froukje Poelman

Even kennismaken

Ik (Andries Hornstra) ben sinds bijna 3 jaar ouderling -kerkrentmeester. Mijn vrouw (Gerda) en ik zijn in 2018 vanuit Steggerda naar Oldeholtspade verhuisd en wonen met hond Noa aan de hoofdweg nr. 100 . We hebben een zoon en twee dochters en inmiddels al 5 kleinkinderen welke wonen in resp. Leeuwarden, Nijeveen en Nieuwleusen. Ik ben 40 jaar bij dezelfde werkgever werkzaam geweest , ca 25 jaar als uitvoerder in de weg- en waterbouw en de laatste 15 jaar als schipper op een peilvaartuig. Sinds september vorig jaar ben ik als zzp-er begonnen omdat ik beu was van de lange rijtijden naar de randstad en België en Frankrijk voor het peilwerk. Tegenwoordig zit ik veel op een maaiboot voor Gebr. Kok uit Bakkeveen . Als hobby 's heb ik varen met de zeilboot welke ik de afgelopen jaren heb gerestaureerd.

Groeten Andries



Van de Kerkenraad

Startzondag

Zondag 22 september willen we samen de start van het nieuwe seizoen inluiden met als thema: "Wat wil de Heer vandaag met ons?"

Een dag voor ons allemaal en we spreken de wens uit dat u met velen zult komen om met ons de startzondag te vieren.

Zowel in als na de dienst is er:

- Samen koffiedrinken met iets lekkers
- Samen activiteiten
- Samen eten
- Samen zingen
- Samen het nieuwe seizoen in!

U komt toch ook!!!

Lichtjesfeest Kerst 2024

Op zaterdag 21 december 2023 organiseren we het Lichtjesfeest. Het Lichtjesfeest is een prachtige gelegenheid om het Kerstverhaal te zien, te horen en te beleven. Men kan starten tussen 18:00 en 21:00 uur en het zal plaatsvinden in Oldeholtpade.

Als Kerkenraad zijn we verheugd dat vier studenten van de Thorbecke Academie te Leeuwarden van de opleiding Integrale Veiligheid een draaiboek gaan maken.

Het kennismakingsgesprek met deze studenten heeft inmiddels plaatsgevonden en zij zijn enthousiast om het project tot een goed einde te brengen. Zij vinden dit project mooi omdat het ook daadwerkelijk tot uitvoering wordt gebracht. Er zullen periodieke momenten zijn waarop we samen met de studenten zullen kijken naar de voortgang.

Het zal een ware beleving worden waarin we mensen binnen en buiten de kerk daadwerkelijk willen laten stil staan bij het kerstverhaal en bij het belang daarvan. Om dit te realiseren hebben we uw hulp nodig. Immers we moeten figuranten hebben en kleding die past bij het kerstverhaal.

Helpt u mee???????

Meld u aan bij één van onze kerkraadsleden en samen kunnen we het kerstverhaal tot leven brengen.

Beroepingswerk

In april van dit jaar hebben we u gemeld dat de losmaking van Ds. J. Droogsma per 18 augustus jl. zal zijn. Dit impliceert dat we als PKN gemeente Ter Holten nu een vacante plaats hebben voor een predikant. In de tussentijd zijn we blij met de inzet van onze tijdelijke predikant Ds. G. van den Dool.

Voorgaande betekent dat we weer een beroepingscommissie willen gaan opstarten om tot de invulling van een vaste predikant te komen.

Om met het beroepingswerk te kunnen beginnen is toestemming nodig van het breed moderamen van de classicale vergadering (BMCV). Op 18 september hebben we een gesprek hierover met onze classispredikant Ds. R. Praamsma.

De beroepingscommissie willen we de komende weken gaan instellen waarbij onze huidige tijdelijke predikant Ds. G. van den Dool als consulent zal gaan optreden.

Echter we willen ook graag gemeenteleden hebben, van jong tot oud, die willen deelnemen in de beroepingscommissie of genegen zijn om mee te gaan naar het horen van mogelijke kandidaten tijdens een dienst door hem of haar.

De beroepingscommissie is verantwoordelijk voor: het opstellen profielen gemeente en predikant; het opstellen van de procedure, tijdpad en lijst met aandachtspunten; het bepalen van de werkwijze in het selectieprocedure, voorselectie; voorstellen hoorcommissie aan kerkenraad; inwinnen van referenties en het adviseren en rapporteren aan de kerkenraad en uiteindelijk aan u allen om te komen tot een predikant voor onze gemeente.

Het is belangrijk een beroepingscommissie in te stellen met afvaardigingen uit verschillende geledingen van onze gemeente. Als je als kerk voor de alle dorpen wilt zijn, dan zijn ook randkerkelijke deelnemers zeer welkom in de commissie en niet te vergeten de jeugd.

Wilt u meewerken door deel te nemen in de beroepingscommissie, meldt u dan aan bij de voorzitter van de Kerkenraad, Hans Visser, e-mail: h.visser@terholten.nl
Doet u mee, uw inzet en hulp stellen we zeer op prijs.

Jeugdwerk

Het jeugdwerk behoort bij de kerntaken van de kerkelijke gemeente. Het gaat daarbij nadrukkelijk om werken mét en niet alleen vóór jonge mensen.

In het jeugdwerk gaat het erom dat kinderen, tieners en jongvolwassenen het evangelie ontdekken, leren en in praktijk brengen. Daarin hebben jeugdwerkers, predikanten en andere professionals een rol, maar vrijwilligers in de kerk en de ouders/verzorgers net zo goed. Nadrukkelijk gaat het om werken mét en niet alleen vóór jonge mensen. Jonge mensen hebben zelf ook eigenaarschap in het jeugdwerk en kunnen een bijdrage leveren aan (het jeugdwerk in) de kerk.

In de afgelopen tijd hebben we inspirerende bijeenkomsten gehouden met een aantal gemeenteleden waarbij we hebben nagedacht over jeugd in relatie tot het kerk-zijn. We hebben daarbij een essentiecirkel ontwikkeld die voor ons de komende tijd als richtlijn moet gaan werken. De essentie "Samen God ontdekken" willen we samen met de jeugd verder onderzoeken en ontwikkelen. Onze taak als gemeente is om de jeugd te betrekken in ons doen en laten waarbij we hun visie, mening en inzet weten te waarderen. Onderstaand treft u de uitgewerkte essentiecirkel aan.





Muzikale middag zaterdag 5 oktober 2024

Yes! Het wordt weer een feest!

Verschillende muziekgroepen komen en jij komt toch ook?

Of je nu wel of geen beperking hebt, iedereen is welkom.

De KMVH-Friesland (Kerken & Mensen met een Verstandelijke Beperking) nodigt jullie allemaal uit om te komen luisteren en mee te zingen, om te dansen en te klappen. Het mag allemaal.

Je kunt ook drinken krijgen met wat lekkers erbij.

En weet je wat zo mooi is? Alles is gratis. Ja, ja, gratis.

Dus ik zou zeggen kom en vier het feest met ons mee

Wanneer: Zaterdag 5 oktober

Waar: De Arke, Flevo 161,9204 JV Drachten

Inloop: Vanaf 13.30 uur

Sluiting: 16.00 uur



Zie ook de website: www.kmvhfriesland.nl

Namens de KMVH-Friesland,
ds. Piet Hulshof, secretaris



Zondag 22 september	Startzondag in Nijeholtpade	09.30 uur
Woensdag 25 september	Bijbelkring bij Meintje Hoekstra	20.00 uur

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt u bellen met: **Telefoonnummer:** 06 31395630 (Tieneke Bosman)

Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)

Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:

Donderdag 26 september

