



Protestantse Gemeente Ter Holten

Nieuwsbrief

Nummer 7

14 april 2024

17^{de} jaargang

Zondag 14 april
9.30 uur
Nijeholtpade

Voorganger: ds. W. Hordijk
Organist: M. v. d. Honing

Extra collecte: Zending voor Rwanda

Zondag 21 april
9.30 uur
Oldeholtpade

Voorganger: ds. W. Hordijk
Organist: F. Poelman

Zondag 28 april
9.30 uur
Oldeholtpade

Voorganger:
Organist: M. Kok

Bij de kerkdiensten

Op 21 april is er dienst in Oldeholtpade. De voorganger is dan ds. W. Hordijk. In het rooster van de kerkdiensten in de Klokkentoren staat dat we op 21 april naar Oldeberkoop zouden gaan. Maar in een overleg met de kerkenraad van Olde- en Nijerberkoop is afgesproken dat we voorlopig geen gezamenlijke diensten doen. Ook de Pinksterdienst op 19 mei zal geen gezamenlijke dienst zijn. Er is dan dienst in Oldeholtpade. Dit zal de eerste dienst zijn waarin ds. Gerrit van den Dool bij ons voor zal gaan. We willen hier een mooie dienst van maken. Als er mensen zijn die deze dienst mee willen voorbereiden dan stellen we dat zeer op prijs. Geef je naam door aan Froukje Poelman: e-mail: scriba@terholten.nl of telefoon: 06-83801800.

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 31 maart in Oldeholtpade zijn gegaan naar:

As Lizon en Inge Joldersma

De bloemen van 7 april in Oldeholtpade zijn gegaan naar:

Wijnand Vogelzang en Richt van Wijk

Bedankt:

Heleen bracht mij een prachtig boeket namens de kerk.

Bedankt!

Dhr. E. Wisselo

Bedankt:

Tot mijn grote verrassing stond Heleen Booij, zondagochtend na de dienst, op de stoep met een schitterend boeket bloemen namens de kerk. Ik ben daar erg blij mee en wil daarvoor, bij deze, dan ook hartelijk bedanken!

Ook maak ik even van de gelegenheid gebruik om aan Connect mijn compliment te maken voor de mooi gemaakte Paasgroet die we uit de Paasdienst mee naar huis mochten nemen. Ook daarvoor hartelijk dank mede namens Freek!

Met een warme groet van,

Richt van Wijk-Schat

Verjaardagen:

Maandag 22 april mevr. H.M. Booij-Klugkist, G.F. Vosstraat 20, 8474 BH
Oldeholtpade

Tekst van de dag

Radicale keuze

Levi volgt als Jezus hem roep en laat alles achter.



Lukas 5 : 27- 32

Je leeft je leven en alles gaat zo zijn gangetje. Het is wel prima zo. School, bijbaantje, met vrienden afspreken. Het is natuurlijk fijn als je leven op rolletjes loopt en daar is op zicht ook niets mis mee. Tenzij het jou relatie met God in de weg staat. Dit had Levi. Hij had z'n baan bij de belastingdienst, genoeg geld om van te leven en alles liep wel zoals het moest lopen. Totdat Jezus voorbij kwam, hem riep en zijn hele leven op zijn kop zette. Levi moest datgene leren loslaten wat hij zo lief had. God moest op nummer 1 komen – niet het geld. God gaat ook met jou Zijn weg en bij geloven hoort ook loslaten. Misschien op een andere manier als bij Levi, maar Jezus volgen is dát loslaten wat daar niet bij past. Wat moet jij loslaten als Jezus jou roept? Loslaten is niet leuk, maar hiermee krijg je wel twee handen vrij om van Hem te ontvangen!!

Geschreven door : Johan Vrij, Albanië

Tekst is ontleend uit Bijbels Dagboek: Een handvol koren.

EVEN VOORSTELLEN....



Uw kerkenraad heeft mij gevraagd om gedurende de komende predikantsvacature werkzaam te zijn in uw gemeente. Laat ik me even voorstellen.

Ik ben van het jaar 1951, geboren en getogen in Apeldoorn, getrouwd met Henriette die zangpedagoge is. Ik heb gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, eerst een jaar psychologie, daarna theologie. Van 1990 tot 2001 was ik predikant van de toen nog Gereformeerde Kerk van Wapenveld, vervolgens tot 2017 van de Oranjekerk te Hillegersberg die deel uitmaakt van de Protestantse Gemeente Rotterdam-Noordrand.

Daarna was ik als emeritus-predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Willemsoord-Peperga/Blesdijke.

In juli 2021 verhuisden we naar Vledder. In de afgelopen jaren heb ik hulpdiensten verricht in Nij Beets en in Beilen, waar ik eind mei afscheid neem. Het is voor mij een voorrecht dat ik nog predikantswerk kan en mag blijven doen. Daarin hoop ik voor u van betekenis te mogen wezen. Doorgaans zal ik op dinsdag en vanaf 1 juni ook op donderdag in uw midden zal zijn. In bijzondere situaties ben ik daar buitenom natuurlijk bereikbaar. Ik verheug me erop u en jou te leren kennen!

Met een hartelijke groet,

ds. Gerrit van den Dool
e-mail: gvddool@gmail.com
telefoon : 06 20369072

Beste mensen

Namens de kerkenraad een verzoek.

Graag zouden we willen weten hoeveel sleutels er in omloop zijn van de Stephanus kerk in Oldeholtpade. Heb je er een of weet je wie er een heeft?

Zou u dit dan door willen geven op onderstaand telefoonnummer of e-mail adres?

06-27523181

pr_oenema@hotmail.com

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Pieter Oenema

Collectes

We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie en wijkkas. Daarnaast is er op Paaszondag bij de uitgang een collecte.

Zondag 14 april – Zending Rwanda

Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

Het is 30 jaar geleden dat er in Rwanda een verschrikkelijke genocide plaatsvond. Nog altijd ondervinden de inwoners daar de gevolgen van.

Veel daders van de genocide in Rwanda (1994) zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Kerken organiseren 'Lichtgroepen' waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide nooit meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt jongeren praktische trainingen aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.



Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.

Namens de diaconie, Froukje Poelman

Jeugdwerk

Afgelopen woensdag 10 april hebben we een tweede bijeenkomst gehad over het jeugdwerk. Zoals eerder in een nieuwsbrief is verwoord hebben we het in de eerste bijeenkomst gehad over het "waarom" en dit heeft geleid tot de woorden "Samen God ontdekken".

In onze tweede bijeenkomst hebben we stil gestaan bij het "hoe". Met andere woorden "hoe" kunnen we het "waarom" waar maken.

Een lijst met allerlei woorden hebben we als basis gebruikt voor de essentie en context en bood een basis voor een inspirerend gesprek.

We zullen nog niet verklappen welke woorden de groep heeft gekozen om in een vervolg bijeenkomst van het "hoe" naar het "wat" te gaan.

In de volgende zondagsbrief zullen we een kruiswoordpuzzel met alle woorden maken en zijn benieuwd welke woorden u zou hebben gekozen om van het "waarom" naar het "hoe" te gaan. De groep van gemeenteleden is enthousiast om samen met u God te ontdekken.



Woensdag 17 april

Bijbelkring, 19.45 uur bij A. van Gunst

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt u bellen met: **Telefoonnummer:** 0561-689234 (Tieneke Bosman)

Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)

Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:

Donderdag 25 april

Persbericht 4 mei – herdenking

Via deze weg willen wij een ieder van harte uitnodigen voor de 4 mei herdenking, die vanuit de commissie 'Kerk en Israël' classis Fryslân wordt georganiseerd in de Petrustsjerke te Garyp.

Bij deze herdenking willen we in het bijzonder stilstaan bij de slachtoffers van de Shoah, maar uiteraard ook bij alle overige oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.

We zien in de wereld om ons heen dat vrijheid en vrede kwetsbaar zijn. Dat de prijs van vrede en vrijheid hoog is. Het is goed, om één avond in het jaar bewust stil te staan bij de vele slachtoffers die tirannie in de Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt, ook in ons land.

Toen, en ook in de huidige tijd, zien we dat door het creëren van een zondebok, autoritaire leiders, machthebbers en regimes hun positie versterken. Veelal gebeurt dit door alle problemen te projecteren op één bevolkingsgroep, en deze door taalgebruik en beeldvorming steeds verder te isoleren en te ontmenselijken.

We hebben daarom voor deze herdenking gekozen bijzonder aandacht te schenken aan de gevolgen van antisemitisme. In de Tweede Wereld oorlog heeft dit tot onnoembare gruwelen geleid. Helaas zien we ook in de huidige tijd het antisemitisme weer opklaaien.

Tijdens de viering zullen getuigenissen van en over Joden uit Fryslân gedeeld worden, luisteren we naar gedichten geschreven door kinderen uit de bovenbouw van CBS "De Wrâldpoarte" uit Garyp, klinken psalmen als gebeden.

Om 8 uur zal de twee minuten stilte in acht worden genomen.

Locatie: Petrustsjerke Garyp, Tsjerkepaed 18

tijd: Inloop 19.00 uur, aanvang 19.15 uur

spreker: ds. Herman de Vries uit Feanwâlden / Ljussens



Chr. Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden

Een mooie ontwikkeling bij de CBB

De CBB stelt zich tot doel om de leesbeperkingen van blinden en slechtzienden te vervagen. Dit wordt gedaan door lectuur om te zetten in braille, grootletter, digitale tekst en audio. Voor dit laatste is een zogenaamde Daisyspeler beschikbaar. Een apparaat met veel knoppen en werkend met CD's.



Maarde techniek staat niet stil! De CBB heeft een nieuwe speler ontwikkeld: de Basis Audio Speler (BAS). Een eenvoudige speler met maar vier knoppen. Deze wordt geactiveerd door een kaart (ansichtkaart formaat) met een QR code in een gleuf te steken. Via internet wordt automatisch het met de code corresponderende boek, krant of tijdschrift afgespeeld. Ook is het mogelijk

om diverse radiokanalen te beluisteren. BAS moet worden gekoppeld aan internet. Een koptelefoon kan worden gebruikt en via een adapter kan hij (optioneel) met een gehoorapparaat worden verbonden.

De speler is te huur voor €8,- per maand. Voor mobiel internet geldt een meerprijs van €8,-. Huren kan via de klantenservice van de CBB: 0341 56 54 77 / klantenservice@cbb.nl.

Vertel het door in uw omgeving.

Weer een stap in de goede richting om de leesbeperkingen voor blinden en slechtzienden te vervagen!

Meer informatie staat op de website www.cbb.nl/nieuws/bas en is te verkrijgen bij de Klantenservice van de CBB (tel. 0341565477) of bij de consulent in uw regio:

Pieter Kooistra – tel. 0582880038