



# Protestantse Gemeente Ter Holten

## Nieuwsbrief

Nummer 3

18 februari 2024

17<sup>de</sup> jaargang

---

### Bij de kerkdiensten

En: let goed op naar welk kerkgebouw u gaat, want het is soms anders dan in de Klokkentoren staat.

### Kerkdiensten

Zondag 18 februari      Voorganger: ds. G. Venhuizen  
(1<sup>ste</sup> zondag 40 dagentijd)  
10.00 uur                      Organist: M. v. d. Honing  
Oldeholtwolde  
Extra collecte voor het Binnenlands Diakonaat

---

Zondag 25 februari      Voorganger: mevr. Ds. G. de Haan  
(2<sup>de</sup> zondag 40dagentijd)  
10.00 uur                      Organist: F. Poelman  
Nijeholtpade

Extra collecte: missionair werk, Kliederkerk

---

Zondag 3 maart              Voorganger: ds. B. van Brug  
(3<sup>de</sup> zondag 40dagentijd)  
10.00 uur                      Organist: M. Kok  
Oldeholtpade

Extra collecte: Voorjaarszending, Libanon

---

### Bloemengroet:

De bloemen van zondag 4 februari in Oldeholtpade zijn gegaan naar:  
Lieneke Reitsma en Rein en Geertje Hornstra  
De bloemen van zondag 11 februari in Nijeholtpade zijn gegaan naar:  
Hanny ten Brummeler

### Verjaardagen:

Zondag 25 februari              mevr. A. Prakken-Schaap, Hofsteestraat 2, 8474BC  
Oldeholtpade

### **Bedankt:**

Zo mooi, de prachtige bloemen die wij van Ter Holten mochten ontvangen,  
Hartelijk dank.

Groeten, Rein en Geertje Hornstra

Een gezellig bezoek en een mooi boeket rijker. Dank dat jullie als gemeente aan me/ons denken.

Hans en Hanny ten Brummeler

### **Schoonmakers gevraagd:**

Op dit moment wordt de kerk in Oldeholtgade bij toerbeurt door drie schoonmaakduo's schoongemaakt.

Omdat er na het stoppen van de diensten in Oldeholtwolde vaker dienst is in Oldeholtgade zoeken we mensen die mee willen helpen met het schoonmaken van de kerk.

Aanmelden kan bij: Suzan de Bue, tel: 856834 of Heleen Booij tel: 688451

Met vriendelijke groet,

Jetske van Beem

### **Tekst van de dag**

#### **God als vriend?**

Als je je in de steek gelaten voelt, kun je terugvallen op God.



#### **Psalm 3: 1- 9**

Mensen durven God soms geen vriend te noemen. Vrienden zijn allebei even belangrijk en God staat toch boven ons? Dat is helemaal waar.

Toch zijn er momenten geweest tijdens onze uit zending naar Rwanda dat de gedachte aan God als een vriend juist goed was.

Psalm 3 heeft ons door bepaalde moeilijke momenten heen getrokken. We werden een keer naar ons gevoel omringd door tegenstanders. We wisten niet meer wie we konden vertrouwen. De mensen met wie we werkten, beken er een eigen agenda op na te houden. Toen sprak vers 6 sterk: `Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij. `Als je uitgezonden wordt, heb je namelijk twee zendingsvelden. Het eerste zendingsveld is de plaats waar je woont, zoals in ons geval Rwanda. Maar het tweede zendingsveld is je eigen hart.

Ook daar wil God zaaien. Inmiddels zit de uitzending er bijna op, maar de oogst op het tweede zendingsveld is minstens zo groot als op het eerste.

Geschreven door Ds. Rik Mager, Rwanda

Tekst ontleend uit Bijbels dagboek: Een handvol koren

## **Collectes:**

We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie en wijkkas. Daarnaast zijn er bij de uitgang extra collectes voor onderstaande doelen.

## **Zondag 18 februari – Binnenlands diaconaat**

### **Omzien naar gevangenen**

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstkampen organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren.



## **Zondag 25 februari – Missionair werk**

### **Kliederkerk**

In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa's en oma's de betekenis van bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken samen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt lokale Kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen bijbelverhalen kunnen ontdekken, vieren en eten.

Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.  
Namens de diaconie, Froukje Poelman

## **Uitnodiging in de Kerk van Oldeholtwolde.**

Vorig jaar zomer 2023 is de verkoop van de kerk in gang gezet.

Na een aantal bezichtigingen van belangstellende kopers is de kerk verkocht aan Steven de Jong.

Steven is televisie en filmregisseur, filmacteur, producent en scenarioschrijver, en wil de kerk gebruiken als filmlocatie en presentatie van eigen werk.

Na een bestaan als kerk, van bijna 150 jaar, gaan de deuren nog één keer open voor alle belangstellenden. Dit doen we op zaterdag 9 maart 2024 van 14.30 tot 17.00 uur. We nodigen iedereen uit die in de afgelopen jaren mee heeft geholpen of deel heeft genomen aan activiteiten in en rondom de kerk. Zoals de kerkdiensten, de zondagschool of ander vrijwilligerswerk.

Maar ook de burens van de kerk, inwoners van onze dorpen en iedereen die belangstelling heeft is natuurlijk van harte welkom.

Er worden foto's getoond van de kerk en van activiteiten in de kerk.

De kerk is dus voor iedereen nog één keer open als publiek gebouw daarna komt het in particulier bezit.

Zondag 10 maart wordt er de laatste kerkdienst gehouden van de gemeente Ter Holten, dit wordt een speciale dienst, waarbij ook iedereen welkom is.

Na de dienst is er koffie/thee drinken en worden er foto's getoond van de kerk en van activiteiten in de kerk.

**Iedereen is van harte uitgenodigd op:**

**Zaterdag 9 maart 2024 van 14.30 tot 17.00 uur.**

**Kerkdienst zondag 10 maart 2024 van 10.00 tot 11.00 uur.**

Het kerkbestuur van de protestantse gemeente Ter Holten.



## Nieuws van het jeugdwerk

Het jeugdwerk in onze gemeente is elke zondagavond actief vanaf de startzondag september vorig jaar .

Zondagavond wordt onze Connect of Discover actief bezocht.

Connect voor de leeftijd van 12 tot 16 jaar en Discover van 16 tm 22 jaar.

Wij ,Bauke & Anneke nodigen elke zondagavond de Jeugd uit, de avonden zijn verrijkend en heel waardevol. De kerkenraad hebben wij versterking gevraagd , een jeugdconsulent heeft ons richtlijn en advies gegeven.

Samen met onze voorzitter Hans en jeugdouderling Jaap , Marian hebben wij ons verdiept in onze motivatie voor ons jeugdwerk in onze kerk.

Met passie en verlangen hebben wij ons uitgesproken ons geloof te willen uitdragen en delen. In de volle overtuiging tot Eer van God overdragen aan onze jeugd .

Ruimte voor dialoog, wederzijds respect , ontvangen wij goed respons van onze jeugd en werken we met werkvormen door ons voorbereid en uitgevoerd.

Lering en beleving bij onze Jeugd. Bewustwording brengt ons op het thema Samen God ontdekken! Jong en oud in onze gemeente de kerkenraad ,elke commissie vrijwilligers ,gemeenteleden willen wij uitnodigen het komend jaar ons te verdiepen in Samen God te ontdekken met als doel het geloof in God .Beleving vanuit ons Hart welk ons verbind samen kerkgemeente te zijn!

Wij hebben de hoop en verlangen uitgesproken dat het de gemeente inclusief onze jeugd dichter bij elkaar brengt. De komende tijd gaan wij dit thema “Samen God ontdekken” uitwerken.

Hartelijke groet namens Hans, Jaap & Marian Bauke & Anneke  
ackuperus@kpnmail.nl 0561-689179



Dinsdag 27 februari

Gespreksgroep rond Open Deur 20.00 uur  
Bij fam. Zwanenburg

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc. ) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt u bellen met: **Telefoonnummer:** 0561-689234 (Tieneke Bosman)

**Per email:** [de.zondagsbrief@live.nl](mailto:de.zondagsbrief@live.nl) (Meintje Hoekstra)

**Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:**

**Donderdag 29 februari**





*Aan Jezus' zijde...*

*Hoogtepunten,  
dieptepunten,  
Vreugdetranen en verdriet...  
Ieder mens draagt  
zo zijn juk mee,  
ook al zie je  
het soms niet...*

*'t Reizen  
aan de hand van Jezus,  
is niet altijd zonder kruis.  
Maar het geeft je  
wel die vrede  
en uiteindelijk  
kom je Thuis!*