

KLOKKENTOREN

Kerkblad van de Protestantse Gemeente “Ter Holten”.

Redactieleden: Jetske van Beem tel. 0561- 688650
Meintje Hoekstra tel. 0561- 688698
Tiny Veenstra tel. 0561- 688362

Kopij voor de volgende Klokkentoren
s.v.p. inleveren voor 03-03-2025: tiny26@telfort.nl

Pastoraat:

Ds. G.van den Dool, e-mail: g.vandendool@terholten.nl
telefoon: 06 20369072
Pastorale ouderling Heleen Booij,
tel: 06-23580372, emailadres: h.booij@terholten.nl

Bezorging:

Oldeholtwolde - Ter Idzard: Egbert Kanis, en Douwe Smitstra
Nijeholtpade: Geert en Jollie Kroes, Nelleke Berlamon.
Oldeholtpade: Marijke Boek, Elske Boonemmer, Tieneke Bosman,
Geertje Hornstra en fam. Kuperus.

Beheer begraafplaatsen:

| | | |
|---------------------------|----------------|------------------|
| Oldeholtpade: | P. Oenema | tel: 06-27523181 |
| Nijeholtpade: | J. van Spengen | tel: 06-51754259 |
| Oldeholtwolde -Ter Idzard | D. Smitstra | tel: 06-11226796 |

Onze Website: www.terholten.nl

Nieuwsbrief: de.zondagsbrief@live.nl

Kerktaxi: Froukje Poelman, tel.06-83801800 of
email: scriba@terholten.nl (bellen voor zaterdagavond 19.00)

Bericht van de kerkenraad

Lichtjesfeest Kerst 2024

Op zaterdag 21 december 2023 organiseren we het Lichtjesfeest. Het Lichtjesfeest is een prachtige gelegenheid om het Kerstverhaal te zien, te horen en te beleven. Men kan starten tussen 18:00 en 21:00 uur en het zal plaatsvinden in Oldeholtpade.

Als Kerkenraad zijn we verheugd dat vier studenten van de Thorbecke Academie te Leeuwarden van de opleiding Integrale Veiligheid een draaiboek gaan maken.

Het kennismakingsgesprek met deze studenten heeft inmiddels plaatsgevonden en zij zijn enthousiast om het project tot een goed einde te brengen. Zij vinden dit project mooi omdat het ook daadwerkelijk tot uitvoering wordt gebracht. Er zullen periodieke momenten zijn waarop we samen met de studenten zullen kijken naar de voortgang.

Het zal een ware beleving worden waarin we mensen binnen en buiten de kerk daadwerkelijk willen laten stil staan bij het kerstverhaal en bij het belang daarvan.

Om dit te realiseren hebben we uw hulp nodig. Immers we moeten figuranten hebben en kleding die past bij het kerstverhaal.

Helpt u mee???????

Meld u aan bij één van onze kerkraadsleden en samen kunnen we het kerstverhaal tot leven brengen.



Beroepingswerk

In april van dit jaar hebben we u gemeld dat de losmaking van Ds. J. Droogsma per 18 augustus jl. zal zijn. Dit impliceert dat we als PKN gemeente Ter Holten nu een vacante plaats hebben voor een predikant. In de tussentijd zijn we blij met de inzet van onze tijdelijke predikant Ds. G. van den Dool.

Voorgaande betekent dat we weer een beroepingscommissie willen gaan opstarten om tot de invulling van een vaste predikant te komen.

Om met het beroepingswerk te kunnen beginnen is toestemming nodig van het breed moderamen van de classicale vergadering (BMCV). Op 18 september hebben we een gesprek gehad met onze classispredikant Ds. R. Praamsma.

De beroepingscommissie willen we de komende weken gaan instellen waarbij onze huidige tijdelijke predikant Ds. G. van den Dool als consulent zal gaan optreden. Echter we willen ook graag gemeenteleden hebben, van jong tot oud, die willen deelnemen in de beroepingscommissie of genegen zijn om mee te gaan naar het horen van mogelijke kandidaten tijdens een dienst door hem of haar.

De beroepingscommissie is verantwoordelijk voor: het opstellen profielen gemeente en predikant; het opstellen van de procedure, tijdpad en lijst met aandachtspunten; het bepalen van de werkwijze in het selectieprocedure, voorselectie; voorstellen hoorcommissie aan kerkenraad; inwinnen van referenties en het adviseren en rapporteren aan de kerkenraad en uiteindelijk aan u allen om te komen tot een predikant voor onze gemeente.

Het is belangrijk een beroepingscommissie in te stellen met afvaardigingen uit verschillende geledingen van onze gemeente. Als je als kerk voor de alle dorpen wilt zijn, dan zijn ook

randkerkelijke deelnemers zeer welkom in de commissie en niet te vergeten de jeugd.

Wilt u meewerken door deel te nemen in de beroepingscommissie, meldt u dan aan bij de voorzitter van de Kerkenraad, Hans Visser, e-mail: h.visser@terholten.nl

Doet u mee, uw inzet en hulp stellen we zeer op prijs.

Jeugdwerk

Het jeugdwerk behoort bij de kerntaken van de kerkelijke gemeente. Het gaat daarbij nadrukkelijk om werken *mét* en niet alleen *vóór* jonge mensen.

In het jeugdwerk gaat het erom dat kinderen, tieners en jongvolwassenen het evangelie ontdekken, leren en in praktijk brengen. Daarin hebben jeugdwerkers, predikanten en andere professionals een rol, maar vrijwilligers in de kerk en de ouders/verzorgers net zo goed. Nadrukkelijk gaat het om werken *mét* en niet alleen *vóór* jonge mensen. Jonge mensen hebben zelf ook eigenaarschap in het jeugdwerk en kunnen een bijdrage leveren aan (het jeugdwerk in) de kerk.

In de afgelopen tijd hebben we inspirerende bijeenkomsten gehouden met een aantal gemeenteleden waarbij we hebben nagedacht over jeugd in relatie tot het kerk-zijn. We hebben daarbij een essentiecirkel ontwikkeld die voor ons de komende tijd als richtlijn moet gaan werken. De essentie “Samen God ontdekken” willen we samen met de jeugd verder onderzoeken en ontwikkelen. Onze taak als gemeente is om de jeugd te betrekken in ons doen en laten waarbij we hun visie, mening en inzet weten te waarderen. Onderstaand treft u de uitgewerkte essentiecirkel aan.

Essentiecirkel



Namens de kerkenraad
Hans Visser

VAN DE TIJDELIJKE PREDIKANT

Laatste woorden

En Hij die op de troon gezeten is, zei: ZIE, Ik maak alle dingen nieuw. (Openbaring 21:5)

Er gebeurt veel waar we ons hart bij vasthouden.

Spanningen in de samenleving, oorlogen die dagelijks via krant en journaal bij ons binnenkomen.

Berichten die ons overspoelen en ons een gevoel van machteloosheid kunnen bezorgen.

Wat helpt ons om weerbaar te leven en de komende generaties daarin voor te gaan?

Naar mijn overtuiging biedt het bijbels-christelijk geloof een krachtige basis om tegelijk hoopvol en realistisch in het leven te staan. In het geloof vinden we de kracht om ons niet te laten overwinnen door het kwade, maar het kwade te overwinnen door het goede.

In het vertrouwen dat het goede uiteindelijk het laatste woord zal hebben.

Je kunt van slag raken door wat er aan ergs gebeurt in Oekraïne, in het Midden-Oosten, in Soedan, in Jemen, of in onze samenleving door ondermijnende criminaliteit.

Je kunt razend worden bij slechte politiek.

Maar we vinden telkens weer troost en kracht in de beloften van God en de opdracht om persoonlijk en als gemeente liefde in praktijk te brengen en ons geweten te laten scherpen door het Woord van God. Zodat we zicht houden op waar het op aankomt en wat wel en niet rechtvaardig is.

Nu de zomer voorbij is, de herfst is doorgebroken en de dagen donkerder worden, worden we in de kerk gaandeweg weer meer bepaald bij de 'Laatste Dingen'.

Deze vormen een wezenlijk onderdeel van het christelijk geloof. Er is een einddoel van de geschiedenis waar ook wij aan deelnemen.

De Eeuwige laat niet los wat zijn hand begon, zoals we aan het begin van iedere kerkdienst belijden.

Als Schepper is Hij bezig met de herschepping van alle dingen. Dat doet Hij nu al en daar neemt Hij ons in mee, door de Heilige Geest die het beeld van God in ons herstelt en die ons bezielt en sterk maakt op de weg van geloof, hoop, liefde.

Tegen het eind van het laatste Bijbelboek, in Openbaring 21, krijgt Johannes een majestueus visioen. Hij is door de staatsmacht verbannen naar het eilandje Patmos.

Daar hoort hij een stem van iemand die op de troon zit.

Een *troon*: er wordt geregeerd.

Het laatste woord is niet aan de potentaten van deze wereld, niet aan de kwade krachten, is niet aan de chaos.

En van die allerhoogste troon klinkt die Stem: 'Zie, Ik maak alle dingen nieuw.'

In de Bijbel worden belangrijke woorden dikwijls ingeleid met 'zie'.

Het wil zoveel zeggen als: let op, denk eraan, vergeet het niet.

Onze ogen kunnen zo gefixeerd zijn op wat moeitevol is, intimideert en zorgen baart.

We kunnen gevangen zitten in verdriet.

We kunnen bevangen zijn door de dictatuur van al die zogenaamde harde feiten.

Met 'zie' wil Johannes ons de ogen van het geloof openen voor de werkelijkheid van God, en voor wat Hij in deze wereld doet - verborgen dikwijls, maar onstuitbaar.

Het is de mooiste uitleg van de NAAM waarmee de Eeuwige zich aan Mozes openbaarde en die ook ons geschonken is, de NAAM die luidt 'Ik zal er (voor je) zijn'.

Die naam kennen is weten: wij zijn nooit zonder belofte.

De belofte die is samengevat in 'Zie, Ik maak alle dingen nieuw'.
Ze staat in de tegenwoordige tijd en richt ons hoopvol op de Toekomst.

Zij vat samen waarvoor we in de kerk komen: om dát weer te weten.

Als God er is en Kruis en Opstanding ertoe doen, blijft alles niet bij het oude.

Alle dingen maakt Hij nieuw: ook de weerbarstige, de moeilijke dingen, de bittere raadsels, de onvervulde verlangens, de diepe frustraties.

En de dood zal niet meer het laatste woord hebben.

'Zie, Ik maak alle dingen nieuw.....'

Alles wat we doen en laten, zeggen, zingen en bidden krijgt inhoud, glans en draagkracht door die belofte.

Het laatste woord is aan de hoop.

(ds. Gerrit van den Dool)



AVONDEN OVER DE BERGREDE

Op donderdag 17 oktober beginnen we met een reeks avonden over de Bergrede (Mattheüs 5 t.m. 7) Deze Bergrede bevat de eerste van de vijf grote toespraken van Jezus in het eerste Evangelie, met daarin o.a. de Zaligsprekingen en de belofte dat we zout en licht zijn in de wereld. We vinden er troostende woorden (b.v. de hemelse Vader weet wat je nodig hebt, het Onze Vader), maar ook ware uitdagingen (wees niet bezorgd, de rechter- en linkerwang, je vijand liefhebben, en nog veel meer). Al twintig eeuwen lang houdt deze messiaanse Troonrede, deze ‘grondwet van het Koninkrijk’, christenen en ook niet- en andersgelovigen (Gandhi!) bezig.

Op deze avonden willen we ontdekken hoe Jezus’ woorden ons kunnen inspireren tot levend geloof en gelovig leven.

Een prachtige manier om samen aan de slag te gaan met het thema van de Startzondag: ‘Wat wil de Heer vandaag met ons?’

Iedereen is welkom!

Op de Startzondag hebben enkelen zich al enthousiast getoond en opgegeven.

Ik zou zeggen: sluit je bij hen aan en doe mee!

We zullen vooral gebruik maken van het boekje van ds. W.R. van der Zee ‘Uit de Bergrede’, tweedehands te verkrijgen (kijk op Internet).

Voor wie niet in het bezit is van dit boekje, is er een gescande tekst beschikbaar.

We komen bijeen in het Kerkelijk Centrum in Oldeholtspade.

Voor informatie, opgave, teksten en begeleidend materiaal kun(t) u/je mij mailen of bellen.

Eerste bijeenkomst: donderdag 17 oktober, 19.30.

ds. Gerrit van den Dool

e-mail: g.vandendool@terholten.nl

telefoon: 06 20369072

ANTJE PRAKKEN - SCHAAP

* 25 FEBRUARI 1949 † 27 JULI 2024

Op 27 juli overleed Antje Prakken-Schaap, in de leeftijd van 75 jaar.

Als jongste van vier kinderen groeide ze op in Hemelum, waar haar ouders een boerderij hadden.

Na haar schooljaren kwam ze in het gezin en de praktijk van de dokter te werken.

17 jaar was ze toen ze Jan Prakken leerde kennen. Dat leidde tot een goed en gelukkig huwelijk, waarbij ze drie kinderen kregen. Toen Jan met 46 jaar een zwaar ongeluk kreeg brak een moeilijke periode aan voor het gezin. Daarna kwam er gelukkig ook veel goeds op hun weg en was er dankbaarheid dat zij afgelopen april hun vijfenvijftigste trouwdag mochten vieren.

Antje was toen al ongeneeslijk ziek. Dat heeft zij moedig gedragen.

Ze had gevoel voor schoonheid en stijl, ook in kleine dingen.

Ze kon prachtig borduren. Lange tijd maakte ze ook deel uit van de breiclub.

Antje was een nuchtere hartelijke vrouw, gelovig, betrokken en meelevend, ook in de gemeente.

Zoals velen ook meeleefden met haar en Jan.

In vrede ging ze heen. Jan en de kinderen en kleinkinderen waren bij haar.

Naast de kist waarin zij lag opgebaard brandde de Paaskaars die haar en Jan was geschonken bij de sluiting van de kerk in Oldeholtwolde, als dank voor al die jaren dat zij die met Jan had schoongemaakt. De Paaskaars als zichtbaar teken van Christus die sprak 'Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in Mij gelooft heeft eeuwig leven, ook al is die gestorven.' Vertrouwend op Hem namen we, voorafgaand aan de begrafenis op de begraafplaats aan de Vinkegavaartweg, afscheid van haar in de kring van Jan met de kinderen en kleinkinderen - zoals ze dat wilde. Daarbij lazen we 1

Corinthiërs 13, over de liefde die van God komt, die zich daardoor kenmerkt dat zij zichzelf niet zoekt en die ook in het leven van Antje ruimschoots gestalte kreeg.

Van die liefde zal niets, ook de dood niet, Antje en ons kunnen scheiden.

‘In liefde losgelaten.....’ lezen we op de rouwkaart. En daarnaast het derde vers uit de berijming van Psalm 4, dat haar kort voor haar heengaan is voorgelezen:

Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.

Moge de Heer Jan zeer nabij zijn en sterken, nu hij zonder zijn geliefde Antje verder moet. Ons meelevens gaat ook uit naar de kinderen Gerrit Jan met Femmy, Meintje met Dick en Anja met André en de kleinkinderen, die altijd bij haar terecht konden en die haar zeer zullen missen. En met hen velen in en buiten de kring van de familie.

Moge de gedachtenis van Antje Prakken-Schaap tot zegen zijn voor allen die haar hebben gekend.

ds. Gerrit van den Dool





Bloemengroeten gingen naar:

| | | |
|--------------|--------------|---|
| 26 mei | Nijeholtpade | Geertje Elsinga |
| 02 juni | Nijeholtpade | Madelon Kok |
| 09 juni | Nijeholtpade | Jan de Jong |
| 16 juni | Nijeholtpade | Renske Ponne |
| 23 juni | Oldeholtpade | Jan en Jannie de Jong |
| 30 juni | Nijeholtpade | Geert Kroes |
| 07 juli | Oldeholtpade | Fam. Zwanenburg |
| 14 juli | Nijeholtpade | Nelleke en Jeroen Berlemon |
| 21 juli | Oldeholtpade | Maria Kemper |
| 28 juli | Nijeholtpade | ds. Van den Dool, Laurens van Lingen en Roelie Piek |
| 04 augustus | Oldeholtpade | Meintje Hoekstra |
| 11 augustus | Nijeholtpade | Madelon Kok |
| 18 augustus | Oldeholtpade | Ans Vaartjes |
| 25 augustus | Oldeholtpade | Tiny Veenstra |
| 01 september | Nijeholtpade | Bauke en Anneke Kuperus |
| 08 september | Oldeholtpade | Fam. Reijm |
| 15 september | Nijeholtpade | Marcel van de Voort |
| 22 september | Nijeholtpade | Fam. Wever |
| 29 september | Oldeholtpade | Lieneke Reitsma |

Kerkdiensten Protestantse Gemeente Ter Holten

| | | | |
|------------------------|--------------|-----------|----------------------|
| zondag 27 oktober 2024 | Oldeholtpade | 10:00 uur | mevr. ds. G. de Haan |
| zondag 3 november | Nijeholtpade | 10:00 uur | dhr. B. van Brug |
| zondag 10 november | Nijeholtpade | 10:00 uur | ds. G. van den Dool |
| zondag 17 november | Oldeholtpade | 10:00 uur | Jeroen Knol |
| zondag 24 november | Oldeholtpade | 10:00 uur | ds. G. van den Dool |
| zondag 1 december | Nijeholtpade | 10:00 uur | ds. W. Hordijk |
| zondag 8 december | Oldeholtpade | 10:00 uur | Jeroen Knol |
| zondag 15 december | Nijeholtpade | 10:00 uur | Jeroen Knol |
| zondag 22 december | Oldeholtpade | 10:00 uur | ds. F. Westermann |
| dinsdag 24 december | Oldeholtpade | 22:00 uur | ds. G. van den Dool |
| woensdag 25 december | Oldeholtpade | 10:00 uur | ds. J. v.d. Mark |
| zondag 29 december | Nijeholtpade | 10:00 uur | ds. D. Geertsma |
| dinsdag 31 december | Oldeholtpade | 19.30 uur | ds. G. van den Dool |
| | | | |
| zondag 5 januari 2025 | Oldeholtpade | 10:00 uur | ds. G. vd Dool |
| zondag 12 januari | Nijeholtpade | 10:00 uur | ds. W. Hordijk |
| zondag 19 januari | Oldeholtpade | 10:00 uur | ds. G. Venhuizen |
| zondag 26 januari | Nijeholtpade | 10:00 uur | |
| zondag 2 februari | Oldeholtpade | 10:00 uur | Jeroen Knol |
| zondag 9 februari | Nijeholtpade | 10:00 uur | Ds. G. vd Dool |
| zondag 16 februari | Oldeholtpade | 10:00 uur | ds. G. Venhuizen |
| zondag 23 februari | Nijeholtpade | 10:00 uur | ds. J. van der Mark |
| zondag 2 maart | Oldeholtpade | 10:00 uur | ds. G. Venhuizen |
| zondag 9 maart | Nijeholtpade | 10:00 uur | Ds. G. vd Dool |
| zondag 16 maart | Oldeholtpade | 10:00 uur | Jeroen Knol |
| zondag 23 maart | Nijeholtpade | 10:00 uur | Jeroen Knol |
| zondag 30 maart | Oldeholtpade | 10:00 uur | ds. F. Westermann |

Nieuws vanuit de Out of the Box commissie

Save the date! Zet in u/jou agenda!

8 December weer een Out of the Box dienst tezamen met Jeroen Knol.

Met de voorbereiding gaan we binnenkort starten, we hopen op weer een volle mooie kerk en dienst met elkaar! Meer informatie volgt later.

Tot 8 December! Geef het door, want iedereen is welkom!

Groeten

Jeroen, Luc-Jan, Nelleke en Marian



Startzondag op 22 september in Nijeholtpade.

We begonnen in een goed gevulde Nicolaaskerk met de kerkdienst waarin gemeenteleden meewerkten. Jong en oud was aanwezig. Thema van de dienst was: Wat wil de Heer vandaag met ons? Als schriftlezingen waren de roeping van Mozes en de apostelen gekozen.

Na de dienst gingen de aanwezigen op de foto (zie de website van Ter Holten). Daarna stond de koffie/thee/fris klaar en was er door gemeenteleden gemaakte taart. Het zag er zo lekker uit dat de keuze lastig was.

Per tafel hebben we nagedacht over de vraag: Wat wil de Heer vandaag met ons. Daar kwamen mooie antwoorden uit.

Bauke Couperus leidde de door ds. Van den Dool gemaakte Bijbelkwis. Daar zaten nog lastige vragen tussen, maar met elkaar kom je een heel eind. De gelukkige winnaars kregen een passend cadeau: Een rolletje pepermunt.

De soep, broodjes, salade en hartige taart vond zijn weg naar vele monden. Ondertussen konden we met elkaar praten, ook een belangrijk aspect van gemeente zijn.

De startzondag werd afgesloten met het zingen van een aantal liederen, begeleid door Ds. Van den Dool op keyboard.

We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie en wijkkas. Op de volgende zondagen zijn er extra collectes bij de uitgang.

| Datum | Collecte uitgang |
|---------------------------|--|
| zondag 20 oktober 2024 | Werelddiaconaat, Indonesië |
| zondag 3 november 2024 | Zending, Ghana |
| zondag 10 november 2024 | Werelddiaconaat, Bolivia |
| zondag 24 november 2024 | Pastoraat |
| zondag 1 december 2024 | Werelddiaconaat, Moldavië |
| zondag 8 december 2024 | Werelddiaconaat, Ghana |
| zondag 15 december 2024 | Werelddiaconaat, Palestian |
| zondag 22 december 2024 | Jonge generaties in Nederland |
| woensdag 25 december 2024 | Kinderen in de knel |
| zondag 12 januari 2025 | Binnenlands diaconaat. Samen tegen armoede |
| zondag 19 januari 2025 | Interactieve bijbelspellen voor jongeren |
| zondag 2 februari 2025 | Werelddiaconaat. Ethiopie - aanpassen aan klimaatverandering |
| zondag 16 februari 2022 | Binnenlands diaconaat. Omzien naar gevangenen en hun familie. |
| zondag 2 maart 2025 | Voorjaarszending. Egypte - bestrijding huiselijk geweld |

Op zondag 9 februari vieren we het Heilig Avondmaal. De opbrengst van de Avondmaalscollecte is bestemd voor camping Polemonium van Appie Wijma.

Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.
Namens de diaconie, Froukje Poelman



Opbrengst collectes gemeente Ter Holten

| | | |
|----------------------|--------------|----------|
| 26 mei | Nijeholtpade | € 50,50 |
| 02 juni | Nijeholtpade | € 61,50 |
| 09 juni | Nijeholtpade | € 45,00 |
| 16 juni | Nijeholtpade | € 155,00 |
| (Avondmaalscollecte) | | |
| 23 juni | Oldeholtpade | € 43,00 |
| 30 juni | Nijeholtpade | € 34,00 |
| | | |
| 07 juli | Oldeholtpade | € 57,50 |
| 14 juli | Nijeholtpade | € 44,50 |
| 21 juli | Oldeholtpade | € 45,50 |
| 28 juli | Nijeholtpade | € 77,00 |
| | | |
| 04 augustus | Oldeholtpade | € 69,50 |
| 11 augustus | Nijeholtpade | € 41,50 |
| 18 augustus | Oldeholtpade | € 56,00 |
| 25 augustus | Oldeholtpade | € 32,50 |
| 01 september | Nijeholtpade | € 67,50 |
| 08 september | Oldeholtpade | € 35,00 |
| 15 september | Nijeholtpade | € 58,00 |

Opbrengst extra collectes:

| | | |
|--------------|-----------------------------|----------|
| 26 mei | Nijeholtpade | € 73,45 |
| | Miss. Werk Nederland | |
| 23 juni | Oldeholtpade | € 46,40 |
| | Wereld Diaconaat, Libanon | |
| 30 juni | Nijeholtpade | € 44,75 |
| | Wereld Diaconaat, Moldavië | |
| 07 juli | Oldeholtpade | € 70,60 |
| | Pastoraat | |
| 11 augustus | Nijeholtpade | € 105,70 |
| | Zending, Pakistan | |
| 01 september | Nijeholtpade | € 69,75 |
| | Miss. Werk, Pioniersplekken | |
| 08 september | Oldeholtpade | € 41,80 |
| | Jonge generaties Nederland | |
| 15 september | Nijeholtpade | € 113,95 |
| | Wereld Diaconaat, Colombia | |



Beste gemeenteleden,

Het afgelopen seizoen hebben we elke zondag jeugdwerk aangeboden.

Connect en Discover werd op de zondagavonden goed bezocht.

Het thema, de schepping Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren werden uitgediept met de jongeren.

Evenzo actuele thema's met Wereldwijd alles wat we in het nieuws en de media delen werden besproken.

De jongeren kunnen vragen stellen, hun mening delen, samen verbinden en leren van elkaar in geloofsbeleving.

Onze ondersteuning hebben wij gevraagd aan de kerkenraad.

Wij kregen lering en toerusting van de jeugdconsulent, deze heeft ons inspirerende avonden gegeven.

Inmiddels gaat het onze hele gemeente aan. Van jong tot oud Samen geloven, ons inleven in elkaar.

Voorbeeld zijn voor elkaar en inspirerend spelenderwijs zijn met elkaar.

De startzondag is hier een mooi voorbeeld van. Deze mooie dag van ongedwongen samenkomst Heeft de jeugd en wij, ondergetekende als heel positief ervaren.

Van de oudsten van Discover hebben zeven jongeren afscheid genomen. Oudsten die op weg gaan en het vertrek van twee jongeren

(onze eigen dochters) Hannah, Nyncke voor studie naar Noorwegen en Ierland.

De internationale kerk aldaar hebben zij in het vizier met hun eigen medestudenten.

Ze hebben een mooie opstap gemaakt in hun jeugdijaren dankzij ons Jeugdwerk in gemeente ter Holten

Het Jeugdwerk is weer gestart, de startzondag hebben wij met de jeugd gedeeld.

Gemeente PKN Wolvega treffen we elke maand met vier jongeren erbij en de leiding deelt samen de voorbereiding en uitvoering. Dit geeft ons ondersteuning en inspiratie om Samen kerk van de toekomst te zijn.

Samen met onze jeugdconsulent kijken wij gericht voor ons jeugdwerk in de toekomst.

Wij houden u op de hoogte, kom met uw ideeën inspiratie en u bent welkom op onze jeugdavonden.

Bel ons en spreek ons,

Bauke & Anneke 0561 689179 thuis, zaak 0561 -617610

Mail ;ackuperus@kpnmail.nl

B.K.M. Holland@

Bijbelkring

In de wintermaanden komen we eens per maand bij elkaar om samen te praten over een Bijbelgedeelte. Dit seizoen gaan we beginnen met een boek over de psalmen. We lezen een Bijbelgedeelte en daarna gaan we een aantal vragen beantwoorden die in het boekje staan. Door de manier van de vraagstelling komen we op hele leuke gesprekken en zien we ook hoe de Bijbelverhalen ons ook in deze tijd ons iets te vertellen hebben.

De komende tijd komen we samen bij Meintje Hoekstra. We beginnen om 20.00 met een kopje koffie of thee. Om de beurt nemen we iets lekkers mee.

Nieuwsgierig geworden? Iedereen is van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten. Woensdag 30 oktober is onze eerstvolgende avond. Op de nieuwsbrief worden de avonden vermeld

Graag tot ziens

Gesprekskring rond Open Deur,

Op 22 oktober start het nieuwe seizoen van de gesprekskring rond Open Deur. Deze kring draait vanaf begin tachtiger jaren in onze gemeente, dus al ruim 40 jaar. Het maandblad Open Deur behandelt elke maand een ander thema. Daarbij worden ook één of meer bijbel verhalen betrokken. Het blad Open Deur gaat over geloven en leven en is bedoeld voor mensen binnen en buiten de kerk.

We komen bij elkaar bij de deelnemers aan huis. We voeren de gesprekken met respect voor ieders mening. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

Hebt u belangstelling? Meld u aan bij Heleen of Jetske.

Heleen Booij, 688451

Jetske van Beem, 688650.



Herfst

Met elk blad dat valt, valt meer licht op de aarde, komt meer uitzicht vrij.

Met elk blad dat valt, staan wij scherper getekend, valt meer hemel ons bij.

Jaap Zijlstra

DONDERDAGMORGEN.....Koffietijd !

Gezelligheid kent geen tijd. Zo luidt een bekend spreekwoord. Daar zit wel wat in, maar helemaal gaat het toch niet op. We hebben tenslotte nog zoveel andere dingen te doen.

Het gezamenlijke koffiedrinken betekent ook elkaar ontmoeten. Het wordt gehouden, in het Kerkelijk centrum in Oldeholtpade iedere donderdagmorgen van 10 tot 12 uur.

Er zit geen verplichting aan en de koffie is gratis.

Maar.. wat vooral waardevol is, is de ontmoeting met je medemensen in een informele situatie.

Gezellig bijpraten, voor sommigen geldt dan dat je je minder alleen kunt voelen. Er ontstaan de mooiste gesprekken.

Kom eens kijken en lekker koffiedrinken, schuif gewoon gezellig aan. De sfeer is zodanig dat iedereen zich daar welkom voelt en waar je gezellig kan bijpraten in een open en laagdrempelige sfeer. **WELKOM DUS !!**



Postzegels, ansicht- en geboortekaarten

U kunt postzegels en ansicht- en geboortekaarten sparen voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde Zendingsbond).

Vrijwilligers sorteren de postzegels en ansichtkaarten met veel zorg, kennis en aandacht.

Vervolgens verhandelen ze de postzegels via verkoopadressen in Nederland en nationale en internationale beurzen.

De ansicht- en geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats.

NB. Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor adres en postzegel. Dit zijn verhandelbare kaarten, ongeacht de afbeelding. (Bijna) alle dubbele kaarten en enkele kaarten die in een envelop verzonden worden, zijn oud papier.

Momenteel is er nog wel handel in dubbele kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind, Removos, Marjolein Bastin en Stichting Kinderpostzegels.

Dit kan ingeleverd worden bij



Tieneke Bosman
Hofsteestraat 10
Oldeholtpade

Meintje Hoekstra
Hoofdweg 82
Oldeholtpade

Op aarde is het donker
alleen een ster schijnt
helder als kristal

Het licht straalt
in Bethlehem
op een dierenstal

Hier is de Heiland geboren
Hij ligt in een kribbe
is er iemand die het weten zal?

Eenvoudige herders
ontvangen groot nieuws
van boodschappers van 't heelal

Hoor de engelen zingen
ere zij God
bij hemels trompetgeschal



- Leo Heuvelman -
christelijkegedichten.com

