



Protestantse Gemeente Ter Holten

Nieuwsbrief

Nummer 6

29 maart 2024

17^{de} jaargang

Zondag 31 maart
(Eerste Paasdag)
10.00 uur
Oldeholtpade

Voorganger: ds. F. Westermann

Organist: F. Poelman

Aan deze dienst wordt medewerking verleend door de Vierklank

Extra collecte: is bestemd voor het Werelddiaconaat

Zondag 7 april
9.30 uur
Oldeholtpade

Voorganger: ds. W. Hordijk

Organist: H. v.d. Bij

Zondag 14 april
9.30 uur
Nijeholtpade

Voorganger: ds. W. Hordijk

Organist: M. v. d. Honing

Extra collecte: Zending voor Rwanda

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 17 maart in Nijeholtpade zijn gegaan naar:

Hans van der Hout

De bloemen van zondag 24 maart in Oldeholtpade zijn gegaan naar:

Gerie Groen en dhr. Wisselo

Bedankt:

Hans van der Hout bracht mij namens de kerk een prachtig verjaardag boeket. Hartelijk bedankt!

Gerie Groen



Verjaardagen:

Vrijdag 29 maart
Woensdag 10 april
Vrijdag 12 april

mevr. G. Hamelink, Hoofdweg 242, 8475 CD Nijeholtpade
dhr. J. Prakken, Hofsteestraat 2, 8474 BC Oldeholtpade
dhr. W. J. Schut, Dr. Dreeslaan 28 N, 8471 LG, Wolvega

Tekst van de dag

Pasen vraagt geloof



Lukas 24 : 1 tot 12

Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft.

Dit is de Paasboodschap: Hij is opgewekt! Jezus is de Levende en hoort daarom niet meer in een graf thuis. Voor ons is deze boodschap zo vanzelfsprekend dat de glans er zomaar af kan zijn. De verslagenheid om Jezus' dood was echter onvoorstelbaar groot. De liefde was weliswaar niet uitgeblust, maar wel de verwachting dat Jezus zal terugkeren naar het leven. De vrouwen gingen met specerijen op weg om het dode lichaam te zalven, de doodsgneur te verdrijven. Als zij 2 jonge mannen ontmoeten, lijkt het wel of ze de wind van voren krijgen. 'Wat zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft.'

Ze hebben met eigen oren gehoord dat Jezus gezegd heeft dat Hij op de 3^{de} dag zou opstaan. Gebrek aan Paasvreugde is gebrek aan geloof van wat Christus Zelf gezegd heeft: 'Ik leef en u zult leven'. Het wordt Pasen in ons leven als de woorden van Jezus ons bezielen en hoop geven.

Geschreven door : ds. P.J. den Admirant, Apeldoorn

Tekst is ontleend uit Bijbels Dagboek: Een handvol koren.

Beste mensen

Namens de kerkenraad een verzoek.

Graag zouden we willen weten hoeveel sleutels er in omloop zijn van de Stephanus kerk in Oldeholtpade. Heb je er een of weet je wie er een heeft?

Zou u dit dan door willen geven op onderstaand telefoonnummer of e-mail adres?

06-27523181

pr_oenema@hotmail.com

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Pieter Oenema



Nieuws uit de kerkenraad

Hoorzitting

Op 21 maart jl. is er een hoorzitting in Utrecht geweest over de losmaking van onze predikant Ds. J. Droogsma met onze gemeente Ter Holten. Als voorzitter en Scriba zijn we hier naar toegegaan en hebben een toelichting gegeven op de gestelde vragen.

We verwachten op 18 april een uitspraak van de commissie te vernemen.

Tijdelijke hulp predikant

Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven hebben wij als kerkenraad een verzoek gedaan aan het mobiliteitsbureau in Utrecht voor een ambulante / tijdelijke predikant. Inmiddels heeft het moderamen en de kerkenraad kennis gemaakt met de tijdelijke predikant. We zijn dan ook verheugd dat Ds. G. van den Dool uit Vledder zijn medewerking heeft toegezegd aan onze gemeente. Ds. van den Dool zal vanaf 1 mei starten met 8 uren per week en vanaf 1 juni van dit jaar met 16 uren per week. Ds. van den Dool zal zich zelf voor gaan stellen in de zondagsbrief.

Ervaring

Afgelopen twee weken heb ik als voorzitter de Bijbelkring en de Open Deur Commissie bezocht. Zoals u eerder heeft kunnen lezen zijn we eveneens bezig in het Jeugdwerk met het thema: "Samen God ontdekken". Het is dan ook fijn om te ervaren dat leden van onze gemeente elkaar opzoeken. Samen het Woord van God beleven, te ontdekken en antwoorden te zoeken die van invloed zijn op de huidige maatschappij en je persoonlijk leven. Gemeentelieden durven zich kwetsbaar op te stellen en persoonlijke ervaringen te delen. Zowel Bijbelkring als Open Deur Commissie is een waardevolle aanvulling op ons persoonlijk geloof en persoonlijk gebed. Op deze wijze bouwen we onderling aan een geloofsgemeenschap, waarbij bezinning, het samen zijn en de openheid naar elkaar een belangrijke factor is.

Pasen (van Grietje Commelin)

Voor veel mensen gaat Pasen over gekleurde paaseieren en schattige paashazen. Maar dit feest heeft veel meer te bieden. Pasen is een 2000 jaar oud Christelijk feest met nog oudere Joodse wortels, maar de betekenis van dit feest is vandaag de dag nog steeds actueel.



De achtergrond van Pasen

Tijdens Jezus' leven op aarde ontmoette Hij veel tegenstand. Vooral van Joodse religieuze leiders die Hem niet erkenden als Gods Zoon. Integendeel, ze

beschuldigden Hem van godslastering en kregen de Romeinse bestuurder zover dat hij Jezus liet kruisigen. Net voor het Joodse Paasfeest stierf Jezus Christus aan een kruis, buiten de muren van Jeruzalem. Het Evangelie van Markus vertelt ons hoe Zijn lichaam begraven werd:

“En Pilatus [= de Romeinse bestuurder] verwonderde zich erover dat Hij al gestorven was; en nadat hij de hoofdman over honderd bij zich geroepen had, vroeg hij hem of Hij allang gestorven was. En toen hij het van de hoofdman over honderd vernomen had, schonk hij Jozef het lichaam. En deze kocht fijn linnen en nadat hij Hem van het kruis afgenomen had, wikkelde hij Hem in dat fijne linnen en legde Hem in een graf dat in een rots uitgehakt was; en hij wentelde een steen voor de ingang van het graf. En Maria Magdalena en Maria, de moeder van Josef, zagen waar Hij gelegd werd” (Markus 15:44-45).

Wat gebeurde er met Pasen?

Markus' Evangelie houdt hier niet op. Het gaat verder in hoofdstuk 16: “En toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht om Hem te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon opging. En zij zeiden tegen elkaar: Wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf weggrollen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jongeman zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft” (Markus 16:1-7).

Veel getuigen

Dat gebeurde er dus met Pasen. Jezus Christus stond op uit de dood. Naast Markus' verslag vinden we beschrijvingen van deze gebeurtenis in andere Evangelien en in verschillende brieven die in de Bijbel zijn opgenomen. Het graf was leeg, en engelen vertelden het geweldige nieuws dat Jezus de dood had overwonnen. Veel ooggetuigen hebben Jezus gezien nadat Hij was opgestaan. Bij verschillende gelegenheden verscheen Hij aan één of meerdere van Zijn volgelingen. Hoewel die het aanvankelijk maar moeilijk konden geloven dat Jezus écht was opgestaan, werden ze uiteindelijk door Jezus Zelf overtuigd. Hij legde hen uit: “Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen” (Lukas 24:46-48).

Pasen is een feest!

Jezus' opstanding is niet slechts een historische gebeurtenis. Het heeft grote gevolgen voor iedere Christen. Paulus schreef hierover in 1 Korinthe 15:17-21, “En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden

van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens.”

Jezus' opstanding is het fundament onder het christelijke geloof in vergeving van zonden en eeuwig leven. Als Jezus nog steeds dood zou zijn, zou alle hoop voorgoed vergaan zijn. Maar omdat Hij daadwerkelijk is opgestaan, is er een gefundeerde hoop die over het graf heen reikt. Zijn opstanding bewijst dat Hij zonde en dood heeft overwonnen, en dat “in Christus allen levend gemaakt worden” (1 Korinthe 15:22). Dat is een goede reden om feest te vieren!

Beste gemeenteleden,

De jeugd van Connect heeft een Paasgroet gemaakt voor u
Deze Paasgroet staat 1^e paasdag voor u klaar op de tafel in de hal.
In voorbereiding voor Pasen hebben wij het Thema Pasen met onze jeugd gedeeld.

Namens de jeugd van Connect ,
Gezegende Paasdagen toegewenst .

Pasen

Een nieuw begin

Jezus leeft!



In verbondenheid
in deze bijzondere tijd.
Zijn wij in gedachten bij elkaar.
Hoop doet leven
Kostbaar aan ons gegeven!

Wij wensen u Fijne en Gezegende Paasdagen

Hartelijke groet van Connect
Jeugdclub Kerkelijke Gemeente ter Holten
Oldeholtgade Nijeholtgade Oldeholtwolde Ter Idzard.

Paaskaars

De kerkenraad nodigt ons uit om met hen mee te denken over de Paaskaars die uit de kerk van Oldeholtwolde komt.

In sommige kerkelijke gemeenten is het gebruikelijk om elk jaar een nieuwe Paaskaars te ontsteken, dit gebeurt vaak op de Eerste Paasdag. De eerder gebruikte Paaskaars is dan eigenlijk 'over', maar kan nog heel goed van dienst zijn in een andere setting. Hier is vaak van te voren over nagedacht, zodat de wisseling soepel verloopt en de Paaskaars vlot op z'n nieuwe bestemming komt en dit is vaak bij mensen thuis. Om de kaars, bij voor hen speciale momenten, thuis aan te kunnen steken.

In onze gemeente Ter Holten, wisselen we niet elk jaar van Paaskaars. En nu bij de verkoop van de kerk te Oldeholtwolde is de Paaskaars van Oldeholtwolde over en we zoeken een goede bestemming voor deze kaars. Het zou mooi zijn dat de Paaskaars een mooi plekje bij iemand thuis krijgt. Wie hiervoor voelt, en wees alstublieft niet bescheiden hierin, kan dit aangeven bij de scriba scriba@terholten.nl of bij rinkjesmitstra@gmail.com. Het kan zijn dat u denkt, dat er misschien wel meer mensen belang bij de kaars hebben. Daar is vast een oplossing voor te vinden. We horen graag van u.

Rinkje Smitstra.

Collectes

We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie en wijkkas. Daarnaast is er op Paaszondag bij de uitgang een collecte.

Zondag 31 maart – Werelddiaconaat

Kansarme jongeren in Colombia opleiden voor de horeca

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. En jongeren die een eigen bedrijf willen starten, krijgen een mentor uit de horecasector.



Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.

Namens de diaconie, Froukje Poelman

Kennismaken met

Het is tijd voor een nieuwe rubriek in de Zondagsbrief: *kennismaken* met. Via deze rubriek kunnen we elkaar binnen Ter Holten (nog) wat beter leren kennen. De commissies kunnen vertellen wat ze doen, de commissieleden kunnen zich voorstellen. We gaan kijken hoe deze rubriek zich ontwikkelt. Mocht u wat willen bijdragen voor deze rubriek: mail het naar: de.zondagsbrief@live.nl.

Hieronder de 1^e bijdrage.

Kennismaken met Froukje Poelman

Jullie kennen mij vast wel als organist, scriba en diaken van Ter Holten. Maar naast dit kerkenwerk is er meer.

Ik woon met mijn man René aan de Hoofdweg in Nijeholtpade. Voordat we in Nijeholtpade kwamen wonen, hebben we 16 jaar in Wilhelminaoord gewoond. Daar was ik ook actief in de kerk van Nijensleek en Vledder als scriba, organist en redacteur van het Kerkblad. Het kost soms wat energie, maar het kerkenwerk geeft mij vooral veel energie. Ik vind het fijn om zo samen met anderen een bijdrage te kunnen leveren aan de kerkelijke gemeente.

Ik werk als bedrijfseconomisch adviseur in Heerenveen bij Alliade. In de vakanties mogen we er 's zomers graag met de caravan op uitgaan. We houden van wandelen, vooral in de Oostenrijk en Zwitserland. En 's winters gaan we graag een weekje naar de bergen, dan naar de Franse Alpen om de lange latten onder te binden.

Ook in Nederland wandel ik graag. Dat doe ik vaak met mijn zus Jantje. We hebben samen al heel wat kilometers afgelegd van verschillende langeafstandswandelingen. Het is leuk om dit samen te doen, heerlijk ontspannend zo'n dagje samen wandelen. De foto hiernaast is de finish van de Pieter Stuyvesant Kuintocht vorig jaar, voor het eerst 42 km in de benen. Moe, maar zeer voldaan en trots!

Wat ook ontspannend is, is samen zingen. Dit doe ik met veel plezier bij de 4klank en bij Vocalinde.

Een hartelijke groet aan iedereen!

Froukje Poelman



Kliederkerk

Voor het eerst binnen onze gemeente zijn we aan de slag gegaan met Kliederkerk. Tijdens de voorbereidingen samen met Jeroen Knol werden wij als commissie enthousiast. Deze vorm van kerk zijn is een laagdrempelige vorm waarmee we probeerden ook andere mensen buiten onze gemeente kennis te laten met het geloof en dan vooral door het ontdekken samen met elkaar. Dat samen ontdekken zijn we gaan doen door met elkaar verschillende activiteiten in het KC te ondernemen. Zo kon je een Palmzondag stok maken, nieuw leven ontdekken door zelf zaad te gaan zaaien in je eigen versierde potje, of ontdekken hoe het is om voor die ander klaar te staan en te helpen door middel van iemand anders zijn of haar voeten te wassen. Daarnaast was er ruimte om je zorgen bij het kruis te brengen, ze er letterlijk op te timmeren, je gaf je zorgen aan Jezus in een gebed op een briefje. En wat werd het ook door de gemeente enthousiast ontvangen, deze vormen van ontdekken! Iedereen was actief en met elkaar mochten we ontdekken wat al deze activiteiten eigenlijk voor betekenis hadden. Na het ontdekken mochten we met elkaar naar de kerk van Oldeholtspade lopen, waar we vrolijke paasliederen hebben gezongen, naar een uitleg mochten luisteren, waar we als gemeente ook bevraagd werden zo werd een hele interactieve dienst! En dus goed ontvangen door iedereen wat we mochten horen bij het kopje koffie/thee of champagne want nieuw leven mag je vieren! Uiteraard waren er matses en een heerlijk stukje paasstol. Altijd fijn en mooi om zo met elkaar nog even uit te wisselen wat je ervan vond! Wat ons betreft voor herhaling vatbaar!

Dank jullie wel dat jullie er waren en zo enthousiast hebben meegedaan!

Groeten

Nelleke, Luc-Jan, Jeroen en Marian





Woensdag 17 april Bijbelkring, 19.45 uur bij A. van Gunst

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt u bellen met: **Telefoonnummer:** 0561-689234 (Tieneke Bosman)
Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)

Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:

Donderdag 11 april

